

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

3

oktober 2012



Beste zendingsvrienden,

›De mens wikt, maar God beschikt‹

Wat is de mens geneigd plannen te maken, ze aan God voor te leggen en dan aan de slag te gaan. Is dat verkeerd? Zeker niet. Maar wat als de gemaakte plannen, die heel goed leken en waarvan we dachten dat ze Gods goedkeuring hadden ons bij de handen afbreken? Hoe reageren wij dan? Enkele maanden geleden is bij onze geliefde broeder Jan Kamminga, een agressieve vorm van lymfklierkanker ontdekt. Er is een tumor uit zijn hals verwijderd, die allerlei uitval heeft veroorzaakt, waardoor hij tevens een incomplete dwarslaesie heeft. Chemo-en fysiotherapie bepalen momenteel voor een groot deel zijn leven. Zijn vrouw Tineke schrijft: ›Jan heeft in deze moeilijke tijd vrede en vertrouwt volledig op God, zijn Vader. Wij hoopten volgend jaar naar Rwanda uitgezonden te worden om daar aan voorgangers les te gaan geven. Echter nu mogen we de waarheid aanvaarden van de spreuk: ›De mens overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang‹. Wij danken allen die aan hem denken en voor hem bidden.‹

Met een zegengroet,

Uw

Wim Nelisse

Voorstellen nieuwe shortterm medewerker

Ik ben Marieke van Dreuten, 27 jaar en in 2006 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Nadat ik een aantal jaren als leerkracht gewerkt heb, ben ik een Discipelschap Training School gaan volgen. Ik wilde namelijk groeien in geloof en meer leren over het werken als zendingeling. Na die drie maanden ben ik weer in Nederland aan het werk gegaan. Maar mijn interesse in zending was inmiddels nog groter geworden. Daarom liep ik tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking (2011) de zendingstent binnen, waar ik van Jan Kamminga over Stichting Liebenzell Mission hoorde.

Cursus

In augustus heb ik in Bad Liebenzell een korte voorbereidingscursus gevolgd, samen met 44 andere jongeren. De teamgenoten hebben met hun enthousiasme, geloofsvertrouwen en verlangen om te groeien mij echt aangespoord. We hebben les gehad over het omgaan met een andere cultuur. Allerlei activiteiten hielpen om te leren beter samen te werken. Het onderhandelen op de markt en het Evangelie delen met mensen van een andere cultuur hebben we geoefend. Zo leerden we op een leuke, grappige en uitdagende manier heel veel. Ik denk dat we hieraan nog vaak zullen terugdenken. Natuurlijk hebben we ook theoretische lessen gehad, van mensen die zelf veel ervaring



Marieke met de vlag van Malawi.

hadden met het lesonderwerp. Heel diverse lessen, van hoe schrijf je een nieuwsbrief of hoe pak je je koffer in, tot hoe ga je om met cultuurstress.

Aan het werk

Nu is het dan zover. De 1e september ben ik naar Zomba in Malawi vertrokken om het komende schooljaar Nadia en Rebecca Bos les te gaan geven. Daarnaast zal ik nog tijd genoeg hebben om Johannes en Marieke met allerlei andere dingen te helpen. Ik ga proberen de cultuur en de taal van het land een beetje te leren kennen. En met eigen ogen zien wat Liebenzell Mission in Malawi doet. Ik zie er naar uit heel veel nieuwe ervaringen op te doen en de wereld eens op een andere manier te bekijken. Wilt u met mij meebidden dat ik de familie Bos en de Malawianen tot zegen mag zijn?

Liebenzell Mission
Met God van mens tot mens



Op bezoek in Zambia

Maartje Venema (Vriendin en TFC lid van familie Laan)

Op 23 augustus ben ik goed aangekomen. Het is geweldig om Matthijs, Simone en de kinderen te zien en alle tijd te hebben om bij te praten.

Inmiddels ook twee keer mee geweest naar township Mushili. Zaterdag een rondleiding gehad over het plot van DTCC (Dawn Trust Community Care) en veel gehoord over het werk dat er gedaan wordt. Deze week is er een Bijbelweek voor de kinderen uit Mushili. Er kwamen zo'n zeventig



Wie houdt van Jezus?

Het kerkje van Mushili Baptist

De kinderen zeggen een Bijbelvers op – Let op de collecte-manden



kinderen. Veelal vies, slecht gekleed, sommige heel apathisch, andere heel enthousiast en verschillende kinderen zijn ondervoed. Schrijnend om te zien. Maar ook geweldig om te zien wat er allemaal gedaan wordt. Ik geloof echt dat het werk tot zegen zal zijn. Zowel dit kinderwerk als het werk onder boeren en oudere jeugd.

Toerist

De afgelopen dagen ben ik in Livingstone geweest voor een paar relaxte vakantiedagen.

800 km met de bus zuidwaarts. De heenweg verliep niet helemaal vlekkeloos, maar ik kwam er! Het mooie van met de bus



dwars door het land rijden is dat je heel veel ziet. Vooral was ik onder de indruk van de vele nederzettingen die bestaan uit enkel lemen huisjes met rieten daken. Dat mensen daar kunnen leven... Als je in Lusaka bent, zie je dat in Zambia alles op een bepaalde manier wel kan: wolkenkrabbers, auto's, bussen, elektriciteit enzovoort. Hoe kunnen mensen dan in andere delen van het land leven alsof alles honderden jaren heeft stilgestaan: kleine huisjes, veel kinderen, eindeloos lopen voor water, een vuurtje stoken voor wat licht en warmte.. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. En dan zit je daar als toerist in een redelijk moderne bus om leuke dingen te gaan doen. Onderweg luisterde ik naar muziek van Sela, over God die zegent enzovoorts. In Nederland kun je je daar doorgaans nog iets bij



Zelfs de kleinsten helpen mee het gras opladen

Gras in, op en achter de bus



voorstellen, maar hier vond ik dat toch wel moeilijk te rijmen.

Livingstone en wildpark

In Livingstone heb ik me goed vermaakt. Veel ontspannen, boekjes gelezen, rondgehangen. Zondag naar de kerk geweest, waar ik heel hartelijk ontvangen werd.

In mijn eentje door de stad lopen was niet ideaal. Elke man zat me achterna; een blanke vrouw alleen, dat biedt kansen. Ik ben blij dat ik niet zo knap ben. Je zult dat in Nederland ook maar hebben ... Zaterdag ging ik naar de Victoria Falls. Hoewel er weinig water was – we zitten al ver in de droge tijd – was het indrukwekkend om te zien hoe God de wereld gemaakt heeft. Datzelfde geldt voor het wildpark waar ik maandag naartoe ging. Giraffes, neushoorn, zebra's. De moeite waard om met een gids door zo'n park te struinen.

Gras

Terug in Ndola moest er gras gehaald worden voor dakbedekking. Voor de lemen hutjes in de dorpjes. Dat was ... tja, wat was dat? Als ik het jammer vind dat ergens iets nieuws wordt gebouwd, zegt mijn vader wel eens: ›Als er nooit wat veranderde, hadden we nog in lemen hutjes gewoond.‹ En dan zijn we blij met de vooruitgang. Maar hier wonen mensen nog echt in die hutjes. Dat is onvoorstelbaar. Natuurlijk, de mensen zijn niet perse ongelukkiger dan veel mensen in Nederland. Maar toch ...

Met Matthijs naar FCE (Foundation for Cross-cultural Education) gegaan. Een trainingscentrum midden in de bush, waar grotendeels gewerkt wordt met dezelfde principes als in Mushili. Het is er alleen een stuk groter, en mensen van over heel de wereld kunnen er opgeleid worden. Voor mij nog wel iets om over na te denken.

Voor nog een vakantiedag met elkaar zijn we gereden naar Nsobe Camp aan het water. We hebben ook gekeken bij een ›snake farm‹. Ik heb zelfs nog slangen en een krokodil vastgehouden.

(vervolg op pag. 4)

Veranderingen in Malawi (vervolg)

Marieke Bos

»Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land...«

Samen uit, samen thuis ...

Iemand deed eens de uitspraak dat zendingskinderen eerder vliegen dan lopen. En voor al onze kids is dat waar. Na een veilige reis zijn we, op de laatste dag van mei, weer in Malawi geland. We hebben het vertrouwde Chilonga achter ons gelaten en wonen al weer enkele maanden in Zomba. We zijn hier inmiddels aardig thuis. We hebben veel nieuwe leuke mensen ontmoet en de kids hebben nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. We genieten van Gods mooie natuur op het Zomba plateau en in de botanische tuin. Wat een verschil om in de stad te wonen; winkels om de hoek, voldoende elektriciteit, snel internet ... maar ook onderbrekingen daarvan, een huis met een muur erom en minder contact met de burens.

Rebecca is nog niet zo zeker dat we hier blijven wonen en vraagt elke keer nadat we een paar dagen zijn weggeweest: »Mama, waar is ons thuis dan?« en »Gaan we weer verhuizen?« We proberen de kids een flexibele houding voor te leven, door altijd te zeggen: »Daar waar we zijn is ons thuis.«

Afscheid van Chilonga

In juli zijn we een aantal dagen terug geweest in Chilonga om officieel afscheid te nemen en mensen te bezoeken. De boerengroep kwam bij elkaar. Het was bemoedigend om te horen wat ze uitgeprobeerd hebben van wat ze geleerd hebben en hoe ze door God gezegend zijn met meer oogst. We hopen dat de boeren die in de Farming Gods Way groep zaten een voorbeeld en getuigenis zijn voor anderen in hun omgeving en dat ze ook nieuwsgierig zijn geworden om meer over God te ontdekken. Het was ook bemoedi-

gend om met de supportgroep bij elkaar te komen. Mooi om getuigenissen over Gods zegen te mogen delen.

We zijn bij veel mensen nog even op bezoek geweest, hebben op de mat gezeten en nsima gegeten. De laatste dag hebben we ons mannetjesschaap geslacht en opgegeten met deze groepen, vrienden



en personeel van Ubwenzi. Aan het eind van de middag zijn we in onze auto gestapt en hebben we Chilonga achter ons gelaten. Een paar duiven, een kip en een ervaring rijker die we ten goede voor anderen mogen gaan inzetten in het Zomba gebied.

Op zoek naar Gods plan

»Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.«
(Jeremia 29:11HB)

Deze belofte en verwachting heeft ons de afgelopen maanden moed gegeven. Telkens weer kwam deze belofte in onze gedachten, om ons duidelijk te maken dat we ons leven in Gods handen moeten leggen, om van Hem leiding te verwachten. Die leiding hebben we heel duidelijk ervaren.

De afgelopen tijd hebben we veel onderzoek gedaan; met veel andere zendingen gepraat, geluisterd naar verschillende visies en werkwijzen, gehoord over verschillende programma's en activiteiten om door dat alles heen Gods leiding te zoeken. Liebenzell Mission Malawi heeft ons ge-



Huis in Zomba

vraagd om voor de supervisie van het nieuwe project iemand te zoeken van een andere organisatie met meer ervaring op het gebied van »social ministry«.

Eén van de adviezen, die we kregen was: »Begin bij dat wat je al gekregen hebt«.

Dat kan van alles zijn, zoals hulpbronnen, mensen, ervaringen enz. Om dit in de praktijk te brengen hebben we onze tuinman en zijn vrouw de FGW-film laten zien. Johannes heeft samen met hem een composthoop gebouwd, ze hebben een groentetuin aangelegd en een klein FGW maisveld. Zo hebben ze veel van wat ze gezien hadden op de film ook op kleine schaal in de tuin toegepast ... Het is geweldig om hun enthousiasme te zien en te horen hoe ze het nu ook op hun eigen veld in hun dorp aan het toepassen zijn.

Ook hoorden we dat via de FGW-training op de basis van een andere organisatie al verschillende mensen tot geloof zijn gekomen.

De ram

E-Mail:
bos_johannes@yahoo.com
Website:
www.johannes-marieke.org



Groeten van Johannes en Marieke Bos met Nadia, Rebecca en Lisa

Gebedspunten

Danken

- Dat we Gods leiding mochten ervaren in de afgelopen tijd
- Voor de contacten die we konden opbouwen
- Voor de kracht die God ons gaf om afscheid te nemen in Chilonga

Bidden

- Voor de goede adviezen van verschillende organisaties die ons verder kunnen helpen met de start van het nieuwe project
- Gods leiding bij het verder uitwerken van de plannen en nieuwe ideeën
- Dat we een goede samenwerking mogen hebben met de mensen uit de dorpen en de mensen van de organisaties waar we contact mee hebben
- Liefde van God om de mensen om ons heen op de juiste manier te kunnen benaderen

Liebenzell Mission wereldwijd

Frankrijk ■

Ons tweede weekend voor vrouwen in Saint-Aubin was een zegen en bemoediging. Uit zeven verschillende landen kwamen 30 deelnemers. De spreekster wekte ons op de Bijbel te lezen en onze tijd van gebed nieuw leven in te blazen. De afsluitende getuigenissen van de vrouwen waren heel ontroerend.



Op zaterdagmiddag werd de bezoeker gevraagd één uur te zwijgen, een plek om te bidden te zoeken en de Bijbel te lezen. Eén vrouw dacht dat het haar niet zou lukken, maar ze werd aangemoedigd. Zij was het die het avondeten over liet gaan. Tenslotte bracht

Frankrijk: Vrouwen tijdens het weekend
Foto: E. Theurer

Spanje ■

zij niet één uur in de stilte door, maar drie. En zij heeft het als een weldaad en een geschenk ervaren!

In Castellón is men in het voorjaar met een gebedskring voor Roma vrouwen begonnen. Na de zomerstop gaan deze ontmoetingen nu weer verder. Tot op heden komen ongeveer 15 vrouwen. Om in hun levensonderhoud te voorzien verkopen ze in naburige dorpen groente en fruit. Bidt, dat Gods Woord steeds meer in hun leven doorwerkt en zij tot zegen worden voor hun volk.

Japan ■

Op 16 september zijn twee vrouwen gedoopt. Een studente die bij gelovige ouders is opgegroeid, maar lange tijd het geloof de rug heeft toegekeerd. En een 80 jarige huisvrouw die al wel 50 jaar contact heeft met christenen en de gemeente. Nu zet ze eindelijk de stap, openlijk voor Jezus uit te komen.

Papoea-Nieuw Guinea ■

Heel bijzonder was een dienst in de gevangenis in Bomana waar 400 zware misdadigers vastzitten. Zij zongen uit volle borst de liederen van lofprijzing mee en volgden met buitengewone interesse de prediking.

(vervolg van pag. 2)

Nou, vooruit: slangetjes en een babykrokodil.

Het is een mooie tijd geweest. Een zegen is het om zo lange tijd met vrienden te kunnen doorbrengen, te zien hoe ze leven, wat ze doen, gesprekken te voeren van hart tot hart, samen te bidden. Een waardevolle tijd.



Attentie!

De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager.

U kunt deze uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland.

De stichting beschikt over een ANBI verklaring.

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos of fam. Laan of voor het Amanoproject of voor project Malawi, dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier.

Als u via internet bankiert dan vragen wij u vriendelijk altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Rekeningnummer: 264732 of 95.85.42.961 t.n.v.

Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen: W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum,
Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl,
Internet: www.liebenzell.nl

Adresgegevens van: J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum,
Telefoon/Fax 035-5435855 E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Dettlef Krause.

Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl,

Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum