

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

2

mei 2012



Beste zendingsvrienden,

Gods zorg

>Ik heb de raven geboden u daar van spijs te

voorzien. (1 Kon. 17:4b)

Hebt u er wel eens over nagedacht, hoe God vaak de meest onmogelijke situaties gebruikt om tot Zijn doel te komen?

Wij denken dikwijls dat kennis en de juiste methoden het werk zullen doen. God heeft echter niets anders nodig dan beschikbare instrumenten.

De almachtige God gebruikt heel ongewone middelen (raven) om Elia door de crisistijd heen te helpen.

Sinds de oprichting van Liebenzell Mission in 1899 is God getrouw geweest en zal dat ook blijven in de toekomst, want Hij blijft Dezelfde!

Soms zien wij geen oplossing voor onze problemen, die heel groot kunnen zijn.

Durven wij dan ook voortdurend te vertrouwen op al Gods beloften en voorzieningen als onze beek begint op te drogen en de luchtbrug van mogelijkheden stopt?

Ja, want onze God is nog steeds dezelfde zorgende God. Ook voor de families Bos en Laan, respectievelijk in Malawi en Zambia en de andere 225 zendingen van Liebenzell Mission.

Met een zegengroet,

Uw

Wim Nelisse

Jongerenwerk in Mushili – Zambia

Simone Laan

De afgelopen maanden zijn er behoorlijk wat dingen veranderd binnen Dawn Trust.

Tot afgelopen oktober hadden wij een jeugdwerker, maar helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Gabriël Katuta. Hij heeft in totaal 2,5 jaar voor Dawn Trust gewerkt.

Omdat we niet gelijk iemand wilden aannemen, maar op zoek wilden gaan naar iemand die echt iets met jeugdwerk heeft en daarbij ook echt christen is, die jongeren kan motiveren en adviseren, zou dit niet binnen een paar weken opgevuld kunnen worden.

Omdat er geen jeugdwerker was, waren we vooral benieuwd wat er met het jeugdwerk zou gebeuren of er minder activiteiten zouden plaatsvinden en er ook minder met de jeugd gedaan zou worden. We hebben hier vooral veel voor gebeden dat wij samen een goede oplossing zouden vinden voor deze situatie.

Matthijs heeft in deze beginperiode samen met Castrol Mwape, een student van een Bijbelschool, verschillende activiteiten mogen opzetten. Hij kwam in eerste instantie een keer per week om jongeren te counsellen, maar gedurende zijn vakantie bood hij aan om ons fulltime te helpen.

Het bijzondere is dat er daarna verschillende mensen onverwacht en vrijwillig bij het jeugdwerk betrokken raakten. Nadat we een jeugdbijbelweek georganiseerd hadden kwam er een jongen naar



Het voetbalteam

ons toe met de vraag of hij kon meehelpen in ons werk. Gelukkig kennen wij het gezin en hadden we hier een goed gevoel over, dus hebben we hem toegelaten. Sinds januari komt hij bijna elke dag vrijwillig voor ons werken. Hij helpt jongeren met hun huiswerk en sport met hen.

Daarnaast kwamen wij met een meisje in contact, dat afgelopen jaren gebruik maakte van de Dawn Trust bibliotheek. Zij was met onze steun naar een christelijke conferentie geweest en daar was zij aanbevolen om een leiderschapstraining te volgen. Aangezien de jongeren hier anderhalf jaar moeten wachten, nadat zij een diploma van een middelbare school gehaald hebben, voordat ze naar de universiteit kunnen,

(vervolg op pag. 2)

Liebenzell Mission
Met God van mens tot mens



(vervolg van pag. 1)

had zij de mogelijkheid om deze cursus te doen. Omdat zij zelf de training niet kon betalen en wij haar financieel wel wilden helpen hadden wij met haar afgesproken dat zij twee maanden hand en span diensten zou verlenen in het jeugdwerk. Zij heeft ons vooral geholpen in de bibliotheek en ze deed veel spelletjes met de kleine kinderen.

Verder kwamen twee Duitse vrijwilligers voor bijna een jaar, die ons meehelpen binnen het project. Een van de jongens is sinds januari begonnen met het lesgeven van Engels aan de jongeren. Ondanks dat Zambia een Engels-sprekend land is spreken veel Zambianen slecht of geen Engels. We staan nogal eens versteld hoe ze het toch voor elkaar krijgen om een Engels examen te halen. Ze weten heel veel dure woorden, maar hebben geen idee wat die betekenen. Al een hele tijd wilden we kijken of we de jongeren hiermee konden helpen, maar we hadden nog geen echt plan. Totdat een Engelse zendinge aan-



Spelende jeugd

E-mail: famlaan@yahoo.com
Website: <http://simonematthijs.laan.biz>

gaf, dat zij terugkeerde naar Engeland en graag aan iemand haar lesmateriaal voor het lesgeven in het Engels wilde overdragen. Dit was voor ons een goed moment. In het begin was het een uitdaging en de jongeren dachten vaak dat ze moesten betalen, maar na een aantal maanden kunnen we zeggen dat dit een goede keuze is geweest. De vrijwilliger geeft elke dag aan ongeveer 15 – 20 jongeren les en bijna wekelijks komen er meer bij. Duidelijk is dat het schoolsysteem veel te wensen overlaat en de jongeren echt hulp nodig hebben met verschillende vakken.

Gelukkig hebben we ook een vervanger voor Gabriël Katuta gevonden. Zijn naam is Humphry Bwalya, hij is nu tijdelijk bij ons, zodat hij het werk leert kennen en wij hem. We zijn dankbaar dat na lang wachten en zoeken we een mogelijke vervanger hebben. Dit betekent vooral voor Matthijs dat er meer ruimte komt en hij echt aan de gang gaan met het trainen van de jeugdwerker.

Wanneer we terugkijken op de laatste maanden, mogen we zien dat in plaats van één jeugdwerker we vier verschillende jeugdwerkers erbij hebben gekregen. Juist op de momenten dat je denkt dat het allemaal erg lastig wordt, laat God zien dat we vertrouwen mogen hebben en Hij het werk wat wij hier in Zambia doen, zegent en vermenigvuldigt. God is goed! We blijven bidden dat God het werk blijft zegenen en dat we meer kunnen betekenen voor de jongeren in Mushili, niet alleen door onze bibliotheek, sport, of werk, maar vooral ook om hen te vertellen wie God is en wat Hij voor hen doet in hun leven in wat voor situatie zij ook zijn.

Vrijwilliger in Zambia



Hallo allemaal,

Ik ben **Suzanne Marsman**, 17 jaar en ik kom uit Amersfoort. Vorig jaar heb ik mijn havodiploma behaald en heb mij ingeschreven voor de studie verloskunde. Jammer genoeg werd ik daarvoor niet ingeloot. Toen dacht ik dat het een goed idee zou zijn om naar Zambia te gaan. Om Mat-

Suzanne Marsman met de kinderen Laan

thijs en Simone te helpen, maar ook om een stukje van de wereld te zien. Matthijs en Simone heb ik leren kennen toen ze nog in Amersfoort woonden. Ik ben een keer met mijn ouders na de kerk op de koffie gegaan en sindsdien was ik er niet meer weg te slaan! Dat was 5 jaar geleden en het is nooit meer veranderd.

Maar toen heb ik het idee voorgesteld aan Matthijs en Simone en gevraagd of zij het zagen zitten. Gelukkig vonden ze het prima en zo begon ik aan de voorbereidingen voor de reis.

Op 15 januari vertrok mijn vliegtuig richting Lusaka. Het was fijn om ze weer te zien na een heel aantal maanden! Maar, dan ben je ook opeens in Afrika en dat is toch wel heel raar. Je weet niet wat je ziet, de eerste 2 weken heb ik mijn ogen uitgekeken om wat er allemaal om je heen gebeurt.

Het eerste wat me opviel en wat ik ook nooit zal vergeten, is dat alle mensen je gewoon aan zitten te gapen en je zonder schaamte na zitten te kijken alsof je niks aan hebt.

Een week na aankomst ben ik begonnen met lesgeven aan Jorik. Nederlands natuurlijk, want zijn Engels is veel beter. Ook ging ik bijna elke week met Matthijs mee naar Mushili om gewoon met mensen te praten en bezig te zijn. Af en toe hielp ik ook mee nshima te bereiden en dat is (nog steeds, na 3 maanden) niet zo smakelijk als een goede Hollandse pot. Verder vergezelde ik soms Simone op zaterdagochtend. Dan deed Simone de kidsclub en ik ging mee voor de gezelligheid.

En voor de rest was ik thuis en lekker bezig met de kinderen, wat ik overigens geen straf vond. Ik heb een goede tijd gehad in

Veranderingen in Malawi

Marieke Bos

Nieuwe richting

Wij zijn blij dat we na overleg met en ondersteuning van Liebenzell Mission de kans krijgen om een nieuw project te starten, waarin we onze opgedane kennis en ervaring uit het Ubwenzi project kunnen gaan inzetten. Het nieuwe project zal in de buurt van de stad Zomba zijn. Dat is heel gunstig, omdat er een internationale school is gevestigd en onze kinderen in de toekomst daar onderwijs kunnen volgen.

Op de korte termijn zal hierin voorzien worden door een Nederlandse onderwijzeres, Marieke van Dreuten, die vanaf 1 september a.s. voor tien maanden bij ons zal zijn. In een volgende ›Zending in de schijnwerpers‹ zal zij zichzelf voorstellen.

Visie

Omdat de mensen in Malawi afhankelijk zijn van de opbrengsten uit landbouw, willen we een aan-

tal boeren helpen om de landbouwmethode Foundations For Farming (FFF) te introduceren in hun dorp. Het is belangrijk mensen bewust te maken van lokaal aanwezige kennis en middelen die men kan gebruiken om voedselzekerheid te verhogen en armoede terug te dringen. Ook geloven we dat het stimuleren van zelfredzaamheid van mensen, effectiever en duurzamer is dan het geven van dingen. Armoede en andere problemen komen niet alleen voort uit een tekort aan welvaart, maar ook door sociale, culturele en religieuze factoren. We denken de mensen te helpen door te bouwen aan geloof, zelfredzaamheid, kennis en het opdoen van positieve ervaringen met veranderingen.

Plannen

In Malawi werkt Liebenzell Mission samen met de EBCM (Evangelical Baptist Church in Malawi). De EBCM kerken zijn vooral te vinden op het platteland. We willen de kerkleiders vragen om voor ons enkele christelijke middelgrote boeren te vinden uit drie dorpen in de regio Zomba en Machinga, die interesse hebben in het leren van nieuwe methodes en deze willen uitproberen op hun land en in hun huishouden. Deze boeren willen we opleiden op een training centrum waar zij regelmatig zullen komen voor conferenties om nieuwe ideeën op



Johannes en Marieke Bos, met Nadia, Rebecca en Lisa

te doen. Op het training centrum willen we proefvelden voor FFF, een boomkwekerij, een medische tuin, een klaslokaal en slaapgelegenheid creëren. Het training centrum zal gebouwd worden in lokale stijl met zoveel mogelijk materialen die in de omgeving voorradig zijn.

Tijdens de conferenties willen we hun een geïntegreerd programma aanbieden van

- 1) bijbelstudie en discipelschap,
- 2) basisprincipes voor landbouw, gezondheid en voeding en 3) methoden en technieken van onderzoek en ontwikkeling.

Na de conferentie gaan de boeren terug naar hun dorp en passen ze wat ze geleerd hebben toe op hun eigen veld of in hun eigen huishouden. De methoden en technieken helpen de boeren om samen met de leiders van het dorp te onderzoeken aan welke kennis er behoefte is. Door conferenties in de dorpen kunnen we een grotere groep trainen in FFF. Deze boeren zijn dan weer een voorbeeld voor hun burens en grootfamilies.

E-Mail:

bos_johannes@yahoo.com

Website:

www.johannesmarieke.org

Zambia met Matthijs en Simone. De mensen in mijn omgeving hebben gemerkt en ikzelf ook, dat het toch iets met je doet en dat je in zekere zin verandert in bepaalde opzichten. Je moet je natuurlijk wel 3 maanden aanpassen aan een ander gezin, je kunt niet je eigen leventje leiden en dat is heel goed voor mij geweest. Ook Gods liefde is voor mij veel duidelijker geworden. In die 3 maanden had er van alles mis kunnen gaan, maar alles is vlekkeloos verlopen. En daaraan merk ik dat God bij mij is. Ik heb veel grenzen moeten verleggen, maar dat is alleen maar goed voor me geweest en ik ben Matthijs en Simone heel erg dankbaar voor alles wat ze voor me hebben gedaan.

Ik kan God alleen maar dankbaar zijn voor alles wat Hij mij geeft.

Psalm 100:3

“Erken het:
De Heer is God,
Hij heeft ons gemaakt, Hem
behoren wij toe,
Zijn volk zijn wij,
de kudde die Hij weidt.”

Lisa is een dochter van
Johannes en Marieke Bos
en zusje van Nadia en Rebecca

Een groot wonder!



Lisa

24 februari 2012



Martin Kocher vertelt over Liebenzell Mission

Familie Bos met de bezoekers

Johannes Bos met Nadia

Henriët Westeneng wordt geïnterviewd

Op 18 februari, vanaf 13.00 uur, vulde de hal van het Kruispunt in Houten zich met zendingsvrienden uit het hele land. Vanuit Zuid-Duitsland was Martin Kocher, de zendingsdirecteur voor het zuidelijk halfmond, in ons midden. Hij vertelde over de verschillende gebieden waar Liebenzell Mission werkzaam is en liet tegelijk iets zien van de situatie ter plekke. Ook mocht hij zijn muzikale talenten aanwenden bij de begeleiding van de samenzang op de piano.

Verlag zendings- en ontmoetingsmiddag

Henriët Westeneng werd geïnterviewd door Jan Kamminga over haar tijd in Malawi. Zij bracht enkele maanden door in Chilonga bij de familie Bos. Nadia kreeg les van haar en ook Rebecca deed al een beetje mee. Verder bezocht ze alle onderdelen van het project. Voor haar persoonlijk heeft een nacht logeren bij een Malawiaans gezin grote indruk gemaakt. Haar blik op zending is zeker verruimd.

De familie **Johannes en Marieke Bos**, tijdelijk in Nederland i.v.m. de komst van hun derde kindje, gaven een goede indruk van hun werk met een team in het dorpsontwikkelingsproject ›Ubwenzi‹ in Chilonga, Malawi.

De vier aandachtsgebieden: Landbouw, Onderwijs, Gezondheidszorg en Evangelisatie kwamen duidelijk naar voren. Velen maakten na afloop van de gelegenheid gebruik om (opnieuw) kennis te maken met de familie Bos en Liebenzell Mission.

Gebeds- en dankpunten voor de familie Bos:

- De geboorte van hun derde dochter, Lisa
- Alle contacten met familie en vrienden en het naderende afscheid. Hun terugkeer naar Malawi is op 30 mei a.s. gepland
- Een goede reis naar Malawi
- Dat de kinderen en ook zichzelf zich weer snel thuis zullen voelen in Malawi
- Een goede overgang van Ubwenzi-Chilonga naar Zomba
- Wijsheid bij het opzetten van het nieuwe project, steeds in afhankelijkheid van God

Gebeds- en dankpunten voor de familie Laan:

- De goede tijd met Suzanne
- Gezondheid voor het hele gezin
- De kidsclub en het vele jeugdwerk
- Voldoende leiding voor de jeugd
- Dat kinderen en jongeren de Here Jezus zullen leren kennen.

Attentie!

De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager. U kunt deze uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland. De stichting beschikt over een ANBI verklaring.

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos of fam. Laan of voor het Amanoproject of voor project Malawi, dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier.

Als u via internet bankiert dan vragen wij u vriendelijk altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Rekeningnummer: 264732 of 95.85.42.961 t.n.v.

Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen: W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl

Adresgegevens van: J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum, Telefoon/Fax 035-5435855 E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd.

Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen

de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause.

Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland,

W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815,

E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl,

Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloodbeek, Hilversum