

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

1

januari 2012



Beste zendingsvrienden,

Duurzaamheid

Het woord duurzaamheid is een begrip dat telkens weer opduikt.

Zelfs in de kerstrede van onze vorstin was er sprake van.

Waarom gaat het in essentie?

Het gaat daarom dat wij niet alle behoeften van het heden verkrijgen (consumeren), maar vooral ook aan de volgende generatie(s) denken. Voor hen moet ook genoeg overblijven.

Als wij nu het werk van onze zendingen tegen het licht houden, met de vraag of hun werk duurzaam is, hebben zij allen het keurmerk verdiend.

Hen beweegt allereerst de vraag: wat blijft? Alles gedaan vanuit God, de Eeuwige, heeft blijvende waarde. Het Evangelie is van blijvende waarde ook voor volgende generaties.

Door Bijbels onderwijs, landbouw, medische zorg, voorlichting etc. zal het besef groeien dat ons de aarde is toevertrouwd, om die te beheren en te bewerken. Zo zal de zegen doorvloeien naar alle generaties. Totdat Hij komt, die ook de aarde nieuw zal maken.

Uw

Jan Kamminga

P.S. Let op de uitnodiging op pagina 4!

De »Good news club«



Simone Laan

Elke zaterdagmorgen rond een uur of acht stappen we met de hele familie in de auto richting Mushili. Soms brengen we de kinderen eerst naar collega's om daar te spelen, soms gaan ze mee. Na een omweg om een aantal meiden op te halen die meehelpen in de 'Good news club', komen we om een uur of negen aan op ons plot. Meestal zitten er al een heel stel kinderen te wachten en ontvangen ze ons juichend. Een aantal van ons gaan naar de kinderen die al zitten te wachten, de anderen gaan naar het voetbalveld om te kijken of er nog meer kinderen komen.

We zijn nu ruim een jaar bezig met de Good news club, en inmiddels zijn er een aantal kinderen die echt elke keer komen. Het is

Geconcentreerd aan het kleuren

geweldig om de kinderen elke week weer van Gods liefde te mogen vertellen. Het meest bijzondere is dat we nu van ouders horen dat kinderen veranderen, dat ze minder vechten en schelden en vriendelijker zijn.

In het begin deed ik het samen met een meisje uit Mushili. Inmiddels zijn er vier anderen die helpen. Drie van deze meiden doen een opleiding voor kleuterleidster. De vierde is nog bezig met secondary school. Bij alle vier zien we dat ze echt hart voor kinderen hebben. Ze doen hun best om er elke week te zijn, zelfs als ze er

(vervolg op pag. 2)

Liebenzell Mission
Met God van mens tot mens



Onderwijs in de

Marieke Bos

*»We willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan.«
(Ps 78:4, NBV)*

Hoe oud ben je?

Heb je je ooit wel eens afgevraagd of je wel echt geboren bent op de datum die op je ID staat? In Nederland staat alles vanaf de eerste minuut dat je de wereld binnenstapt keurig geregistreerd. Op dinsdag ... augustus, om twee minuten over twaalf geboren in ... Ik denk dat niemand twijfelt aan de echtheid van zijn geboortedatum.

Zoiets ligt anders in Malawi. Kinderen die niet in het ziekenhuis geboren worden, staan soms helemaal niet geregistreerd. Het hangt van het geheugen van de moeder af, of ze de dag en maand onthouden heeft. Ook raken moeders soms het gezondheidspaspoort kwijt of vergaat het boekje in de regen, wanneer het dak lekt. Het komt regelmatig voor dat de moeder, voor het nieuwe boekje, een leeftijd opgeeft die niet overeenkomt met de oorspronkelijke geboortedatum.

Het is lastig om leeftijden te schatten. Op de vraag, »Hoe oud ben je?«, kregen we bijvoorbeeld de volgende antwoorden: »Ik denk 7«. Of (kijkt naar vriendje en vraagt): »Hoe oud ben ik?« Ook de vraag in welke klas ze op school zitten geeft niet veel indicatie, al weten we dat als iemand in standard 1 (groep 3) begonnen is in ieder geval 6 hoort te zijn, maar ook best 10 kan zijn.



Aandacht voor de vertelling

een half uur voor moeten lopen of als ze ziek zijn.

In het begin deden we een les uit de Bijbel en praatten we daarover door. Daarnaast gaven we de kinderen soms wat om te kleuren, maar daar bleef het bij.

Inmiddels hebben we een heel programma. Een les uit de Bijbel, zingen, spelletjes doen, een enkele keer kleuren. We zijn zo'n anderhalf tot twee uur bezig, en voor de kinderen is het dan vaak nog niet genoeg. Sommige kinderen zijn heel trouw, anderen komen soms wel, soms niet.

Op 17 december hadden we een kerstviering met de kinderen. Er waren ruim 60 kinderen, een erg goede opkomst. Na het bidden en zingen hebben we het kerstverhaal verteld met behulp van grote platen. Het is altijd moeilijk in te schatten hoeveel ze er van oppakken, maar we bidden dat ze de echte kerstboodschap begrepen hebben. Een van de meiden is ook erg actief met de kinderen van haar eigen kerk. Ze was met een aantal van die kinderen gekomen en zij hebben wat kerstliedjes laten horen en Bijbelteksten opgezegd. Ook een aantal van onze eigen kinderen hadden een Bijbeltekst ingestudeerd. Dat wordt

hier overal gedaan en is erg belangrijk. Zelfs heel jonge kinderen kennen soms al lange stukken van de Bijbel uit hun hoofd.

Na nog wat kerstliedjes hebben we kleurplaatjes uitgedeeld met Maria, Jozef en Jezus en hebben ze een hele poos zitten kleuren. Bijzonder om ook meiden van een jaar of 13 totaal te zien opgaan in het kleuren, iets wat ze anders niet of nauwelijks doen.

Inmiddels waren er al ongeveer 2 uur voorbij en was het tijd om wat te eten en te drinken. Een koekje, ranja en wat snoepjes. En daarna op naar het grote veld om spelletjes te doen.

Na 3½ uur feest hebben we ze uiteindelijk naar huis gestuurd, waar ze het nog helemaal niet mee eens waren. Toch hebben we wel het idee dat ze een echte feestochtend hebben gehad en waarschijnlijk zullen we de verhalen hierover nog lang horen.

In het nieuwe jaar gaan we weer verder. Een van de meiden die helpt heeft net een cursus gedaan, specifiek gericht op hoe je jonge kinderen over God kan vertellen. Ik heb haar gevraagd om de andere meiden hier ook in te begeleiden, en dat wil ze graag doen. Zo wordt het steeds meer van hen, en raak ik meer op de achtergrond. Hopelijk is het uiteindelijk echt hun Good news club, en kan ik weer wat anders beginnen. Zo merken we opnieuw dat wanneer we mensen trainen, zij een veel grotere groep bereiken dan we zelf zouden kunnen.



E-mail: famlaan@yahoo.com

Website: <http://simonematthijs.laan.biz>

Een klas op Maundu school



De regel is hier op scholen dat de kinderen met hun rechterhand, over hun hoofd hun linkerarm moeten kunnen aanraken, dan zijn ze ›groot‹ genoeg om naar school te gaan...

Naar school in het Chilonga gebied

In onze omgeving zijn drie officiële scholen waar kinderen uit ons gebied heengaan. Soms lopen kinderen 5–10 kilometer om op school te komen. In de laagste klassen zitten meer dan 100 kinderen in een klas. Op een van de scholen zaten er zelfs 420 kinderen in standard 1 (groep 3). De klas was verdeeld over verschillende leerkrachten en vrijwillige leerkrachten, maar nog had elke groep er 120. De leerkracht die standard 1D had verdeelde zijn groep in groepen van 40 kinderen. Twee groepen stuurde hij naar buiten om te gaan spelen, de andere gaf hij les, en daarna andersom. Maar naast standard 1D had hij ook standard 6 (groep 8) die hij tussendoor ook les moest geven. Hij bleef heen en weer rennen tussen twee klassen. De taak van een leerkracht op het platteland is geen eenvoudige. Probeer je maar eens voor te stellen hoeveel testen of schriftjes je moet nakijken...

Een leerkracht op de andere school geeft buiten les, omdat de klas te groot is voor het lokaal. Er staat een schoolbord onder een grote boom, of er wordt een ›graslokaal‹ gemaakt. Het is moeilijk je te concentreren wanneer er buiten veel te zien is of andere kinderen aan het buitenspelen zijn. Kinderen die naar school gaan moeten hun eigen schriften, potloden en pennen meenemen. Niet iedereen heeft geld genoeg om dit voor de kinderen te kopen, daarom leren sommige kinderen met hun oren, maar kan het zijn dat ze in groep 4 nog steeds hun naam niet kunnen schrijven. Door de afstand naar school, door het tekort aan leermaterialen en de grote klassen blijven kinderen soms meerdere keren zitten in dezelfde klas. In bv standard 1

kun je kinderen vinden van 5–10 jaar. In standard 3 van 7–15 jaar. Meisjes die al wat ouder zijn, moeten ook veel helpen met het huishouden en kunnen daarom niet elke dag naar school. Sommige meiden van 15 of 16 jaar oud ›trouwen‹ en krijgen hun eerste kind. Ze maken de basisschool dan niet meer af.

Naast de officiële basisschool hebben sommige dorpen een ›community‹ school gestart. Deze scholen zijn in de dorpen ver weg van de officiële school en bedoeld voor de jonge kinderen die nog niet zover kunnen lopen. De leerkrachten zijn jongeren die de middelbare school af hebben gemaakt en ›vrijwillig‹ lesgeven. De ouders betalen een bedrag aan de leerkrachten zodat hun kinderen les krijgen.

Naar school op Ubwenzi

Sinds maart 2011 is de kleuterschool op Ubwenzi open. Kinderen van 4 en 5 jaar oud kunnen naar school. Er zijn twee klassen met 20-30 kinderen. Veel kinderen in het dorp rond Ubwenzi, spreken thuis alleen Chichewa, als ze naar school gaan hebben ze in het begin grote moeite om de leerkracht te begrijpen. De kleuterschool helpt hen om Chichewa te leren voor ze naar de basisschool gaan. Veel Yao kinderen komen uit moslimgezinnen. De school is een christelijke school en we willen dat de kinderen op school horen over wie Jezus is. Debora en Vroni begeleiden de kleuterschool vanuit ons Ubwenzi team. In de toekomst hopen we een basisschool te openen op Ubwenzi zodat de kinderen vanuit de kleuterschool verder kunnen leren op een school dichtbij huis.



Gebeds- en dankpunten

Kalender, waar u voor kunt bidden/danken de komende maanden

- Fellowship op zondagmiddagen
- Kerkleidersbijeenkomst op elke tweede dinsdag van de maand
- Support Groep voor mensen met HIV op elke tweede woensdag van de maand
- Opening kleuterschool 2012 op 1 februari (in januari voorbereiding van programma)
- Voor een goed landbouwseizoen en een gezegende oogst
- Voor de boeren die dit jaar voor het eerst Farming Gods Way uitproberen
- Voor een goede toepassing van de kennis over natuurlijke medicijnen (na workshop in oktober 2011)
- Bid ook voor een goede zwangerschap/bevalling en een veilige reis op 19 en 20 januari



Bij gebrek aan lokalen en te grote klassen, krijgen kinderen buiten les

Waar gaan onze kinderen naar school?

Nadia, onze oudste, is bijna 6 jaar en hoort ook naar school te gaan. Vanaf dat ze vier jaar is zijn we begonnen met het lesprogramma van de Wereldschool. Dit is een programma voor thuisonderwijs voor kinderen die in het buitenland wonen. Via de Wereldschool ontvangen we alle boeken en materialen die nodig zijn voor een jaar. Nadia vindt het over het algemeen erg leuk om thuis te doen. Ook Rebecca doet een deel van de tijd mee, zodat Nadia niet alleen in de ›klas‹ is.

Naast de thuischool gaat Nadia twee ochtenden naar de kleuterschool op Ubwenzi, zodat ze ook met andere kinderen kan leren en spelen en ook goed Chichewa leert spreken.



E-Mail:
bos_johannes@yahoo.com
Website:
www.johannesmarieke.org

Naar Nederland

In verband met de bevalling komen we voor drie maanden naar Nederland (eind januari tot half april). Wilt u ons uitnodigen voor een presentatie in uw kerk, huiskring, Bijbelstudiegroep etc., dan zijn we beschikbaar, het liefst in de maand februari en rond begin maart (natuurlijk onder voorbehoud)... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Kamminga of TFC familie Bos (bos_tfc@yahoo.com)

Veel kinderen willen naar school (Maundu school heeft ongeveer 800 leerlingen).



Liebenzell Mission wereldwijd

■ Zambia

Bij het blussen van een bosbrand op het terrein bij de AMANO school werd Markus Breuninger door de vlammen ingehaald. Hij liep tweedegraads verbrandingen op aan handen, armen en in zijn gezicht. Wij zijn de Here van harte dankbaar dat volgens de arts de wonden verbazend snel genezen en dat er geen infecties zijn opgetreden.

■ Frankrijk



In de laatste weken van 2011 zijn veel christelijke scheurkalenders verspreid onder vrienden en bekenden. Ook via de boekenstand op de markt werd deze kalender graag meegenomen. Steeds horen we van lezers dat het dagelijkse Bijbelvers hen goed doet. Een grotedruk uitgave ligt in de etalage van de gemeente. Voorbijgangers blijven staan en lezen dit ›woord voor de dag‹.

■ Burundi

Gods Woord wordt niet alleen gedeeld met de inwoners van het land, maar ook met de ›vreemdelingen‹. Duitse zendingen hebben op kerstavond een dienst in het Duits aangeboden voor de in Burundi verblijvende Duitssprekende mensen. Zij hopen dat men aangesproken is door Gods Woord.

■ Spanje

Een zendelinge in Benicarló, onderwijzeres van beroep, is in haar element nu ze een 41-jarige analfabete leesonderwijs mag geven. Het is de grootste wens van deze vrouw om zelfstandig de Bijbel te kunnen lezen.

■ Centraal Azië

Matthias en Christine schrijven: ' We merken steeds weer, hoe weinig de mensen van de Bijbel weten, ondanks dat ze meestal al meerdere jaren christen zijn. We hebben wijsheid en creativiteit nodig, om de Bijbelse waarheden en Bijbelse kennis op een begrijpelijke manier naar hun leven over te brengen. Bidt er met ons voor dat God ons spreken en handelen gebruikt en geestelijke wasdom bewerkt.

■ Nederland

Mede namens de zendingen van Liebenzell Mission willen wij u hierbij hartelijk dank zeggen voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar in de vorm van gebed en gaven. Mogen we in 2012 ook op uw steun rekenen?

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de zendings-en ontmoetingsmiddag op **18 februari a.s.** Deze wordt gehouden in Het Kruispunt, het kerkgebouw van de GKV, Het Spoor 51, 3994 AC Houten; tel. 030-6364452, <http://www.gkvhouten.nl/> (routebeschrijving)

Vanaf 13.00 wordt u ontvangen met koffie/thee en om 13.30 worden we meegenomen in het zendingsgebeuren. We zullen horen over het werk van Liebenzell Mission wereldwijd en in het bijzonder bepaald worden bij Zambia en Malawi, waar ›onze‹ Nederlandse zendingen, de familie Laan en de familie Bos mogen dienen. Johannes en Marieke Bos zullen het werk in Ubwenzi/Malawi zelf presenteren. Na ± 15.30 is er gelegenheid om na te praten en Johannes en Marieke de hand te schudden.

Wilt u i.v.m. de reservering van de zaal, liefst vóór 1 februari a.s. even doorgeven dat u komt? Dit kan via tel. 035-5435855 of jan.kamminga@hetnet.nl
We zien uit naar uw komst.

Attentie!

**De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager.
U kunt deze uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland.
De stichting beschikt over een ANBI verklaring.**

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos of fam. Laan of voor het Amanoproject of voor Ubwenzi (project Malawi), dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier.
Als u via internet bankiert dan vragen wij u vriendelijk altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rekeningnummer: 264732 of 95.85.42.961 t.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen: W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

Adresgegevens van: J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum, Telefoon/Fax 035-5435855 E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten toegevoegd. Directeur: Detlef Krause. Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl, Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum