

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

2

juni 2011



Beste zendingsvrienden,

Het is u zeker niet ontgaan, hoe in korte tijd drie catastrofes in Japan elkaar

opvolgden. Binnen 24 uur was er een krachtige aardbeving, vervolgens de verwoestende tsunami, en daarna de problemen met de kernreactoren in Fukushima.

Vele mensen vonden de dood; tallozen moesten geëvacueerd worden om aan de gevaarlijke straling te ontkomen. Liebenzell Mission werkt al heel lang in Japan. Een snelle hulpactie kwam op gang. Mensen ontvangen o.a. levensmiddelenpakketten. Ook zijn teams vanuit West-Europa vertrokken om te helpen de praktische nood te lenigen. Een gastenhuis van Liebenzell Mission in Okutama is nu in gebruik om een christelijke gemeente, waarvan de leden in de directe omgeving van Fukushima woonden, onderdak en verzorging te bieden. In de nood van deze gebeurtenissen wil de Here God nog steeds zijn evangelie doen klinken. Nog is er tijd, nog is er gelegenheid. Wij willen bidden voor de Japanners, de wederopbouw van het land, de voortgang van de verbreiding van het evangelie door zendingen en evangelisten, ook onder de getroffen en door deze rampen.

Uw

Jan Kamminga

Japan en haar bevolking ligt ons na aan het hart!



Kruis als teken van hoop temidden van de chaos.

Foto: LM archief

Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een zware aardbeving, waarop een tsunami volgde. Door deze beide catastrofes werden de kernreactoren in Fukushima zwaar beschadigd. Er is met man en macht gewerkt om de schade zoveel mogelijk te beperken. Toch kon niet voorkomen worden dat er radioactieve straling vrijkwam. Waarschijnlijk zal een groot gebied rondom de kerncentrale in de toekomst onbewoonbaar blijven. Velen zijn omgekomen door deze rampen. En de achtergeblevenen treuren om hen die gemist worden. Leden van een christelijke gemeente uit de directe omgeving van Fukushima werden geëvacueerd en gedurende enkele weken steeds

weer op een andere plek ondergebracht.

In Okutama, een plaats ten westen van Tokyo, heeft Liebenzell Mission een Freizeitheim, een vakantiecentrum. De leiding heeft het centrum opengesteld voor deze gemeente en 50 tot 80 personen zijn in het centrum opgenomen. De leeftijd varieert van een klein kind, dat net is gaan lopen tot een 90-jarige vrouw! De gezinnen zijn heel blij dat ze nu een eigen kamer hebben en niet meer in een grote ruimte met

(vervolg op pag. 2)

Liebenzell Mission
Met God van mens tot mens





(vervolg van pag. 1)

heel veel anderen moeten slapen. Zij zijn alles kwijt en het is niet waarschijnlijk dat ze ooit naar hun woonplaats kunnen terugkeren. Voor de kinderen is het niet gemakkelijk om in een voor hun vreemde omgeving naar school te gaan. De kinderen uit de buurt hebben hen de eerste keer opgehaald en naar school begeleid. Het onderwijs is niet hetzelfde als waar ze vandaan komen. Sommige vaders moeten regelmatig naar de kerncentrale waar ze hun werk hebben. Anderen moeten in deze nieuwe omgeving werk gaan

Het vakantie-
centrum

›Huis van het
Evangelie‹

Foto: LM archief

zoeken, omdat ook hun werkplaats of fabriek is verwoest.

Dominee Sato (leider van de gemeente) vertelde dat zijn gemeentecentrum slechts twee jaar geleden was gebouwd. Ze hopen dat ze terug kunnen keren, maar Fukushima zal een spookstad worden. Het station is compleet in zee verdwenen.

Wat gebeurde er nog meer?

11/4 Een werknemer van de kerncentrale heeft enige dagen geleden samen met zijn vrouw de Here Jezus aangenomen.

18/4 Reddingswerkers hebben vorige week het lichaam van een vrouw uit de gemeente gevonden. Kort na de verschrikkelijke beving ging ze met nog iemand in een auto op de vlucht voor de dodelijke vloedgolf. Beiden moesten de wagen verlaten en ieder rende een kant uit. Terwijl de andere persoon werd gered, voerde de golf deze vrouw met zich mee. Haar man en twee kinderen missen haar het meest. De afscheidsdienst van de gemeente was heel ontroerend.

Enerzijds is daar het verdriet over de dood van een geliefde en anderzijds de vreugde over een mens, die het eeuwige leven van Jezus Christus heeft ontvangen.

26/4 Onze Vader in de hemel is ook in deze ramp zijn kinderen goedgunstig. Een echtpaar heeft al afscheid genomen: binnen twee weken hebben zij werk en een woning gevonden! De mensen uit de omgeving zetten zich in om het verblijf voor de geëvacueerden zo aangenaam mogelijk te maken.

Maar het is onze gasten duidelijk dat het echte leven uit meer bestaat dan voeding, kleding en onderdak. Met Palmzondag en Pasen werden mensen gedoopt. Wereld, dood en duivel zullen niet triomferen. Ook op andere plaatsen werden mensen gedoopt, waar tientallen jaren voor gebeden was.

Traugott en Dorothea Ockert, leiders van het Freizeitheim in Okutama schrijven: ›Wij zijn diep ge-

Marieke Bos

Bladeren met gezonde werking, toekomstvisie maar ook alledaagse realiteit.

›Langs de rivieroeveren zullen allerlei soorten vruchtbomen groeien. De bladeren zullen nooit bruin worden en afvallen. Er zullen altijd vruchten aanzitten. Elke maand zal er een nieuwe oogst zijn, zonder maar één misoogst! Want de bomen krijgen voortdurend water van de rivier, die in de tempel zijn bron heeft. Het fruit zal als voedsel dienen en de bladeren zullen gezonde kracht bezitten.‹ (Ezechiël 47:12 HB, zie ook Openbaring 22:2)

Zijn wij onder de indruk van Gods schepping?

In de lente stop je een klein onooglijk zaadje in de grond, maar moet je eens kijken wat voor schitterende planten er uit komen; trostomaatjes, aardbeien... Zo heeft God veel ›cadeautjes‹ in de natuur gelegd, die vragen om ontdekt en gebruikt te worden, die vragen om verwondering en

E-Mail:
bos_johannes
@yahoo.com
Website:
www.johannes-
marieke.org

Tigwirizane
aan het
werk in de
medicinale
tuin.

Foto: Fam. Bos

De wonderboom

dankbaarheid. Heb je er wel eens bij stil gestaan dat je de papaya-boom, behalve voor het eten van de vruchten, nog op tien andere manieren kunt gebruiken; tegen worminfecties, schoonmaken van wonden, enz.?

Nadat we een korte tijd in Malawi waren deden we mee met een cursus over natuurlijke medicijnen. Ik heb me echt verbaasd over de mogelijkheden die God in de natuur heeft gelegd. Planten en bomen die gewoon om ons heen groeien en die op een multifunctionele manier gebruikt kunnen worden. Het meest indruk-

wekkende was de moringaboom. Een boom, waarvan de bladeren een mega-multivitamine zijn, die bijna alle voedingselementen bevatten die het lichaam nodig heeft. Een wonder in de strijd tegen ondervoeding, en een enorme opkikker voor het immuunsysteem van het lichaam. Guava heeft lekkere vruchten, maar de bladeren zijn heel effectief voor het bestrijden van diarree. Aloë helpt bij brandwonden; veel kinderen hebben brandwonden door ongelukjes in de keuken waar op open vuur gekookt wordt. Bladeren van de avocadoboom helpen tegen bloedarmoede. En zo zijn er nog tientallen planten die helpen bij de meest voorkomende gezondheidsproblemen en ziektes.

Medicinale tuin van de Tigwirizane Support Group

Samen met de supportgroep Tigwirizane (›laten we samenwerken!‹), zijn we de afgelopen maand bezig geweest met het



troffen door de ondersteuning die wij ontvangen. De grootste bakkerij van Japan levert wekelijks gratis brood en heeft bovendien onze oude bakoven, die het had begeven, vervangen door een nieuwe (waarde € 10.000,-).

Teams

Momenteel is een team uit Duitsland in het getroffen gebied bezig met opruimen en hulp bieden aan getroffenen. Men zal worden afgewisseld door een volgend team. Er wordt samengewerkt met CRASH, een partnerhulporganisatie, die vrijwilligers uitstuurt om gemeenten te helpen.

Nu laten we hen aan het woord: Met Noah, de zoon van de pastor van een gemeente, die zwaar getroffen is door de tsunami, reden we naar de plaats waar hij heeft gewoond. Hoe dichter we bij de plek kwamen hoe stiller het in de auto werd. Alles was met de grond gelijk gemaakt. Slechts in de verte zagen we een paar gebouwen die overeind gebleven waren. Waar

eens de kerk stond is nu een kruis opgericht, als een teken van hoop in deze chaos. Het laat zien dat God deze plek niet opgegeven heeft en van de mensen houdt. Op een plaats waar mensen opgevangen worden spreekt Noah met de getroffenen om hen te bemoedigen en dat terwijl hijzelf ook alles kwijt is.

Sommigen zijn bij een tuinder terechtgekomen om modder te ruimen en dankzij een handige monteur van ons team kunnen de machines, die zeer geleden hebben van het zoute water, weer aan de praat gebracht worden.

Anderen zijn ingezet om hulpgoederen uit te delen, die van alle kanten zijn ingezameld., levensmiddelen, kleding, schoeisel, gereedschappen enz. In de huizen die nog zijn blijven staan is het water soms tot aan het plafond gekomen. Alles wat daar beneden nog is, is niet meer bruikbaar. Het valt nog te bezien of de huizen zelf nog weer schoongemaakt en ingericht kunnen worden.

aanleggen van een medicinale tuin bij het demonstratieveld. We hebben bomen en planten geplant die gebruikt kunnen worden voor verschillende gezondheidsklachten en ook voor het versterken van het immuunsysteem. Vooral mensen met HIV zijn erg gebaat bij deze medicijnen omdat ze vaak last hebben van diarree, huidziektes, buikkrampen en spierpijn. Ook maakt HIV het immuunsysteem kapot waardoor ze sneller ziek worden en langer ziek blijven. Alle voedings-elementen die kunnen bijdragen aan een sterk immuunsysteem helpen deze mensen om langer gezond te blijven, om langer het werk in het huishouden en op het veld te blijven doen en om langer voor hun kinderen te kunnen zorgen. In het Mangochi-district (waarin Chilonga ligt) heeft 21% van de mensen HIV, dat is 1 op de 5 mensen! Vooral in de landelijke gebieden zijn er nog steeds veel misverstanden over hoe HIV overgedragen wordt en worden mensen met HIV gestigmatiseerd. Via een andere organisatie heeft

de supportgroep een training gekregen over natuurlijke medicijnen, hoe ze geplant en gebruikt moeten worden. Via Ubwenzi hopen we de supportgroep te helpen met het onthouden en gebruiken van deze kennis, wanneer de andere organisatie na het eind van hun training weer vertrekt. In oktober willen we een workshop houden over een aantal planten om de kennis ook met andere geïnteresseerden te delen en zaden en stekken te kunnen uitdelen zodat mensen deze planten dichtbij huis beschikbaar hebben. Ook al zijn we eigenlijk al overtuigd van de krachtige werking van natuurlijke medicijnen, (onze pilletjes, drankjes en poeders uit het ziekenhuis worden immers uit deze planten gewonnen), toch is het eng om het uit te proberen... Dankbaar en blij zijn we voor de verbetering die God heeft gegeven in de gezondheid van ondervoede kinderen en mensen met HIV, vooral door gebruik van moringa. We zijn blij dat Hij ons het lef gaf om deze 'cadeautjes' in de natuur uit te pakken en te gebruiken.

Meer informatie op www.liebenzell.org/japan-katastrofe

Voor de periode van 22 juli tot 11 augustus worden nog vrijwilligers gevraagd.

Aanmelden via: japaneinsatz@liebenzell.org

Het is zo belangrijk om hulp te bieden, zodat men weet dat er aan hen gedacht wordt, dat ze niet afgeschreven zijn, dat ze waardevol zijn en bovenal dat er een God is die van hen houdt. Er is veel verdriet om geliefden die zijn omgekomen, soms zomaar verdwenen. Daarnaast is men al zijn bezittingen kwijt. De overlevenden hebben vaak niets anders meer dan de kleding die ze droe-

(vervolg op pag. 4)

Wat groeit er op je veld? Voedsel of dollars? *(vervolg)*

Naar aanleiding van het vorige artikel (maart 2011) een kleine update. Aan de ene kant blijdschap en dankbaarheid, maar aan de andere kant ook zorgwekkend hoe de situatie in ons gebied is.

Van het veld op Ubwenzi hebben we een goede oogst gehad. Vorig jaar hebben we 5½ zakken maïs geoogst van 1 veld. Dit jaar heeft God ons gezegend met 23 zakken maïs, 1 zak pinda's, 20 kg soya en 9 kg zonnebloempitten (van twee velden van 50 x 50 m). We voelen ons bemoedigd om door te gaan met Farming Gods Way en hopen dit jaar door middel van conferenties FGW te onderwijzen in een aantal dorpen in ons gebied.



Daarnaast is de situatie zorgelijk in ons gebied. De tabaksprijs is dit jaar enorm gekelderd, veel tabak is vanwege de kwaliteit geweigerd op de veiling; kortom de meeste mensen hebben nog geen kwacha gezien voor wat ze geoogst hebben. Omdat velen meer tabak geplant hebben dan maïs en alle aandacht en kunstmest naar de tabak is gegaan, zullen de meeste mensen veel te weinig voedsel hebben dit jaar door een slechte maïs-oogst en door gebrek aan inkomsten uit tabak. Sommige mensen zijn wanhopig op zoek naar geld, wat resulteert in diefstal en verscheidene overvallen op mensen met geld. Ook al is de situatie zorgelijk, we voelen ons veilig op de plek waar we wonen; we zijn deel van het dorp en de mensen willen ons hier niet kwijt...!

Dank jullie voor jullie trouwe steun in gebed, gift en meelevens...

*Groeten van Johannes en Marieke,
Nadia en Rebecca Bos*



Liebenzell Mission wereldwijd

■ Frankrijk

Het Mission Camp in St. Aubin wordt gehouden van 16–30 juli. Op 18/19 en 25/26 zijn kinderfeesten gepland en voor de 21e en 28e juli jeugdbijeenkomsten.

Van 6–15 augustus vindt in Alençon en Fresnay-sur-Sarthe een evangelisatiekamp plaats. Medewerkers, ook vanuit Nederland, zijn nog van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden: www.kurzzeiteinsatze.de

■ Zambia

De Afrikazendingen van Liebenzell Mission komen bijeen van 9–15 augustus. Zo'n bijeenkomst is zeer opbouwend voor de werkers, mede door de bijbelstudies. Voor de kinderen is een speciaal programma. Men kan elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en ook gewoon bijpraten.

■ Malawi-Ubwenzi

Eind maart werd de kleuterschool ›Madalitso = zegen‹ onder

grote belangstelling, o.a. van de dorps'chefs' en zelfs een afgevaardigde van het parlement, geopend. Er is plaats voor 60 kinderen vanaf 4 jaar. Veel gasten, ook ouders keken hun ogen uit en zouden het liefst zelf de speeltoestellen uitproberen. De vier Malawi-aanse helpers hebben slechts een opleiding van 10 dagen gehad. LM



heeft het hun mogelijk gemaakt om bij een andere school ervaring op te doen en zowel zij als de kinderen zullen in de praktijk veel nieuwe dingen leren.

*Klein ben je in deze wereld als een zandkorrel langs het strand.
Maar God heeft jouw naam al geschreven in de palmen van Zijn Vaderhand*



Dank aan God voor dit nieuwe wonder

Caleb Mattias

Dinsdag 19 april 2011
Matthijs, Simone, Jorik & Ilse Laan
p.o.box 70730, Ndola, Zambia
famlaan@yahoo.com
<http://simonemattijs.laan.biz>



Caleb is in Nijkerk geboren, maar woont alweer ruim een maand met zijn ouders en broertje en zusje in Zambia. Matthijs heeft verschillende presentaties gegeven in Nederland, waar hij met vreugde op terugkijkt. Jorik is in Nederland naar school geweest en heeft die zonder moeite verruild voor die in Ndola. Matthijs is werkzaam in het aidsproject van DTCC, hierbij horen ook een landbouw en een jeugdproject.

(vervolg van pag. 3)

gen op de dag van het onheil.

Aan het eind van de werkdag wordt er met elkaar gedankt voor het werk dat we hebben mogen doen. Ook de mensen voor wie we het doen zijn erbij. Het is onze hoop dat ze met de grootste nood van hun leven, nl. het van God gescheiden leven, tot die barmhartige God zullen gaan en Hem mogen leren kennen.

In de nabije toekomst zijn nog veel meer werkers nodig om mee te helpen in dit getroffen gebied. Vele handen maken licht werk! Voor de periode van 22 juli tot 11 augustus worden nog vrijwilligers gevraagd. Aanmelden via:

japaneinsatz@liebenzell.org.

Als u zelf niet kunt gaan, bidt dan a.u.b. voor de mensen in Japan en de hulpverleners. Uw giften, met de vermelding ›Japan‹ zullen aangewend worden om in deze nood te voorzien.

Attentie!

De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager.

U kunt deze uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland.

De stichting beschikt over een ANBI verklaring.

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos of fam. Laan of voor het Amanoproject of voor Ubwenzi (project Malawi), dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier.

Als u via internet bankiert dan vragen wij u vriendelijk altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Rekeningnummer: 264732 of 95.85.42.961 t.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen: W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815
E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

Adresgegevens van: J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum,
Telefoon/Fax 035-5435855 E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause.

Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl, Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum