

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

2

mei 2007

»En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst«
Lucas 10:2



Beste zendingsvrienden,

Jezus begint zijn uitzendingsrede met een oproep tot gebed om nog meer arbeiders die de

oogst moeten binnenhalen. Het oogsten kan opgevat worden als »het inzamelen van wat op de akker staat«.

In het O.T. wordt al geprofeteerd dat de eindtijd een oogsttijd zal zijn, die enerzijds heil inhoudt, nl. het verzamelen van de kinderen Israëls (Jes. 27:12), maar anderzijds ook oordeel over de volken (Joël 3:13 e.a.).

Jezus spreekt hier primair over de heilszijde van de oogst. Met de uitzending van de zeventig en de twaalf die Hij eerder had uitgezonden maakt Jezus duidelijk dat nu, met zijn komst in de wereld, de oogsttijd is aangebroken. Het aantal werkers steekt echter schril af bij de omvang van de oogst. Daarom moeten zij, maar ook wij in onze tijd, God de Vader, de Heer van de oogst, bidden om nog méér werkers!
Bidt u mee?

Uw

Wim Nelisse



Reeds twee decennia in Afrika

Michael en Bärbel Pflaum

ZAMBIA. Een heel fascinerend land: roodachtige aarde, metershoge mierenhopen, rijke vindplaatsen van koper, de 122 meter hoge Victoria-watervallen. Maar ook dit is Zambia: Honderdduizenden van de ongeveer 10 miljoen inwoners dragen het HIV-virus bij zich als een tikkende tijdbom of zijn al ziek door aids.

In 1985 vertrokken de eerste Liebenzeller zendelingen naar Zambia. Onze oudste in dienst zijnde medewerkers in Afrika geven inzicht in 20 jaar zendingswerk. Toen wij in 1986 voet op Afrikaanse bodem zetten, werden we naar Kasama in de noordelijke provin-

Eenvoudige dorpsschool in het noordelijke Nabwalya-dal, het jongste werkgebied van Liebenzell Mission in Zambia.

Foto: Michael Pflaum

cie gezonden, waar we 850 km verwijderd van de andere LM-zendingen met gemeentestichting zouden beginnen. Door wanbeheer, corruptie en de dalende koperprijs is Zambia, de vroegere parel van de Britse koloniale mogendheid in Afrika, na 20 jaar onafhankelijkheid weer op de lijst van armste landen van de wereld gekomen. De infrastructuur, scholen en de medische verzorging waren tijdens het socialisme in-
(vervolg op pag. 2)

(vervolg van pag. 1)

gestort. We herinneren ons nog goed dat we om suiker, olie of meel te verkrijgen vaak urenlang in de rij moesten staan. Met die wetenschap was het belangrijk, niet alleen gemeentestichtend werk te doen, maar ook sociale en medische projecten op te zetten. Deze vereisen wel veel mankracht, maar bieden grote mogelijkheden het evangelie aan de mensen, die hierbij betrokken raken, door te geven.

Het doel blijft, de accenten verschuiven

Er kwam bij het klassieke zendingswerk (gemeentewerk, jeugdwerk, evangelisatie) veel extra werk: theologische opleiding, medisch werk, hulp aan aidspatiënten, schoolopleiding voor zendingsskinderen en aids wezen.

Uiterlijk is het accent verschoven, maar de opdracht uit Matt. 28:18-20 blijft onze belangrijkste drijfveer. Onze »job« als veldleider brengt verantwoording met zich mee voor de administratie, de zorg



Plaatsen waar LM-zendelingen werken.

voor de projecten, vele vergaderingen, contacten met kerken en beampten, de begeleiding van de zendingen en short-termers en vele andere zaken. Maar evangelisatie blijft onverminderd Michaels roeping. In de meer dan 20 jaar zendingsarbeid konden honderdduizenden door middel van evangelisatie met de Jezus film bereikt worden. Daardoor zijn twaalf gemeenten ontstaan en meer dan 8000 mensen hebben openlijk te kennen gegeven voortaan met Jezus Christus als hun Heer te willen leven.

Veel culturen en uitdagingen

Met onze inheemse partnerkerk werken we in een multicultureel team. Door de culturele verschil-

len ontstaan er soms wrijvingen. Alle partijen moeten leren met de tegenstellingen om te gaan, in het bijzonder wij als gasten. Het is een echte uitdaging, maar ook een geweldige kans, zich uit vastgeroeste gebruiken los te maken. De grootste uitdaging voor Zambia is de HIV-Aidsepidemie. De gemiddelde levensverwachting is intussen gedaald van 54 naar 36 jaar. De tweede grote uitdaging voor Zambia en veel andere Afrikaanse landen bestaat daarin, zelfstandiger te worden en onafhankelijker van de rijke industrielanden. Tot nu toe worden vele derdewereldlanden schaamteloos uitgebuit. Voor zendingen bestaat de grootste uitdaging daarin, het Woord van God zo te verkondigen, dat het nieuw leven wekt. Er moet een bijbels gefundeerde Afrikaanse gemeente gebouwd worden, die niet door Europese christelijke tradities en inzichten gevormd is, maar die zijn weg in gehoorzaamheid aan Gods Woord en onder de leiding van de Heilige Geest gaat.

Beste familie en vrienden

Marieke Bos

CHISOMO, MALAWI

Op 18 april 2007 zijn we veilig aangekomen in Malawi. Het ging prima in het vliegtuig. Gelukkig heeft Nadia een deel van de reis, op schoot, geslapen. Op het vliegveld rook het al echt naar Afrika (moeilijk te omschrijven, maar als je in Afrika geweest bent zou je het gelijk herkennen). We werden afgehaald door Michael Volz. Met de auto was het nog zo'n 5 uur rijden naar Chisomo. Onderweg zie je overal mensen lopen of fietsen langs de kant van de weg. Auto's hebben hier voorrang op alles, dus fietsers moeten zich snel in veiligheid brengen door de berm in te sjezen wanneer er een auto aan komt scheuren. De weg was prima. Onderweg hebben we

Klaar voor vertrek

Johannes,
Marieke en
Nadia Bos
P.O.Box 430,
Balaka, Malawi,
Afrika
E-Mail: bos_ johannes@yahoo.com
www.johannesmarieke.org



gestopt bij een marktje om wat groente te kopen. In Chisomo is men afhankelijk van wat er te krijgen is in de omgeving. Daarom werd er fors ingeslagen: kilo's wortels, aardappels, tomaten, uien, paprika's, sla en 20 kolen. Het laatste stuk de bush in was wel behoorlijk hobbelen. Ik was even bang dat onze groenten tot soep werden gehobbeld, maar dat

viel gelukkig mee. Nadia sliep wel lekker op al die hobbels. Het was al donker toen we aankwamen. En donker betekent hier ook echt donker. Openbare verlichting is er niet. Alhoewel als je omhoog keek kon je duizenden sterren zien. Ik moet dan altijd denken aan het verhaal van Abraham die de sterren moest tellen om te zien hoe groot zijn nageslacht zou worden. Dat is hier echt onbegonnen werk. We zijn nu in Chisomo, het predikanten opleidingscentrum van Liebenzell Mission. We blijven hier waarschijnlijk tot eind mei om dan naar Balaka te verhuizen.

Hier, in Chisomo wonen een zendingsgezin en iemand die de kinderen les geeft en nog een alleenstaande vrouw. De komende weken verblijven wij in het



»Sepik-Walking«

Elfriede Urschitz

PAPOEA-NIEUW-GUINEA. Het is geen nieuwe sport, maar de enige mogelijkheid, dorpen in het ontoegankelijke, door malaria besmette gebied aan de Sepik rivier te bereiken. Elfriede gaat met haar man en kinderen naar een gebied dat nauwelijks door regeringsvertegenwoordigers wordt bezocht.

Ze schrijft: »In de vakantie van onze kinderen waren we gezamenlijk een week in het oerwoud. Het was een intensieve tijd en het regende bijzonder veel. Al na 5 minuten waren de schoenen zo doorweekt, dat de zolen loslieten. Zonder oerwoudlianen, waarmee

de zolen weer vastgebonden werden, had mijn man de afstand met blote voeten moeten lopen. Na 5 uur door rivieren en over heuvels bereikten we het eerste dorp, Hanasi. Daar kregen we frisse kokosmelk. We waren al moe genoeg, maar moesten nog drie uur verder, door het moeras.

Nat, smerig en moe bereikten we Bitara. Onder een kleine waterval konden we douchen en de kleren wassen. Voor het donker werd bouwden wij ons nachtverblijf op. Vroeg in de morgen hield mijn man een ochtendwijding in de kleine kerk.

Daarna gingen alle mannen mee naar de plaats waar een landings-

zijn aangekomen. Natuurlijk willen we ook danken voor alle steun die we mochten ervaren in de weken in Nederland.

Bidden:

Dat we ons hier goed thuis mogen voelen. Dat het ook goed mag gaan met het leren van de taal, waar we nu al mee willen beginnen. We merken dat het voor sommige teamleden lastig is om over te stappen van het Duits naar het Engels, graag willen we jullie vragen om ook voor het team te bidden zodat deze overgang soepel mag verlopen en we een goed team kunnen vormen.

Bedankt dat jullie zo met ons mee willen leven.

Groeten van ons, Gods zegen voor jullie allemaal.

huis van een zendingsgezin dat nu nog met verlof is in Duitsland. Aan de achterkant is een veranda en een tuin. Er staan twee papayabomen met veel papaya's, maar die zijn nog niet helemaal rijp. Vanmorgen zijn er alweer een aantal verkopers aan de deur geweest die fruit of groente kwamen verkopen. Wel lastig dat we nog geen Chichewa spreken. Goede reden om snel te beginnen. We hebben tussen 8 en 10 uur 's ochtends en 3 en 4 uur 's middags stroom, de rest van de dag doen we zonder.

Dankpunten:

Willen jullie met ons God danken voor het mooie afscheidswekend en de uitzenddienst die we hebben gehad. Verder willen we God danken voor het goede verloop van de reis en dat we hier veilig

Onderweg door rivieren in het Sepik gebied. Elfriede Urschitz met het team.

Foto: F. Urschitz

strip moest ontstaan.

Friedemann gaf instructies over het werk. Ik ontmoette de vrouwen voor een ochtendwijding. En zij konden over hun problemen spreken. Een naaimachine werd gerepareerd; wonden verzorgd en medicijnen uitgedeeld. Toen was het al weer middag; we moesten inpakken, zodat we voor donker weer Hanasi zouden bereiken. Daar is de bushtrammel het enige communicatiemiddel. De volgende morgen liepen wij na de ochtendwijding weer 5 uur terug naar Moropote. Daar gaven de mensen een groot afscheidsfeest voor ons. Zoals gebruikelijk stond er wild zwijn en een soort kalkoen op het menu. In de gesprekken kwam steeds weer naar voren: Wij zijn zo dankbaar dat wij het goede nieuws van Jezus gehoord hebben en dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft.

Het was daarom eigenlijk geen afscheidsfeest, maar een vreugdefeest. Wat zal het een feest zijn, wanneer we hopelijk heel veel van deze mensen eenmaal in de hemel weerzien.

Ze hebben nog veel ondersteuning nodig op hun weg met Jezus«.



Plaatsen waar LM-zendelingen werken.

Elfriede en Friedemann met hun kinderen gaan binnenkort terug naar Oostenrijk. Gelukkig wordt hun werk voortgezet door een ander echtpaar.

Er worden nog steeds mensen gezocht die net als zij hun taak zien in het verbreiden van Jezus Naam en het bieden van praktische hulp.



Liebenzell Mission wereldwijd

Frankrijk ■ Deelnemers

gevraagd door zendingen LM
Op de vorige oproep om aan evangelisatieacties in Normandië deel te nemen werd positief gereageerd. Zeven personen zullen van 14/7 t/m 28/7/07 naar Carentan gaan, om daar in nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeente te evangeliseren. Gezocht worden nog 3 personen die van 28/7 t/m 4/8/07 in Mortagne au Perche willen gaan evangeliseren.

Ook zijn er nog enkele plaatsen vrij voor Franssprekende Nederlanders in een gecombineerd Missioncamp, te Carentan (Normandië). Bijbelstudie, een evangelische soiree, uitstapjes etc. staan op het programma. Verdere informatie en aanmelding bij Jan Kamminga.

Guam ■ Peter Vaas zal deze zomer naar Nederland komen om in het najaar aan de Vrije Universiteit zijn Master Evangelische Theologie opleiding te gaan volgen. Heel graag zou hij voor die tijd nog enkele bouwprojecten afronden met behulp van een team uit Canada en/of handige studenten, die in hun vakantie mee willen helpen.

Zambia/Amano ■ Voor de Amanoschool en het internaat worden dringend huisouders gezocht. Ook is er plaats voor een secretaresse. Inlichtingen bij Jan Kamminga.

Malawi ■ Zendingen leren veel over de cultuur van o.a. de Chewa.

De mensen erkennen dat God goed voor hen is. Wel is men bang voor hekserij en geesten van voorouders. Velen die zich christen noemen missen het vertrouwen dat God machtiger is dan boze geesten.

Ook de familie heeft veel invloed op het nemen van beslissingen. Zelfs als iemand ziek is en naar het ziekenhuis moet, wordt eerst de familie geraadpleegd. Als die ver weg woont kan het familie-beraad fataal zijn voor de zieke, omdat men dan te laat komt voor goede medische hulp.

Een last van soms wel 30 kg op het hoofd over lange afstanden dragen is heel gewoon. Fietsen zijn ook een prima vervoermiddel, niet alleen voor mensen maar voor alles en nog wat. Kinderen zijn al van jongs af aan gewend om met een broertje of zusje op hun rug rond te lopen dat de helft van hun eigen gewicht weegt.



Peter Vaas, PIBC,
P.O. Box 22619,
GMF Guam 96921,
USA.

E-Mail:
petervaas99@
hotmail.com
nieuwsbrief-guam.
blogspot.com



Een evangelisatie avond met muziek

Attentie!

De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager. Vanaf 1 januari 2007 kunt u deze acceptgiro uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland.

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos, Peter Vaas of Amano dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier. Als u via internet bankiert dan zouden wij u vriendelijk willen vragen altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Giro: 264732, Bank: 95.85.42.961 T.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen:

W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815

E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

Adresgegevens van:

J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum, Telefoon/Fax 035-5435855

E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Dettlef Krause. Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl, Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum