

# ZENDING

## in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

2

september/oktober 2006

»Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!« Hand 2:40.



### Beste zendingsvrienden,

*Is het niet afschuwelijk dat Petrus hier een-*

*voudig alle mensen op één hoop gooit? Zijn er dan geen grote verschillen tussen mensen?*

*Je kunt toch zeker een moreel hoogstaand persoon niet vergelijken met een crimineel?*

*Wat te zeggen van een goed opgeleid persoon, die er voor zorgt dat er dagelijks brood op de plank komt, vergeleken met een aan alcohol of drugs verslaafde die het tot niets brengt?*

*Er is toch ook zoiets als waarden en normen bij christenen? Geldt dat opeens niet meer? Jawel, en ze zijn belangrijk voor het maatschappelijke leven.*

*Maar – en hier komt het »maar« van de bijbel – al deze waarden maken ons niet recht in Gods ogen. Ze zijn niet in staat één zonde ongedaan te maken. Voor God geldt uitsluitend: dat wij geloven in de Zoon van God, die onze zonden aan het kruis heeft gedragen. Hij wil ons wassen, door het bloed van het Lam.*

*Deze boodschap mogen alle christenen na- en uitspreken. In ieder geval een zending, een gezondene. »Laat u behouden!«*

Uw  
  
Jan Kamminga



## Op zendingreis naar Zambia

Egbert IJmker

Ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk en het 25 jarig dienstverband met Liebenzell Mission hebben Jan en Tineke Kamminga met Samuel, Mark-Jan en Margriet in juli een bezoek gebracht in Zambia. Ze zijn alweer 6 jaar in Nederland nadat ze 15 jaar als zendelingen in Zambia hebben gewerkt. Naast hun gezin reisden enkele familieleden en vrienden met hen mee.

### Medereiziger Egbert IJmker doet verslag.

W e overnachtten op drie verschillende zendingsposten (Ndola, Chingola, Nyangombe) en bereikten Sakeji. Hier verbleven we 2 dagen en maakten met elkaar het leven op het internaat mee. De kinderen Kamminga hebben hier op school gezeten en vele herinneringen kwamen bo-

*Amano: Een rij klaslokalen, ontstaan uit omgebouwde zeecontainers.*

*Foto: E. L. IJmker*

ven. Herkenbare geuren, kleuren en smaken en het dagelijkse programma. Logisch als je al op jonge leeftijd hier een tijd hebt gewoond. Het was goed om even terug te zijn, een praatje te maken met docenten, de omgeving te bekijken en de plaatsen waar je at en sloep.

Kloppen de beelden die je er aan over hebt gehouden? Was het zo erg of viel het eigenlijk wel mee? We kregen een rondleiding en zagen de waterkrachtgenerator, hout gestookte boilers, zonnepanelen, noodstroomvoorziening, gebouwen, zwembad in aanbouw etc.

In Chingola verbleven we 4 dagen. Door de centrale ligging vin-  
*(vervolg op pag. 2)*

Liebenzell Mission  
Met God van mens tot mens 

(vervolg van pag. 1)

den hier seminars, vergaderingen, conferenties, bijbelstudies, bemoedigingen en onderlinge ontmoetingen plaats met zendingen en opgeleide predikanten uit heel Zambia. Hier ontmoetten we o.a. Erna Weimar, die al 15 jaar als verloskundige in dit land werkt.

's Zondags bezochten we de kerk in Mufulira, waar Jan en Tineke in 1985 begonnen zijn met gemeentestichtend werk. Er waren voor hen veel bekenden, enthousiaste verhalen, een fijne kerkdienst met een goede preek en mooie zang.

De volgende dag stond het Amanoschoolproject\* op het programma. We kwamen onder de indruk van het werk dat al was verricht en de visie die er is om de huisvesting en het onderwijs uit te bouwen zodat er uiteindelijk 300 kinderen kunnen verblijven. Het kwam zeer professioneel, duurzaam en betrouwbaar op ons over.

We reden naar Kitwe en bezochten oude bureaus, waar we een heerlijke maaltijd kregen. Vervol-



*Aan de overkant van het riviertje, waar wij kampeerden, was de drinkplaats.*

*Foto: E. L. IJmker*

gens naar Ndola. Hier hebben de Kamminga's ook 2 jaar gewoond en gewerkt.

Er werden herinneringen opgehaald en we aten van de avocado's en papajabomen in de tuin. Ook bekeken we de proeftuin van zending Dietmar Brunner die o.a. bezig is met het telen van Artemisia. Dit kruid heeft een zeer heilzame werking op de ziekte aids en kanker.

Een bezoek aan de kliniek waar Hedwig Müller werkt mocht niet ontbreken. Zij begeleidt aidspatiënten zowel op medisch als op pastoraal gebied.

Op de laatste dag in Ndola reden we 37 km naar Fiwale Hill. Jan

heeft hier 5 jaar les gegeven aan de bijbelschoolstudenten en Tineke deed kinderwerk. De uit Nederland meegenomen kleding en het speelgoed werden onder de studenten en hun kinderen verdeeld. Een feestelijk gebeuren.

Het laatste (toeristische) deel van de reis was ook indrukwekkend. Livingstone, de Victoria watervallen en een safari naar Botswana: geweldig! En dan heb ik het nog niet eens gehad over de olifanten, die uit het riviertje vlakbij onze tentjes, kwamen drinken. De nijlpaarden en krokodillen, die er rondzwommen, de brutale apen en nog veel, veel meer.

Een in alle opzichten onvergetelijke reis!

\* Voor dit project kunt u nog steeds giften overmaken o.v.v. Amanoschool. Dit jaar mochten we al 6.700,00 Euro ontvangen (o.a. via giften/collectes, opbrengst bazar en verkoop van drop en pepermunt). Allen die hieraan tot nu toe hebben bijgedragen willen we heel hartelijk bedanken. Meer informatie via Jan Kamminga.

## Missioncamp Normandië 2006

Ben & Martine van Velzen

**Dit jaar werd voor de 10de keer het Missioncamp in Frankrijk georganiseerd door evangelist Robbert Speelman vanuit Liebenzell Mission.**

**Het doel van het Missioncamp is om de evangelische gemeente in Avranches te bemoedigen en te ondersteunen met evangelisatiewerk.**

**E**en groep van 60 mensen was weer neergestreken op een camping in Bréhal van waaruit het evangelisatiewerk werd verricht.

Er zijn 3 soirees georganiseerd, deze waren een groot succes en er zijn dan ook dankzij deze 3 avonden opnieuw mensen bereikt met het evangelie.

Ook vond er een bezoek plaats aan een bejaardenhuis. De ouderen hebben genoten van de jeugd

*Bijeenkomst in het bejaardenhuis.*

*Bijbelstudie op de camping (Foto rechts).*

*Fotos: B. van Velzen*



die een paar liedjes zong, maar ook van het woord gebracht door Albrecht Hengerer.

Dit 10de Missioncamp was niet alleen vruchtbaar voor de mensen in Normandië, maar ook voor de groep zelf.

Naast de soirees werden er diverse bijeenkomsten gehouden op de camping met de Nederlandse groep.

Hier waren ook de Franse gemeentelieden van harte welkom. Evenals voorgaande jaren hebben we als groep en gemeente het avondmaal met elkaar mogen vieren.



Het is erg bemoedigend om zo je vakantie door te mogen brengen mét God in Frankrijk.

Ook is het goed om te zien dat de mensen uit de gemeente in Avranches groeien in geloof en liefde, met de wetenschap dat zij broeders en zusters hebben. Niet alleen in Frankrijk maar ook er buiten.

Het werk wat Albrecht Hengerer mag doen samen met God is gezegend werk.

De Normandië groep wenst hem en zijn gemeente dan ook alle goeds toe voor de toekomst.

# De Doos ...

De doos ...

Volgepakt met spullen en herinneringen;

Wat is van waarde, wat te geef?

Wat de moeite om te bewaren?

Wat van belang als ik 10 jaar later leef?

Volgepakt met spullen en herinneringen

De doos ...

De doos ...

Je thuis ingepakt, een paar koffers vol;

Voor korte tijd ergens, geen eigen plaats

De afstand wordt groter over de grens

Wat zal mijn thuis worden op het laatst?

Je thuis ingepakt, een paar koffers vol

De doos ...



**D**ozen, een enorme chaos. Inpakken, sorteren, spullen uitzoeken. Het is lastig om te bepalen welke spullen je meeneemt of wilt bewaren. De tijd van afscheid nemen is nu echt begonnen, ook al zijn we nog niet direct in Malawi. Onze tijd op de bijbelschool Cornerstone is afgesloten. We hebben begin juli de diploma-uitreiking gehad. Ook al hadden we het niet verwacht, ondanks de zwangerschap en het zorgen voor Nadia hebben we allebei ons certificaat gehaald. We hebben veel geleerd in de tijd op Cornerstone. De bijbel en zeker het Oude Testament is meer tot leven gekomen. Het is goed te beseffen dat iemand, met een andere culturele of kerkelijke achtergrond, de bijbel anders kan interpreteren dan wij. Ook hebben we geleerd keuzes te maken over verhalen uit de bijbel: b.v. welke het belangrijkste zijn om de rode draad van het evangelie van schepping tot einde van deze wereld te vertellen aan niet-gelovigen. We hebben geleerd dat Jezus centraal moet staan in je eigen leven, maar ook in het vertellen van het evangelie aan anderen. Want een evangelie zonder Jezus en wat Hij gedaan heeft, is geen evangelie ... Naast het studeren heeft God ook aan onze karakters gebouwd. We hebben geleerd dat we Hem kunnen vertrouwen voor onze voorzieningen, dat we geduld nodig hebben

als de voorbereiding zoveel tijd vraagt en dankbaarheid voor alles wat we van God krijgen als gezin en met betrekking tot de toekomst.

## Het grote AIDS-probleem

We hebben geprobeerd om in onze thuiskerk zoveel mogelijk te vertellen over het werk dat we willen gaan doen. We hebben presentaties gehouden in jeugdgroepen en wijkgroepen. Hierdoor is de complexiteit en omvang van het AIDS-probleem meer begrijpelijk geworden.

We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over AIDS en Malawi en zijn een netwerkje aan het opbouwen van mensen



Familie Bos is dankbaar voor allen die bereid zijn hen te ondersteunen met gebed en gaven. Het zou fijn zijn als hun support volledig gedekt is als ze naar Malawi vertrekken. Dat is op dit moment nog niet helemaal rond. Als u hen wilt gaan ondersteunen kunt u uw bank machtigen regelmatig een bedrag over te maken. Ook kunnen wij u een formulier toesturen voor automatische incasso. Via hun website kunt u nog meer van hen te weten komen. [www.johannes-marieke.org](http://www.johannes-marieke.org)

die ons hier meer over kunnen vertellen. Zo hebben we laatst in het ziekenhuis in Den Haag met twee AIDS-consulenten kunnen spreken. Beiden hebben in Afrika gewerkt en kenden daarom ook de omstandigheden die we straks tegen kunnen komen. We hebben doorgepraat over de verspreiding van AIDS, of het probleem te stoppen is en waar je dan zou kunnen beginnen. Heeft het bijvoorbeeld zin om AIDS-remmers te verstrekken, kan je wel trouw blijven als je nooit officieel getrouwd raakt omdat de bruidschat zo duur is, welke rol kan de kerk spelen bij het bestrijden van AIDS ...? En welk risico lopen we zelf om besmet te raken ...? Hoe meer we leren over AIDS, hoe meer de complexiteit als een muur op je af komt. Het is belangrijk om niet ontmoedigd te raken, maar erop te vertrouwen dat God van elke druppel op de gloeiende plaat een plasje kan maken.

*Een gezellige drukte op de Missionsberg en bij de stands.*

*Foto: J. Bos*



## Een stap verder

Op 10 september j.l. werden we voorgesteld op het Herfstzendingensfeest in Bad Liebenzell, waar de hoofdvestiging van Liebenzell Mission is. Er waren zo'n 5.900 aanwezigen.

In de week hieraan voorafgaand hadden we diverse fijne gesprekken met zendingelingen op verlof o.a. met 2 echtparen die ook in Malawi werken.

De zendingkandidatentraining van Liebenzell Mission zal plaatsvinden in Canada. Ons vertrek is gepland op 25 september en onze terugkeer naar Nederland zal D.V. 19 februari 2007 zijn. Zo komen we steeds een stapje dichterbij Malawi ...

Khalani bwino!  
Johannes, Marieke en Nadia Bos



# Het nieuwe schooljaar op PIBC is weer begonnen

Uit de maandelijkse nieuwsbrief die Peter Vaas via e-mail verstuurt geven wij graag het volgende door:

Er wonen nu 25 mannen en 40 vrouwen op het terrein. Een rijke zegen, maar we hebben veel wijsheid nodig om te weten hoe we hen moeten gaan huisvesten.

De directeur heeft veel werk gemaakt van het praktische werk dat alle studenten moeten doen.

Tot nu toe was dat eigenlijk alleen in kerken. Nu worden er ook andere mogelijkheden geboden, zoals: evangelisatie, hulp in het onderwijs en bezoek aan mensen met een handicap.

Overheidsinstellingen hebben bij PIBC aangeklopt om te helpen bij het vertalen en begeleiden van Micronesiërs die naar Guam komen. Deze mensen hebben een veel lager opleidingsniveau en vinden daardoor vaak geen (goede) banen. Hun cultuur botst met de meer westerse cultuur van Guam. Verder zijn drank en drugs een groot probleem. Het is de bedoeling dat ze ook de Micronesische jeugd op de middelbare scholen gaan begeleiden en een goed voorbeeld geven.

Dit alles geeft weer veel mogelijkheden om mensen met het evangelie te bereiken.

Eind juli eindigde de zomerschool



Peter Vaas  
op weg naar  
school

met het vak Bijbeltalen (introduc-tie Grieks en Hebreeuws). Het was erg moeilijk en ik moest er hard aan werken, omdat gram-matica nooit mijn sterkste kant was. Als ik een master opleiding zou gaan doen in Bijbelstudies dan zal ik deze talen echt moeten gaan leren. Onze school wil, in samenwerking met een school op Hawaï, zo'n opleiding beginnen. Dit zou een mogelijkheid voor mij kunnen zijn wanneer ik in 2007 afstudeer. Het betekent wel dat ik dan nog een aantal jaren langer op Guam zou blijven met natuur-lijk allerlei gevolgen. Hier moet ik eerst nog eens rustig over naden-ken en bidden.

'k Vraag ook uw gebed hiervoor. Begin augustus ben ik op vakantie geweest naar Yap. De studenten van Yap waren enthousiast om te laten zien waar ze wonen en hoe hun eiland er uit ziet.

Iemand bad voor mij, dat ik een goede week van rust zou hebben na al het harde werken. Het trof me. De liefde en zorg van christe-nen om mij heen. Het is fijn om deel uit te maken van het team hier en om God aan het werk te zien in mijn leven en dat van an-deren.

Deze zomer is o.a. elektriciteit aangelegd naar het basketbalveld en hebben we wat banken en ta-

fels gemaakt voor buiten. In no-vember zal een keukencontainer op het terrein worden geplaatst. Daarnaast komt dan een beton-nen »afdak« waar we een eet-ruimte onder kunnen maken. De school was bijzonder dankbaar voor de extra gift voor dit doel, welke overgemaakt werd door de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder, die mij steeds zo ge-weldig ondersteunt. Op 13 mei j.l. vond daar de jaarlijkse zendings-markt plaats. Voor jong en oud waren er activiteiten en het was een erg gezellige dag. In de kerk-zaal werd o.a. een videofilm ver-toond, die mijn ouders tijdens hun bezoek aan Guam hebben ge-maakt. De totale opbrengst, ruim 1.600,00 Euro was zeer verheu-gend. Geweldig!

Mijn rug blijft gevoelig, maar zo-lang ik voorzichtig ben gaat het goed. Dit semester volg ik 4 vak-ken: prediken, spreken in het openbaar, onderwijs en zending. Het wordt denk ik niet al te moei-lijk. Ik ben blij dat ik hier mag zijn en dat God mij ondanks mijn tekortkomingen gebruikt voor zijn Koninkrijk. Iedereen uit Neder-land bedankt voor steun en ge-bed.

Peter Vaas, PIBC, P.O. Box 22619,  
GMF Guam 96921, USA.

## Attentie! Attentie!

De acceptgiro die u tot nu toe van ons ontving en tevens als adresdrager dient, kunt u vanaf 1 januari 2007 niet meer gebruiken!

Meer informatie hierover in de volgende »Zending in de schijn-werpers«.

**Giften, die aftrekbaar zijn voor de belasting, kunt u overmaken op één van onderstaande rekeningen.**

### Wilt u a.u.b. duidelijk de bestemming van uw gift vermelden?

**Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.**

**Giro: 264732, Bank: 95.85.42.961**

**T.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum**

#### Adreswijzigingen:

W. Nelisse, P. Postlaan 6

1222 LJ Hilversum

Telefoon/Fax 035-6832815

E-mail: liebenzellmission@chello.nl

Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

#### Adresgegevens van:

J. Kamminga, Ruitersweg 26

1211 KW Hilversum

Telefoon/Fax 035-5435855

E-mail: jan.kamminga@hetnet.nl

#### Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause. Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P. Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon/Fax 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum