

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

2

september 2005



Beste zendingsvrienden,

De wereld is en blijft voorwerp van Gods liefde. »Ik kan maar niet geloven dat

God zo'n vies mens als ik ben, liefheeft«, zei eens iemand tegen mij. Als onze liefde de basis van Gods liefde was, dan kwam de Here er wel heel bekaaid af. Wat kan God nu tot die grote liefde voor ons bewegen? Hij heeft ons niet lief op grond van wat wij in onszelf zijn. Gelukkig maar. Hij heeft ons lief in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, Die Zijn eigen leven niet liefhad, maar voor ons allen overgaf. Zijn kruis is het duurste en hoogste offer dat er bestaat. »Want alzo lief heeft God de (strafwaardige) wereld gehad, (vul voor wereld uw eigen naam in) dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder (vul weer uw eigen naam in), die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe«. Joh. 3:16.

Die Jezus-naam willen wij graag uitdragen. U leest in deze »Zending in de schijnwerpers« op welke manieren dat gebeurt.

Uw

Jan Kamminga

PIBC – Pacific Islands Bible College

Peter Vaas

Voor mijn examens had ik goede cijfers, voor twee had ik een 100% score. Vier vakken is wel veel werk, maar het is me goed afgegaan. Deze zomer volg ik twee vakken: een algemeen vak: digitale fotografie, en een bijbels vak: soteriologie. Dit is de studie van wat de Bijbel ons leert over de mens, zonde en verlossing.

Eind juni heb ik voor de eerste keer op een zondag gepreekt. Ik was wel wat zenuwachtig, maar ik had me goed voorbereid en ik geloof dat de boodschap goed overkwam. Ondanks dat ik er tegenop zag en het me veel voorbereidingstijd kostte, heb ik, nu het achter de rug is, zo iets van: dit wil ik meer doen! Mijn preek ging over het brengen van offers en hoe wij offers kunnen brengen aan God. Het tekstgedeelte was Marcus 14:3–6.

We hebben ook een nieuwe student (Mohammed) uit Bangladesh. Een aantal jaren geleden ging hij naar Yap om Engels te leren. Hij werd daar christen en komt nu dus op PIBC studeren. Een toevoeging aan het toch al kleurrijke studentenbestand van PIBC. Ik hoop hem later wat beter te leren kennen, want het is toch vrij zeldzaam dat een moslim christen wordt.

Voor het begin van het nieuwe semester hopen we de bouw van het nieuwe klaslokaal en de kantoorruimte af te hebben. De extra gift hiervoor van de Vrije Evangelische Gemeente Den Helder



Mijn huis bevalt nog steeds erg goed.

Foto: Student PIBC

(€ 1 385,-) was zeer welkom. De studenten die hebben meegebouwd, hebben veel geleerd en zijn zeer gemotiveerd in hun werk. Dit najaar volg ik: spreken in het openbaar, pastoraal leiderschap, theologische fundamenteën en ecclesiologie (wat leert de Bijbel ons over de kerk). Het lijkt wat veel, maar na wat rust in de zomer wil ik er weer voor gaan. Over twee jaar hoop ik klaar te zijn met mijn opleiding en wat ik dan ga doen weet ik nog niet. God heeft me zover gebracht en zal me tegen die tijd wel duidelijk maken wat de volgende stap is. Bedankt voor uw gebed en steun.



Peter Vaas, PIBC,
P. O. Box 22619, GMF,
Guam 96921, USA,
E-mail:
petervaas99@hotmail.com

Liebenzell Mission
Met God van mens tot mens





Interview met Johannes en Marieke Bos

Vertel eens iets over jullie achtergrond en huidige situatie

Hallo, wij zijn Johannes en Marieke Bos(-Koster). We kennen elkaar al lang als goede vrienden en zijn in oktober 2004 getrouwd. Op dit moment zijn we in verwachting van een kindje, een cadeau van God! We zullen eerst wat vertellen over onze achtergrond.

Ik ben Johannes, 32 jaar. Tot voor kort had ik een eigen hoveniersbedrijf. Ik deed alles zelf van ontwerpen tot aanleg. Omdat we ons gaan voorbereiden op uitzending ben ik gestopt met mijn bedrijf. Ik ben in de kerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) een be-

Huwelijk Johannes Bos en Marieke Koster, 14 oktober 2004.

Foto: Fam. Bos

trokken gemeentelid geweest. Ik vond het leuk om plannen uit te denken op het gebied van evangelisatiewerk (alpha-cursus) en jeugdwerk. Het was mooi om veel mensen te mogen motiveren om een actieve rol in dit werk te spelen. Het is wonderlijk om te zien hoe een gemeente gaat bloeien als mensen voor God aan het werk gaan. Ik heb veel interesse gekregen voor andere culturen. Ik ben zelf een keer met een diaconale reis naar Oeganda geweest. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Ook vond ik het leuk om contacten te onderhouden met de Soedanese gezinnen die in Houten bij onze kerk betrokken waren.

Ik ben Marieke, 26 jaar. Als middelbare scholier zei ik al dat ik later in Afrika wilde gaan werken. Als student heb ik internationale ontwikkelingsstudies gestudeerd in Wageningen. Deze studie richt zich op vraagstukken binnen ontwikkelingssamenwerking. Voor mijn studie kon ik een paar keer naar het buitenland. Ik heb onderzoek gedaan naar boeren in Zambia, vrouwen met kleine bedrijfjes in Tanzania en gewerkt met straatkinderen in de Filipijnen. In al die maanden in het bui-

tenland ben ik me erg bewust geworden van hoe afhankelijk we zijn van Gods zorg en bescherming. Maar ook, hoe weinig bewust we daar soms van zijn in ons georganiseerde westerse leventje. Contacten met andere culturen zijn volgens mij besmettelijk, want ik wilde niets liever dan later in het buitenland werken. Maar ik moest eerst nog werkervaring opdoen. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. Ik werkte op een multiculturele school in de stad. Dat was een hele uitdaging als je als zij-instromer het onderwijs komt binnenvallen. Na twee jaar werken en studeren heb ik mijn PABO-diploma gehaald. Toen Johannes en ik een relatie kregen en ik merkte dat Johannes ook graag naar het buitenland wilde, zijn we verder gaan zoeken naar de mogelijkheden. En dit bracht ons bij Liebenzell Mission.

Wat heeft jullie doen besluiten de zending in te gaan?

Beiden hebben we een voorliefde voor Afrika. Wat ons nu zo trekt aan dat continent weten we zelf ook niet precies. Ik (Marieke) wilde gaan werken bij een ontwikkelingsorganisatie. Johannes leek het heel mooi om mensen over het evangelie te vertellen. Onze wensen en verlangens ten aanzien van het werk dat we in het buitenland wilden gaan doen lagen best ver uit elkaar. Tijdens de zoektocht naar mogelijkheden, door bijbelstudie en in gebed met God, kwamen we erachter dat er niets mooier zou zijn als zendingswerk (woord) en ontwikkelingswerk (daad) samen opgaan. Daarom hebben we gezocht naar een organisatie waarin deze twee, woord en daad, samengaan in de projecten die ze doen.

Hoe hebben jullie uiteindelijk de beslissing genomen met Liebenzell Mission in zee te gaan?

We wilden goed weten met wat voor soort organisatie we mee zouden gaan. We hebben met 5 organisaties gesprekken gevoerd over de werkwijze van de organisatie, de landen waar ze werken, de theologische visie van de orga-



nisatie enz. Door Jan Kamminga werden we uitgenodigd om begin april Liebenzell Mission in Duitsland te bezoeken en daar met Hartmut Wacker te spreken en kennis te maken met zendelingen tijdens een zendingscongres. Het was een zeer geslaagd uitstapje en het was erg gezellig met Jan. Na de eerste avond twijfelden we of Liebenzell Mission niet toch een beetje 'te Duits' voor ons was. Maar na het gesprek met Hartmut de volgende dag en het project wat hij ons aanbood was onze reactie 180 graden bijgedraaid en dachten we: dit is het!

Kunnen jullie iets vertellen over de eerstvolgende stap(pen) van voorbereiding?

We hebben een heleboel dozen verzameld en zijn vanuit Rotterdam tijdelijk naar de ouders van Marieke verhuisd. Het is wel een raar idee dat je bijna niets meer hoeft te bewaren omdat je toch naar het buitenland gaat. Vanaf 22 augustus gaan we voor een jaar naar Cornerstone, dit is een internationale bijbelschool in Beugen. Het komende jaar hopen we een thuisfrontcommissie op te richten en een vriendenkring te mobiliseren.

We hopen Liebenzell Mission beter te leren kennen en ons voor te bereiden op werken in Malawi. Daarnaast is het natuurlijk ook heel spannend hoe het met de zwangerschap zal gaan ... Ondanks alle onzekerheden, nieuwe omgeving en nieuwe ervaringen, vertrouwen we er op dat God met ons mee gaat en dat we verder mogen lopen aan Zijn hand, naar het onbekende land.

Als bestuur van Stichting Liebenzell Mission Nederland hebben we natuurlijk ook kennis met hen gemaakt en we zijn dankbaar voor deze nieuwe ontwikkeling. We bevelen Johannes en Marieke van harte in uw voorbede aan. Zij vertrouwen er op dat God gaat voorzien in wat ze nodig hebben. Filip. 4:19.

Wanneer u hen financieel wilt ondersteunen kunt u een bedrag overmaken naar Stichting Liebenzell Mission Nederland o.v.v. J. en M. Bos.

Zomeractiviteiten in Frankrijk

Vanaf half juli tot eind augustus jl. vonden in Normandië i.s.m. de zendelingen van L.M. in Frankrijk weer evangelisatiecampagnes plaats. Christenen uit verschillende landen, waaronder Nederland, mochten de mensen met het evangelie bereiken. Zij hielpen o.a. mee met traktatverspreiding, bij activiteiten in het bejaardentehuis, op de markt en bij open avonden. Albrecht Hengerer was erg beïnvloed door de avonden in La Chaise Baudoin (15 bezoekers, de helft was geen christen) en in Avranches (35 bezoekers, ca. 10 nog ongelovig).

Waar was Liebenzell Mission aanwezig in Nederland?

Liebenzell Mission was de afgelopen maanden d.m.v. een stand vertegenwoordigd op de Tiener-en Jeugdleidersdag van de Evangelische Alliantie in Veenendaal (5/3), op de EO-Ronduit Route Planner '05 in Barneveld (19/3), op de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede (12/5) en van 13-16 mei op de Opwekking Pinksterconferentie in Biddinghuizen.

Op deze wijze konden we bekendheid geven aan het zendingswerk en werden contacten gelegd met mogelijke korte-of lange termijn kandidaat zendingswerkers.

Wilt u bidden dat zij duidelijk Gods leiding zullen ervaren en Hij hen bij de juiste zendingsorganisatie zal brengen waar zij Hem mogen gaan dienen?

Pinksteren 2004 kwamen ook Johannes en Marieke Bos tijdens de Wereld Evangelisatie Beurs (Opwekking) o.a. in contact met Liebenzell Mission.



De Amanoschool in Zambia

Wim Nelisse

Begin juli ontving u van ons een brief met informatie over de uitbreiding van de Amanoschool in Zambia.

Deze school moet in de toekomst plaats gaan bieden aan 300 kinderen en in iedere klas worden ook 5 plaatsen vrij gehouden voor aids-wezen.

In deze brief werd in dit verband gesproken over fosterparents. Dit

De eerste klas van de Amanoschool in Zambia.

Foto: Michael Pflaum

heeft echter niets te maken met de organisatie die enige tijd geleden in opspraak was! We zijn dankbaar voor de overweldigende reactie op dit project, want er is al meer dan € 5.000,00 binnengekomen. Het is een groot project, er moet nog veel gebouwd worden.

Er is ook nog veel geld nodig. Wij zullen u van tijd tot tijd op de hoogte houden van de vorderingen.



Waar komt u Liebenzell Mission de komende tijd tegen?

Op **27 september** a.s. neemt Liebenzell Mission deel aan de Wereldbeurs op De Wittenberg in Zeist. Deze Wereldbeurs is vooral gericht op studenten van de éénjarige opleiding Zending en Evangelisatie.



Van **28-30 oktober** wordt door diverse zendingsorganisaties het Zending Jongeren Weekend georganiseerd. Liebenzell Mission is ook aanwezig. Met het thema »Count your costs« komen tijdens dit weekend de volgende vragen aan bod: Ben jij bereid om te investeren in de toekomst van een ander? Waarom zou je eigenlijk gaan en wat mag het je kosten?

Kortom een conferentie die jongeren uitdaagt te onderzoeken wat hun roeping is! Interesse in zending? Tussen 18-35 jaar? Dan is dit weekend voor jou! Info: www.zendingjongerenweekend.nl

Stichting Mission Centre te Zelhem helpt jong en oud om hun weg naar en in zending te vinden. Op zoek naar de juiste plek in zending? www.missioncentre.nl geeft een goede start met 100-en vacatures en ruim 50 organisaties. Mission Centre adviseert (jonge) christenen in hun zoektocht naar hun gaven en bekwaamheden, wanneer zij die willen inzetten in wereldevangelisatie.



Daniël Sick

YAP: Het schiet op! In de afgelopen tijd zijn er dingen gebeurd, die ons vertrouwen geven, dat God Zijn werk op het eiland Yap in de Stille Zuidzee weer opbouwt. Door een verwoestende tyfoon op Goede Vrijdag 2004 waren bijna alle kerkelijke gebouwen volledig vernield.

Maar nu is het dak van de kleuterschool er weer op. We hopen dat de verdere renovaties zó voorspoedig verlopen, dat we in september de kleuterschool weer kunnen beginnen. Om de bouwmaterialen naar de beschadigde kerk te brengen moest allereerst de toegangsweg gerepareerd worden. De kerk ligt 20



Vreugde over de betonnen vloer van de kerk in Colonia: inheemse medewerkers, bouwvakkers en zendingen (rechts Daniël Sick).

Foto: D. Sick

meter hoger dan de hoofdstraat aan een steile bergwand. Het zou te moeilijk geworden zijn al dat materiaal met de hand naar boven te brengen. Ondertussen is de vloer van het kerkgebouw van beton voorzien en bezitten we weer een mooie geëgaliseerde vloer. Het volgende karwei zijn de zijwanden en de grote voorgevel. Hartelijk dank aan allen, die gereageerd hebben op het bericht in »Zending in de schijnwerpers« van augustus/september 2004 en ook voor ons hebben gebeden.

Giften, die aftrekbaar zijn voor de belasting, kunt u overmaken op één van onderstaande rekeningen.

Wilt u a.u.b. duidelijk de bestemming van uw gift vermelden?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Giro: 264732, Bank: 95.85.42.961

T.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen:

W. Nelisse, P. Postlaan 6
1222 LJ Hilversum
Telefoon/Fax 035-6832815
E-mail: liebenzellmission@chello.nl
Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

Adresgegevens van:

J. Kamminga, Ruitersweg 26
1211 KW Hilversum
Telefoon/Fax 035-5435855
E-mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause. Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P. Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon/Fax 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum