

# ZENDING

## *in de schijnwerpers*



Stichting Liebenzell Mission Nederland

1

januari / februari 2005



### Beste zendingsvrienden,

*Wat doen jullie aan de honger en armoede in deze wereld?*

*Een vraag die vaak aan zendingen of zendingsorganisaties, soms met een kritische ondertoon, gesteld wordt. Begrijpelijk als het om zending gaat.*

*Als het om ons zendingsgenootschap gaat: er zijn vele werkers die op de één of andere wijze betrokken zijn bij het voeden van de hongerigen, of het verplegen van de zieken.*

*Dat zij daarbij tegen gigantische problemen aanlopen is te begrijpen.*

*Het toenemend aantal aidspatiënten zorgt er bijvoorbeeld voor dat grootouders in Afrikaanse landen overbelast zijn.*

*Er zijn zoveel aids-wezen.*

*Aids-voorlichting is zeer noodzakelijk. Men heeft niet alleen pastorale zorg nodig, maar ook praktische hulp.*

*En toch, zonder de hoop op het eeuwige leven, die Jezus Christus wil schenken, blijft de mens verloren.*

*Vandaar dat u over beide aspecten in deze schijnwerper geïnformeerd wordt.*

*Een gezegend 2005 wenst u*

*Uw*

Jan Kamminga



## Jonge generatie op zoek naar God

Bernd Mortsiefer

**Papoea-Nieuw-Guinea.** Het zendingswerk in de kustgebieden en op de eilanden van Nieuw-Guinea is 90 jaar geleden begonnen. Nu zijn er al christenen van de tweede en spoedig derde generatie. De kerken zijn evangeliserend bezig en bedruipen zichzelf, ook financieel.

**H**un grootste problemen liggen in het goed begrijpen van de bijbel en de christelijke levenswandel. Daarom vragen de inheemse christenen nog altijd: zendt ons zendingen.

Het verschil tussen de stenen tijdperk cultuur en de moderne tijd brengt geweldige uitdagingen met zich mee. Nieuw-Guinese ou-

*De boot is het belangrijkste vervoermiddel in de ontoegankelijke moerasen van het Sepikgebied.*

*Foto: LM-Archief*

ders worden wanhopig, omdat hun kinderen de gewoonten van de stammen en de families verwerpen. Zij kunnen het niet meer aanzien hoe hun kinderen – in de ban van het idee snel aan geld te komen – straatrovers worden en kapotgaan aan drugs en aids. De drang van de jongeren om de dorpen te verlaten en in de stad een beter leven te leiden is enorm groot. De meesten van hen belanden in de krottenwijken van de havensteden.

Ook in Nieuw-Guinea is geloof geen erfgoed. Christelijke ge-  
*(vervolg op pag. 2)*

Liebenzell Mission  
Met God van mens tot mens



(vervolg van pag. 1)

woonten zoals kerkbezoek of het zingen van geestelijke liederen, die overgenomen werden van de eerste generatie gelovigen, zijn vaak alleen nog maar vormen zonder inhoud. Als zendelingen willen we de inheemse kerken niet in de steek laten, maar hen ondersteunen door bijvoorbeeld christelijke programma's in de krottenwijken.

Voor ons is het uitermate belangrijk bekwame medewerkers uit de kustgebieden en van de eilanden op te leiden.

Want er is ook nu nog pionierswerk in Papoea-Nieuw-Guinea. In het binnenland is het zendingswerk veel later begonnen dan aan de kust. De slechte infrastructuur, grote moerasgebieden, steile bergen en de vele verschillende talen hebben er toe bijgedragen dat sommige mensen pas enkele jaren geleden met het Evangelie be-

reikt werden. In een van de verst afgelegen gebieden in de Sepik provincie, in Yatoam, begint pionierswerk nu pas. Daar hebben inheemsen, met de primitiefste werktuigen een landingsbaan aangelegd, zodat een klein vliegtuigje kan landen.

Meestal zijn daar geen scholen, geen winkels en is geen contact met de buitenwereld mogelijk. Wel heerst er veel malaria, is er slecht water en zijn er vermoeiende voettochten.

Maar juist de mensen in deze gebieden zijn oneindig dankbaar voor iedere hulp en open voor het evangelie.



Bernd Mortsiefer is getrouwd, heeft twee zonen en is regelmatig in Papoea-Nieuw-Guinea om de bijbelscholen te ondersteunen.

## Getraumatiseerde weduwen in Burundi

Monika Wiegel

Veel vrouwen in Burundi zijn door de burgeroorlog weduwe geworden. Het is een grote hulp voor hen, als er iemand luistert als ze over hun verschrikkelijke ervaringen praten en ze merken dat ze niet alleen zijn met hun nood. Daarom werd begonnen om met de vrouwen samen te komen, hen een maaltijd aan te bieden en – het levende brood en water – Gods Woord, te geven.

Margarita is zo'n weduwe. De man van Margarita was alcoholist. Door zijn verslaving had hij huis en haard en alles, wat het gezin bezat, verloren. Tijdens de eerste dagen van de burgeroorlog kwam hij om het leven.

Twee van Margarita's kinderen zijn al volwassen, twee tienerjongens wonen nog thuis. Door hout bijeen te brengen en te verkopen, houdt ze haar hoofd boven water. Ze heeft een paar keer wat geld gekregen om een handeltje te beginnen. Maar de verleiding om met dit geld het meest noodzakelijke aan te schaffen was zo groot dat een eigen zaakje niets werd. Met middelen uit Duistland kon een huis voor haar gebouwd en een akker gekocht worden. Zij heeft haar leven voor God opengesteld en het is een vreugde haar in de weduwengroep mee te maken. Ze is totaal veranderd, vrolijk en vol hoop zingt ze, hoewel niet altijd even zuiver, maar wel met haar hele hart de liederen uit het gezangboek mee. Toen er over Ruth gepreekt werd, moest Margarita aan haar verhouding met haar schoondochter denken, met wie ze niet goed over weg kon. Zij vroeg haar om vergeving en leeft nu in vrede met haar!

Hier kunt u helpen:

## Mungwi kliniek in Zambia

**ZAMBIA.** Al meer dan tien jaar bestaat dit bushziekenhuis in het noorden van Zambia. Het heeft 30 bedden. Veertien inheemse verpleegsters verzorgen de patiënten. Het ziekenhuis heeft tevens de beschikking over een isoleerafdeling. Daarom kunnen ook patiënten met tuberculose opgenomen worden. Voor aids-patiënten is er een speciaal verzorgingsprogramma. Aan het ziekenhuis zijn 13 kleine buitenposten in omliggende dorpen verbonden, waar hoofdzakelijk inentingen plaatsvinden.

Verleden jaar werden in totaal 20.000 mensen behandeld. 8.800 kinderen onder de 5 jaar werden maandelijks gewogen, ingeënt, behandeld en tegelijk kregen de moeders voorlichting over gezonde voeding.

De inheemse geestelijke verzorger, die door het ziekenhuis is aangesteld benut deze contacten om de mensen met Gods woord te bemoedigen en met hen te bidden. Liebenzell



Ongeveer 20.000 mensen worden per jaar in de Mungwi kliniek behandeld en geestelijk verzorgd.

Foto: LM-Archief

**Giften voor dit belangrijke werk kunt u overmaken o.v.v. »Mungwi«.**

Mission legt iedere maand 1.500 Euro op tafel als bijdrage aan de kosten van medicijnen, die deels uit het buitenland geïmporteerd moeten worden, en/of voor andere kosten.

De salarissen van het inheemse personeel worden door de Zambianse staat gedragen.

Van Liebenzell Mission is Esther Blümel de verantwoordelijke persoon in het ziekenhuis.

Zij wordt daarbij ondersteund door Christine Conrad en in 2005 komt het gezin Weissflog hen assisteren.



Monika Wiegel, getrouwd, 2 kinderen, tot 2004 gemeentewerk in Burundi

# Verlag van het Liebenzell Missioncamp Normandië zomer 2004

Martine en Philippe Schauwers  
en Rogier Havelaar

**Het doel van het Missioncamp is: vakantie vieren met een extra! Het extra bestaat uit persoonlijke opbouw van het geloof van de deelnemers door onder andere bijbelstudies. Veel met elkaar praten over het thema »Wat mag het je kosten?« en bidden. De conclusie was min of meer dat wij de controle over ons eigen leven los moeten laten en alles in Zijn handen moeten leggen. Zowel de kleine als de grote beslissingen. Wat mag het ons kosten? Waar zijn wij aan toegewijd?**

**N**aast deze bijbelstudies mochten er drie evangelisatieavonden gehouden worden. De slagzin van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap waren de thema's. Zoals ieder jaar, was er ook nu weer sprake van allerlei talenten in ons midden. Geweldig om te zien hoe God daarin steeds voorziet! De avonden werden goed bezocht. Het was een geweldige bemoediging voor ons dat Christian, een jongen die drie jaar geleden via een evangelisatieavond met zending Albrecht Hengerer in contact gekomen was, zich heeft laten dopen. In Frankrijk betekent de doop vaak een breuk met de familie. Nu is hij belijdend christen en actief in de gemeente.



Ook op zondag kregen we geestelijk voedsel en wel in het Frans, Nederlands en Engels.

Rogier schrijft: »De laatste zondag heb ik mogen preken. De zending had mij hiervoor uitgenodigd. Ik heb dat als zeer bijzonder en waardevol ervaren.«

Verschillende deelnemers gaan al voor de derde of zelfs de zesde keer mee. Dat het Missioncamp ook door de mensen uit de kleine Franse kerkjes wordt gewaardeerd blijkt wel uit het feit dat de mogelijkheid werd geboden om een vliegtochtje te maken. Eén van de kerkgangers heeft name-

*Kinderoptreden tijdens evangelisatieavond*

*Foto: Martine van Velzen*

lijk een brevet. De Mont St. Michel van bovenaf zien is heel spectaculair!

Kortom, het was een geweldig kamp, waarin God centraal stond en genoten werd van een welverdiende vakantie. Het weer was prachtig, de zee mooi blauw, het contact met medechristenen erg gezellig. Na een drukke dag was er vaak een ontspannende avond, met veel leuke gesprekken en spelletjes. Er is dan voor iedereen ruimte, niets moet alles mag.

Wij zouden u willen uitdagen, maak het een keer mee, u krijgt er geen spijt van!

## PIBC-Pacific Islands Bible College op Guam

Bericht van Peter Vaas

Eind december 2004 heeft de school eindelijk toestemming gekregen om buitenlandse studenten aan te nemen. Dat betekent dat mijn papieren nu in orde gemaakt kunnen worden. Vanaf nu ben ik voltijds student. Dat wil zeggen dat ik vier vakken moet volgen. Dat is niet zo erg. Ik verwacht dat ik daarnaast nog wel

drie en een halve dag per week zal kunnen werken.

In het voorjaar zal een zendings-echtpaar naar Korea en China reizen om reclame te maken voor de school. Zij zullen ook proberen financiële steun te krijgen voor de nieuwbouw. Het aantal vrouwen overtreft het aantal mannelijke studenten. Dat levert ruimtegebrek op.

De bouw van drie klaslokalen en



*Peter Vaas, Nederlandse student aan PIBC*

een eetzaal zijn dringend nodig. We moeten ons redden met noodoplossingen. Blijf bidden voor mij en het werk dat op Guam gedaan wordt tot Gods eer.

Peter Vaas, PIBC, P.O. Box 22619,  
GMF, Guam 96921, U.S.A.,  
E-mail: [petervaaas99@hotmail.com](mailto:petervaaas99@hotmail.com)  
Telefoon: 00 1671734 7305



## Liebenzell Mission wereldwijd

**Ecuador** ■ Om mensen met het evangelie te bereiken heeft de familie Luz vier avonden voor echtparen georganiseerd. Zij hoopten dat nieuwe gezinnen zouden komen en dat de huwelijken van de gemeentebezoekers verstevigd zouden worden. Er kwamen meer dan 70 mensen! Na een evangeliserend programma en een filmavond is een oproep gedaan om een beslissing te nemen voor een leven met Jezus. Vier personen gaven hieraan gehoor, zes hebben zich opnieuw toegewijd. Door deze acties zijn drie nieuwe gezinnen in de gemeente gekomen en vele contacten gelegd. Wij danken God voor alles wat Hij gegeven heeft.

**Zambia** ■ Met zuster Erna Weimar die in februari 2004 tijdens een roofoverval zwaar gewond raakte, gaat het – God zij dank – weer goed. Ze heeft twee maanden in Zambia meegeholpen en is inmiddels weer terug in Europa. Een volgende inzet in Zambia wordt voor 2005 overwogen. Het is goed te zien dat mensen ondanks grote teleurstellingen de moed niet verliezen.

**Zambia** ■ Sinds januari 2004 leidt Bärbel Pflaum een dubbelleven. De kinderen van de in aanbouw zijnde Amanoschool wonen nog bij de familie Pflaum. 's Morgens om 7.00 uur moet iedereen ontbijten. Dan naar school, ongeveer 5 km verderop. Er moet gekookt worden voor de 13 leerlingen, de 3 tot 4 leerkrachten, 4 vrijwilligers, 15 bouwvakkers en een da-

gelijks onbekend aantal bezoekers. Een oude ervaren kok is ook van de partij en wordt door Bärbel ingewerkt. Natuurlijk moeten er ook boodschappen gedaan worden. Bovendien is ze echtgenote en moeder van vier kinderen. Ze hoeft zich niet te vervelen. Vanaf half januari zullen de internaatskinderen naar de school verhuizen.

**Zambia** ■ Het aids-probleem: In het centrum van de Kopergordel ligt de stad Ndola met vele voorsteden. In één zo'n voorstad, Mushili geheten, leven meer dan 40.000 mensen. Men schat dat ongeveer 12.000 van hen met het HIV virus besmet is. Voor hen is er jammer genoeg weinig voorlichting over aids. De kleine plaatselijke kliniek is overvol. De scholen proberen iets voor de noodlijdende kinderen te doen, maar de onderwijzers hebben vaak een geringe opleiding en nemen weinig tijd voor deze taken.

Ons antwoord: Onze zendelingen en inheemse christenen zijn in Mushili met een groot project begonnen in samenwerking met de kerken en de gezondheidsdienst. In een gehuurd gebouw werd een dienstenbureau ingericht. Zieken en hun gezinnen vinden hier hulp. Tevens wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt en worden voorlichtingscampagnes in plaatselijke kerken gegeven. Bovendien wordt de Amano(wijsheid) school ondersteund. Leerlingen worden onderwezen in christelijke waarden en normen. Zo wordt geprobeerd de kringloop van de vaak zo vroege dood te doorbreken. In iedere klas worden 5 plaatsen vrijgehouden die door aids-wezen kunnen worden ingenomen.

**Micronesië** ■ Yap. Familie Sick schrijft: »Wij beleefden, hoe God Zich aan ons bekendmaakte: In april werd door de tyfoon (zie vorige schijnwerper) de kerk in Colonia ernstig beschadigd. De voorkant was nog overeind gebleven. We hebben heen en weer gepraat, moesten wij de muur afbreken, de fundamente inspecteren en indien nodig vernieuwen? Terwijl wij daar over in gesprek waren, gaf God de muur een duw en deze viel om. Het was alsof Hij tegen ons zei: »Vernieuw de fundamente! God is toch de beste architect!«

**Giften, die aftrekbaar zijn voor de belasting, kunt u overmaken op één van onderstaande rekeningen.**

**Wilt u a.u.b. duidelijk de bestemming van uw gift vermelden?**

**Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.**

**Giro: 264732, Bank: 95.85.42.961**

**T.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum**

**Adreswijzigingen:**

W. Nelisse, P. Postlaan 6

1222 LJ Hilversum

Telefoon/Fax 035-6832815

E-mail: [liebenzellmission@chello.nl](mailto:liebenzellmission@chello.nl)

Internet: [www.liebenzell-mission-nederland.nl](http://www.liebenzell-mission-nederland.nl)

**Adresgegevens van:**

J. Kamminga, Ruitersweg 26

1211 KW Hilversum

Telefoon/Fax 035-5435855

E-mail: [jan.kamminga@hetnet.nl](mailto:jan.kamminga@hetnet.nl)

### Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause. Redactie: Jürgen Th. Müller, Monika Weinmann, Wim Nelisse, Jan Kamminga, Armin Jans. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P. Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon/Fax 035-6832815, E-Mail: [liebenzellmission@chello.nl](mailto:liebenzellmission@chello.nl), Internet: [www.liebenzell-mission-nederland.nl](http://www.liebenzell-mission-nederland.nl)  
Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Huisdrukkerij Liebenzell Mission, Bad Liebenzell.