

# ZENDING

*in de schijnwerpers*



1

Stichting Liebenzell Mission Nederland

Mei 2018



Beste zendingsvrienden,

## Onderweg in opdracht van God.

Filippus was één van de twaalf discipelen. Hij was langere tijd met Jezus onderweg. Hij had veel van Hem geleerd en God steeds beter leren kennen. Ook nadat Jezus weer naar Zijn Vader in de hemel was teruggekeerd, was Filippus nog in opdracht van God onderweg! Hij was bereid om dat door te geven wat hij met Jezus meegemaakt had en wat hij over God wist.

Op een dag kwam een engel tot Filippus en zei: *'Sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam'*. Hij gehoorzaamde en ging op weg. Hij wist dat als God hem daarheen stuurde, daar zeker een goede reden voor was.

## Gods opdracht voor u.

Heeft God u ook al eens een opdracht gegeven? Dat hoeft niet perse door een engel te zijn. Soms spreekt God tot ons ook door gedachten die plotseling in ons opkomen. Of Hij spreekt door andere mensen. Dan is het weliswaar vaak helemaal niet zo gemakkelijk om te ontdekken of dat nu van God of van de mensen zelf komt. Het duidelijkst spreekt God tot ons door de Bijbel. Hebt u al eens gelezen welke opdracht God aan alle mensen geeft in Marcus 16:15?

*'Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping'*.

W. Nelisse (secretaris)

## Op de Amanoschool in Zambia

Katja Bachmann

### Tamara heeft een vraag

"Hallo, juf Katja, heeft u even tijd?", vraagt Tamara mij in de schoolpauze.

Tamara is een scholier van de Amanoschool hier in Zambia. Op de Amanoschool zijn kinderen die basisonderwijs en middelbaar onderwijs kunnen volgen. Veel van deze scholieren wonen in het internaat van de Amanoschool. Ze wonen dus hier op het terrein en gaan alleen in de vakantie naar huis, naar hun ouders. Net zoals Tamara, die sinds een jaar hier op school is. Tamara zit in de eerste klas van de middelbare school en komt regelmatig naar onze jeugdgroep, die ik samen met mijn man hier leid. **Daar hebben we elkaar leren kennen. Tamara weet dat ik graag over mijn geloof in God en Zijn Zoon Jezus praat.**

### Gesprekken in de pauze

Omdat het mijn beurt was om in de pauze op te letten, nam ik Tamara mee naar de tuin, waar we in de pauze altijd zijn. Al op weg daar naar toe, bombardeerde ze mij met duizend vragen, die door haar hoofd gingen.

**Als God alles heeft gemaakt, wie heeft dan God gemaakt?**

**Hoe kun je weten dat God werkelijk alles heeft gemaakt?**

**Als er niemand bij was toen God de wereld maakte, wie heeft dat dan opgeschreven?**

**Hoe wisten die mensen die de Bijbel geschreven hebben, hoe God de wereld gemaakt heeft?**

Ik ging met Tamara op een boomstam zitten. Om ons heen renden en speelden andere

kinderen, maar we lieten ons niet storen. Het volgende half uur nam ik de tijd om haar vragen, zo goed als ik kon te beantwoorden.

**Veel vragen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden, maar ik vertelde haar wat ik geloof en stelde haar ook steeds weer vragen.**



## ***Te veel vragen in te korte tijd***

De pauze was veel te kort om haar vele vragen te beantwoorden. Ook in de volgende dagen wilde Tamara van alles van mij weten. Daarom vroeg ik haar om éénmaal per week bij mij te komen om meer over het geloof te leren. Dan zou ze mij haar vragen kunnen stellen en ook leren hoe je heel praktisch met Jezus in het leven van alle dag kunt leven. Zoals de Here Jezus Zijn discipelen leerde, zo willen wij hier in Zambia datgene doorgeven wat wij geleerd hebben. Niet alleen theoretisch, maar ook heel praktisch: hoe leef je je geloof?

### ***En verder...***

Samen met Tamara lees ik in de Bijbel. We discussiëren over vragen uit de Bijbel en over geloofsvragen uit het leven van alle dag. Heel bijzonder vind ik het dat we ook met elkaar en voor elkaar kunnen bidden. Zo leren we elkaar ook steeds beter kennen. Er zijn veel scholieren die zo met de medewerkers van de Amanoschool samenkomen.

## **Papoea-Nieuw-Guinea**

Zendingsechtpaar Wälde bezoekt wekelijks de gevangenis in Wewak. Johannes de mannen en Carolin de vrouwen.

'We bestuderen de Bijbel met hen, praten over hun zorgen en wensen en proberen met elkaar oplossingen te vinden en hen moed in te spreken. Dat is vaak zwaar. Ondanks dat behoren deze bezoeken tot onze mooiste opdracht, omdat we kunnen helpen waar de nood het hoogst is'.

## **Quotes**

'Het gebed verandert niet God, het verandert mij'. (C.S. Lewis)

'Wij neigen er toe het gebed als laatste middel in te zetten, maar Jezus wil dat het onze eerste en belangrijkste stap wordt'. (Oswald Chambers)

## **Sterke vrouwen, sterke voorbeelden**

Cornelia Frey

Sinds wij in Zambia leven en werken, besef ik welke luxe en vrijheid wij als vrouwen in het westen hebben!. Ik bewonder des te meer hoe menige Zambiaanse vrouw de uitdagingen van het leven het hoofd biedt.

### **Agness**

Gelijk na de dood van haar man werden de weduwe Agness allerlei verplichtingen opgelegd: Ze mocht tot de begrafenis niets eten wat gekookt was, een tijd lang zich niet wassen en nog meer regels zouden de overledene een vredige tijd in het hiernamaals geven en haar als weduwe uit haar huwelijk ontslaan. Maar Agness verweerde zich tegen deze dingen die haar opgelegd werden: "Ik weet dat mijn man bij Jezus is en dat hij het daar goed heeft. Ik ben niet meer aan hem verbonden!"

Maar haar familieleden bedreigden haar en zeiden: "Jij zal de volgende zijn die in het graf ligt of je zult gek worden." Maar Agnes klampte zich aan Jezus vast en hield stand.

In een cultuur, waarin ook christenen eerder compromissen sluiten dan op God vertrouwen, is dat echt sterk!

Wat deze vrouw deed is misschien niet wereldschokkend, maar het kan andere vrouwen wel moed geven met de hulp van Jezus hun leven gestalte te geven.

### **Gebed**

's Avonds om 21.15 uur komen de jongens van verschillende nationaliteiten, in hun woongroep van de Amanoschool samen om te bidden. Wat betekent dat voor hen?



### **Eun Chan (10 jr):**

'Voor mij betekent het dat ik gewoon met God kan praten'.

### **Joseph (11 jr):**

'Het gebed betekent voor mij dat ik daardoor Jezus in mijn leven kan uitnodigen. Bovendien bid ik tot God als het slecht met me gaat'.

### **Philip (17 jr):**

'Ik weet wat een kracht het gebed geeft. Altijd als ik lastige situaties tegenkom, helpt God mij er doorheen. Ook bid ik omdat ik vrede, wijsheid en kennis mag krijgen'.

### **Let op!**

Uw bijdragen voor het zendingswerk kunt u overmaken op IBAN: NL27 INGB 0000 2647 32 t.n.v. Stg. Liebenzell Mission Nederland, met in de omschrijving de bestemming.

**Adreswijzigingen:** W. Nelisse, Pieter Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Tel. 035-6832815  
E-mail: liebenzellmissionnl@gmail.com Website: www.liebenzell.nl