

ZENDING

in de schijnwerpers



2

Stichting Liebenzell Mission Nederland

December 2017



Beste zendingsvrienden,

“Kom achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.” Matth. 4:19.

Simon Petrus en Andreas kijken op van hun werk. Wat zegt Hij nou? Zijn stem klinkt vriendelijk en tegelijk dringend. Ze komen er niet onderuit en laten de boot met de netten voor wat het is en gaan naar Hem toe.

Vissers van mensen, hoe kan dat?

De mannen vragen niets en volgen Hem, want Hij is zo bijzonder. Hij spreekt met gezag dat van boven komt.

Ze voelen dat ze zich aan Zijn leiding kunnen toevertrouwen. Jullie worden Mijn leerlingen om mensen te brengen in de oneindige ruimte van Gods genade en goedheid.

Let op Mij, hoe Ik met de mensen omga en geef dat door. Mijn Geest geeft je de liefde in het hart voor de mensen die op je weg komen.

Wanneer je het verlangen hebt om in Zijn dienst te gaan staan en je ervaart daadwerkelijk Gods roepstem, dan ben je op de goede weg. Laat God aan het werk in je leven en houd vast aan de roeping die je hebt om mensen over Gods liefde en genade te vertellen.

Hij roept nog elke dag mensen om Hem te volgen. Ook in het bedrijf, op kantoor, op school, in je buurt en je gezin kun je je net of hengel uitgooien.

Komt u mee achter de Here Jezus aan?
W. Nelisse (secretaris)

Zambia – Familie Koelman

Bouwen

Voor de derde keer op rij zijn afgelopen zomer Freek en Wilma Koelman voor drie maanden naar Zambia gereisd. De Amanoschool in Zambia deed opnieuw een beroep op hen om mee te helpen bouwen. De school is uitgebreid met een blok natuur- en scheikunde lokalen. Ook werd er een zwembad(je) aangelegd, zodat de kinderen zwemles kunnen krijgen en in de zomer daar verkoeling kunnen zoeken. Op het terrein staan verschillende termietenheuvels. Deze zijn keihard en het is een wonder hoe deze kleine beestjes, die kunnen bouwen. Soms maken de lokale mensen er dankbaar gebruik van en maken er stenen van. Deze stapelen ze op een bepaalde manier op, laten er een vuur onder branden en zo wordt een steenoven gecreëerd.



Termieten zijn minuscuul kleine veelvraters. Hout vinden ze heel lekker. In een container waar o.a. meubels, gemaakt van zacht Europees hout, zijn opgeslagen, zijn vele termieten komen eten en dat resulteerde in half opgevreten meubels, zodat deze onbruikbaar zijn geworden. Het hout uit de bossen van Zambia is zo hard, dat de termieten er met een boog om heen gaan. En dat hout is uitermate geschikt om te gebruiken als hout voor een omheining om het terrein. Om de 10 meter een dode boom ingraven en er gaas tegenaan spijkeren, met daarboven nog prikkeldraad.

Gezondheidszorg

Een van de leraren voelde zich al een paar dagen niet lekker. Een malariatest gedaan, maar daar kwam niets uit. Het ging niet beter met hem dus naar een arts in het ziekenhuis. Toch malaria, medicijnen mee en weer naar huis. De volgende dag raakte hij bewusteloos en moest hij opnieuw naar het ziekenhuis gebracht worden. 112 bellen heeft geen zin. Je moet zelf voor een oplossing zorgen. Doordat het zo'n lange man was kon men hem in zijn bewusteloze toestand niet in een personenauto krijgen. Gelukkig was er een busje op het terrein en toen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Daar heeft men hem weer 'bij' kunnen brengen en kreeg hij medicijnen toegediend. Hij heeft wel even tijd nodig gehad om te herstellen.



Wat zijn wij in Nederland bevoorrecht met de snelle ambulancedienst en de ziekenhuizen, meestal op een redelijke afstand. Wij hoeven ook niet eerst geld mee te brengen voor we geholpen worden, dat wordt wel via de verzekering geregeld, achteraf.

Dieren

Tijdens een bezoek aan een wildpark aan de Zambezi-rivier kwam er een olifant op bezoek, die heel de dag in de buurt bleef rondhangen. Freek heeft een grote tijgervis gevangen, waar heerlijk van is gegeten. Verder nog genoten van olifanten, impala's, apen, krokodillen, nijlpaarden, wilde zwijnen en een gigantische buffel op 8m afstand.



Internaat

Wilma is ingesprongen bij het jongenshuis/internaat. Het Afrikaanse echtpaar dat hier werkte vertrok i.v.m. het overlijden van hun 38 jarige zoon. Drie dagen per week van 6.00-22.00 uur was Wilma aanwezig bij de jongens en ze beschouwden haar zo'n beetje als moeder.

Zambia/Nederland – Familie Laan

Begin augustus zette de familie Laan weer voet op Nederlandse bodem. Zoals het er nu naar uitziet, voorgoed. Acht jaar geleden zijn ze met twee kinderen uitgezonden en vormen nu een gezin van 7 personen.



Het is alom bekend dat het vertrek naar een zendingsgebied, de taal en de cultuur leren, je aanpassen en je settelen meestal minder moeilijk is dan het terugkeren naar je thuisland. Jij bent veranderd, het land dat je jaren geleden hebt verlaten, is veranderd. Je kinderen maken helemaal een cultuurshock mee. Sommige hebben slechts de eerste zes weken van hun leven in Nederland doorgebracht en zijn helemaal opgegroeid in het land waar hun ouders hebben gewerkt.

Nu zijn ze allemaal in Nederland, er moeten dokters bezocht worden, de kinderen moeten naar school. Ze moeten voortdurend Nederlands spreken, het onderwijs is anders, de meester of de juffrouw begrijpt de gedachtegang van de kinderen niet. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes.

Kortom, het is geen wonder dat dan de een en dan de ander wat van slag is. Wat en waar is nu eigenlijk je thuis?

Wat heeft als eerste prioriteit? Met wie kunnen we bespreken waar we allemaal tegenaan lopen?

Het is goed dat er debriefing is. Alles eens op een rij zetten. Wat hebben we geleerd? Hoe kunnen we dat toepassen in onze nieuwe bediening? Hoe kunnen we als ouders, terwijl we zelf nog aan alles moeten wennen, er steeds zijn voor de kinderen?

I.v.m. hun nieuwe bediening zijn ze in Maastricht gaan wonen. Samen met nog enkele echtparen zullen zij zich via ECM, European Christian Mission, inzetten om christelijke gemeenschappen te helpen ontstaan, waar mensen zoeken naar een samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden. Dat betekent o.a. christen zijn als gezin en als individu. Kinderen kunnen zo puur zijn en hun geloofsvertrouwen uitspreken tegenover anderen, die soms niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan.

Net als bij LMN, Liebenzell Mission Nederland, zal hun inkomen voor het grootste deel bestaan uit giften van mensen die dit werk een warm hart toedragen en door gebed en financiële ondersteuning ook willen meehelpen aan de verspreiding van de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus.

Zie onder 'Let op!' voor de financiële gegevens.

Zending wereldwijd – Spanje

'Ik heb weliswaar een paar tanden minder, maar daarvoor echter wel Jezus in mijn hart', getuigde F. bij zijn doop. Net toen hij in Ecuador was, stortte het huis boven hem in bij een aardbeving. Bij zijn terugkeer naar Spanje was het hem duidelijk geworden: 'Ik geef mijn hele leven aan Jezus' en liet hij zich dopen. Bijna nog een groter wonder was de doop van P. Zijn vrouw komt al 12 jaar in de gemeente en er is veel voor hem gebeden. Van een bikkelarhe macho werd hij een kind van God. Hij helpt nu zelfs zijn vrouw bij de afwas. Ongelooflijk!

Let op!

Wij verzoeken u uw bijdragen voor het zendingswerk van de familie Laan in Maastricht voortaan over te maken op IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 t.n.v. Stg. ECM Nederland t.g.v. Fonds Laan.

Uw bijdragen voor het zendingswerk kunt u overmaken op IBAN: NL27 INGB 0000 2647 32 t.n.v. Stg. Liebenzell Mission Nederland, met in de omschrijving de bestemming.

Adreswijzigingen: W. Nelisse, Pieter Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Tel. 035-6832815

E-mail: liebenzellmissionni@gmail.com Website: www.liebenzell.nl