

ZENDING

in de schijnwerpers



1

Stichting Liebenzell Mission Nederland

Mei 2017



Beste zedingsvrienden,

In de Duitse steden, waar Maarten Luther ooit verbleef, kun je sokken kopen met de print "Hier stehe ich".

Deze tekst verwijst naar wat Luther gezegd zou hebben bij de afsluiting van zijn verdediging op de Rijksdag te Worms: "Hier sta ik, ik kan niet anders". Hij verdedigde hier de stelling, dat alleen door geloof, genade wordt geschonken en niet door goede werken.

In Jacobus 2 vers 17 staat: "Indien het geloof niet met goede werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood." Dit lijkt tegenstrijdig met wat Luther zegt, maar dat is het niet. Het sluit op elkaar aan. Vanuit het geloof komt de vrucht voort van goede werken.

Vanuit dat geloof kun je ook de zending in. Ver weg of dichtbij. "Gaat dan henen" en "Gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde".

Dit is de boodschap, die we in verschillende Bijbelteksten kunnen lezen.

Dus Staan op het geloof, maar ook Gaan.

E.L.IJmker (voorzitter)

Honger stillen – hoop zaaien!

Dietmar Brunner

Veel jongeren uit Mushili, een buitenwijk van Ndola, Zambia, komen in ons project 'Hulp om te leven'. Ze zijn blij deel te kunnen nemen aan de verschillende programma's, zoals sport, cursus Engels en de kinder- en jeugdclubs.

Enkele van hen komen echter ook dagelijks om in het landbouwproject mee te helpen. We kwamen erachter dat velen al dagenlang niet voldoende te eten hadden gehad. Dus kregen ze voor ze aan het werk gingen een paar bananen. In een oogwenk was het fruit verdwenen! Zonder goed te kauwen, verslonden ze de bananen, zo hongerig waren ze.

In Zambia moet nog altijd ongeveer 60 procent van de mensen met een inkomen van onder de euro per dag rondkomen.

Velen weten niet wat ze vandaag zullen eten. Dat is zelfs voor ons, die hier al jaren wonen, heel moeilijk voor te stellen. We hebben ons opnieuw afgevraagd waarom het ons zo goed gaat en anderen helemaal niets hebben. Natuurlijk werken we hard om iets te bereiken. Maar hebben wij onze welvaart zelf verdiend? Wij konden niet zelf uitzoeken dat we in een land geboren zouden worden waarin bijna iedereen uitgebalanceerde voeding, een dak boven zijn hoofd en een goede opleiding en werkgelegenheid heeft.

Dat alles is een geschenk van God! Dat maakt ons dankbaar en motiveert ons anderen te helpen.

Wij waren erg blij toen een bevriend echtpaar ons vertelde dat ze een deel van hun landbouwgrond ter beschikking wilden stellen, zodat nooddrufte mensen daar voedingsmiddelen konden verbouwen. Tegelijkertijd vroeg een groep weduwen, die een inheemse sponsor heeft voor zaaigoed en mest, aan ons of wij hen de alternatieve landbouw wilden leren. Nu is een van onze inheemse medewerkers bijna dagelijks met de weduwen op het land, om hen aan te sturen en met korte Bijbelstudies en daadwerkelijke hulp te bemoedigen. We zijn verbaasd hoe hard de weduwen op het land werken. In de hitte van 34 graden is dat geen kleinigheid. Bidt u mee dat de oogst in elk opzicht goed zal uitvallen?



Zambia

Matthijs Laan

Bijna 8 jaar geleden kwamen wij naar Zambia. Wat vliegt de tijd. Na bijna twee jaar voorbereiding op de Bijbelschool Cornerstone en Liebenzell Mission training in Toronto kwamen we met twee jonge kinderen in Ndola wonen. Wat een uitdaging. Ondanks dat we al aardig wat dingen hadden geleerd tijdens onze training mochten we het nu doen voor het "echie".



Als we nu terugkijken was het echt een hele zoektocht. We zien nu nieuwe collega's komen en die staan voor dezelfde uitdagingen als wij in die tijd. Het geeft ons wel te denken. Er zijn zoveel dingen die op je af komen wanneer je als nieuwe zendeling op het zendingsveld aankomt. Je kent niemand en je kent de gewoonten en cultuur niet. Je moet de taal leren en je best doen je aan te passen. Dit gaat echt met vallen en opstaan.

Wat hebben we veel fouten gemaakt en wat hadden wij soms weinig geduld. Vooral omdat je in het begin vanuit je eigen wereldbeeld tegen dingen aankijkt, bv. hoe je met geld omgaat, hoe je prioriteiten stelt en nog veel meer dingen die voor ons in Nederland heel normaal zijn, maar op het zendingsveld ineens heel anders kunnen zijn.

Het is de bedoeling in de komende maanden Zambia achter ons te laten. Als we terugkijken zijn we erg dankbaar dat wij deze zoektocht hebben mogen meemaken. Wij verlaten Zambia straks als andere mensen. God is met ons aan het werk gegaan in deze jaren. Hij heeft ons laten zien hoe je dienstbaar mag zijn. We hebben geleerd dat wij niet altijd de beste antwoorden hebben voor problemen, maar dat er altijd oplossingen zijn. Wat vaak betekende dat we ons moesten aanpassen en we bepaalde meningen helemaal moesten loslaten.

Let op!

Uw bijdragen voor het werk van de familie Laan kunt u overmaken naar IBAN:

NL27 INGB 0000 2647 32 of NL67 SNSB 0958 5429 61 t.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland, met de vermelding:

DTCC Jeugdwerk Zambia.

Alle andere giften kunnen op bovenstaande IBAN-nummers overgemaakt worden met in de omschrijving de bestemming.

Adreswijzigingen: W. Nelisse, Pieter Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Tel. 035-6832815

E-mail: liebenzellmissionnl@gmail.com Website: www.liebenzell.nl

Straks verlaten we Zambia met een heleboel nieuwe vrienden en "familie". Het is bijzonder om te zien hoe wij in de afgelopen jaren mensen hebben mogen ontmoeten die ons hebben meegenomen in hun leven en onderdeel van hun leven hebben laten zijn.

Wat is ons advies voor mensen die zelf nadenken of zending iets voor hen is?

Wanneer je het verlangen hebt om de zending in te gaan en je voelt daadwerkelijk Gods roeping in je leven, dan ben je op de goede weg. Er zullen een heleboel hobbels komen in je zoektocht. Wanneer je graag echt een impact wilt hebben in het leven van anderen, zal je eerst moeten beginnen met je eigen leven. Ben je klaar om te veranderen? Laat God aan het werk in je leven en vooral op de momenten dat je het moeilijk vindt, houd dan vast aan de roeping die je hebt om mensen over Gods verlossing te vertellen. Wij hebben mogen ervaren dat dit ons op de been hield en houdt.



Veel dingen hebben we mogen zien gebeuren in ons leven. We hebben een impact in verschillende levens mogen hebben. Wij zijn daar dankbaar voor, maar vooral de impact in ons eigen leven is groot. Wij hopen dat wat we hier hebben meegemaakt en geleerd, weer in Nederland te gaan gebruiken.

God is bij ons en gaat met ons, waar we ook zijn of heengaan.

Papoea-Nieuw-Guinea

Zending Johannes Wälde is dankbaar voor de mogelijkheden, die hij heeft in de gevangenis. Hij kan daar iedere dag een Bijbelstudie houden. De gevangenen zijn heel open.

Pinksterconferentie OPWEKKING 2 t/m 5 juni 2017 – Bezoek onze stand op de MissionEXPO

www.liebenzell.nl