

ZENDING

in de schijnwerpers



3

Stichting Liebenzell Mission Nederland

November 2016

Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. (Jona 3 en 4)



Beste zendingsvrienden,

Bij het schrijven van dit stukje dacht ik aan drie onderwerpen, waar ik onlangs mee te maken had. Het boek Jona, Advent en Zending. Deze hebben meer raakvlakken dan ik eerst dacht. Het gaat over verwachten en gered worden.

Jona verwachtte gewoon dat de Here Nineve ging redden. "Ik wist het wel". "Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was". God kwam terug op hetgeen Hij bedreigd had hun aan te doen.

Advent is voorbereiding op het geboortefeest en de komst van Gods eigen Zoon Jezus Christus. Hij is gekomen om ons te verlossen. Wij worden ook steeds herinnerd en opgeroepen ons te bekeren. Daarom is de adventstijd ook een tijd van bezinning. Wij mogen de wederkomst, de 2e komst, verwachten en dat God door het werk van zijn zoon Jezus Christus terugkomt op wat Hij gezegd heeft en wij gered kunnen worden.

Zendingswerk is ook een zaak van verwachten en gered worden. Verwachten dat de Almachtige God en Vader het doet. Het was niet de verdienste van Jona dat de mensen van Nineve zich bekeerden. Nee, de inwoners van Nineve geloofden God en werden gered. Jona moest wel zijn opdracht volbrengen: "Maak je gereed en ga naar Nineve".

Zendingswerk kan ook alleen in het vertrouwen op Gods werk. Voor ons blijft echter ook staan: "Maak je gereed en ga".

E.L. IJmker (voorzitter)

ZAMBIA

Matthijs Laan

Training in Foundations for Farming

De afgelopen jaren hebben wij als Dawn Trust Community Care een groot aantal boeren getraind in Foundations for Farming. Vorig jaar kwamen wij in contact met een organisatie die een school runt, genaamd Arise. Zij helpen ook wezen en weduwen en hebben daarvoor een speciaal programma ontwikkeld. De laatste jaren hielp men de wezen en weduwen met eten en allerlei andere noden. Maar ze wilden graag een grotere impact hebben op deze groep. Het geven van eten biedt steeds maar een tijdelijke oplossing.

Daarom zijn wij begonnen met het trainen van de weduwen en de belangenbehartigers die voor de wezen zorgen. Elke vrijdag bezoekt onze werker Edwin Chama de school. We hebben een kleine tuin aangelegd waar we verschillende producten verbouwen; mais en verschillende groenten. In het begin werd er sceptisch gereageerd. Dit is vaker zo aangezien de principes totaal tegen hun werkelijkheid in gaan.

We hebben er bewust voor gekozen om het stukje land klein te houden waardoor het onderhouden gemakkelijker is. Maar de mensen zijn het beetje bij beetje meer gaan waarderen en hebben de tuin zelf groter gemaakt. Afgelopen week kon er weer geoogst worden. Men is erg dankbaar en er is nu weer eten op tafel.

Wij krijgen veel aanvragen om mensen te trainen. Op termijn zullen we ons terugtrekken. Op deze manier worden meer mensen geïntroduceerd in Foundations for Farming en zien we dat meerdere organisaties dit gaan implementeren en anderen gaan trainen.



Nieuwe collega's

Sinds deze week zijn onze nieuwe collega's Benjamin en Deborah Wagner samen met hun pasgeboren zoon Levi in Zambia aangekomen. Wij zijn erg dankbaar dat zij in het land zijn. Zij gaan ons in de toekomst vervangen, maar zullen de komende maanden eerst taal- en cultuurstudie gaan doen. We wensen hen toe dat ze de tijd krijgen om te leren en te ontdekken waar ze hun gaven en talenten het beste kunnen gebruiken. Samen met hen zullen we bekijken hoe en op welke wijze ze aan de slag kunnen gaan.



Adoptie

We zijn erg dankbaar u te kunnen vertellen dat we er een dochter en zusje bij hebben! Haar naam is Faith. Over een paar maanden hopen we officieel haar ouders te zijn.

Dit is natuurlijk niet zomaar gegaan. We hadden al een tijd het verlangen om een kindje te adopteren. Sinds vorig jaar bezoeken wij een weeshuis hier in Ndola om te kijken hoe wij als gezin reageren op deze bezoeken en hoe onze kinderen het vinden om een kindje in huis te krijgen. Gedurende deze bezoeken merkten we dat dit verlangen sterker werd en zijn we in gesprek gegaan met jeugdzorg hier in Zambia. Wij hebben aangegeven dat we ons wel voor konden stellen om een kind met een lichamelijke beperking te adopteren. Tijdens onze bezoeken hadden we Faith al ontmoet. Ze is geboren zonder benen. Jeugdzorg was positief over ons voorstel en zodoende zijn wij het proces begonnen. Vanaf begin september woont Faith bij ons. We zijn nu in afwachting van een paar rechtszaken. Hopelijk wordt na ongeveer 4 maanden de definitieve adoptie uitgesproken. Hoe dit er allemaal concreet uit zal gaan zien, zal de komende maanden meer duidelijk worden. We weten dat God alles in Zijn hand heeft en ons ook hierin zal leiden. We zijn in elk geval heel dankbaar dat ze nu bij ons is. We kunnen nu al terugkijken op goede weken. Faith geniet erg van alle aandacht en liefde. Daarnaast zijn er ook momenten dat zij en wij elkaar nog beter moeten leren kennen. Maar we zien mooie dingen gebeuren in ons gezin en in het leven van Faith en daar zijn we erg dankbaar voor.

Let op!

Uw bijdragen voor het werk van de familie Laan kunt u overmaken naar IBAN:

NL27 INGB 0000 2647 32 of NL67 SNSB 0958 5429 61 t.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland, met de vermelding: **DTCC Jeugdwerk Zambia.**

Alle andere giften kunnen op bovenstaande IBAN-nummers overgemaakt worden met in de omschrijving de bestemming.

Adreswijzigingen: W. Nelisse, Pieter Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Tel. 035-6832815

E-mail: liebenzellmissionnl@gmail.com Website: www.liebenzell.nl

AMANO school en de familie Koelman

Wat hebben deze twee met elkaar te maken?

W. Koelman / M. Nelisse

Net als vorig jaar hebben Freek en Wilma Koelman zich weer 3 maanden lang ingezet voor de AMANO school in Zambia. Op deze school met internaat krijgen kinderen van 4,5 - 18 jaar les. Als het goed is, zijn ze dan klaar om naar de universiteit te gaan. Kinderen van zendingen, zakenmensen en arme mensen, die gesponsord worden, volgen het onderwijs. Er wordt een uniform gedragen, wat gebruikelijk is in Zambia en waardoor het verschil tussen arm en rijk niet opvalt.

De specialiteiten van Freek liggen op het gebied van bouwen. Dat heeft hij deze keer weer volop kunnen doen. Vooral het aansturen van de werkers en de juiste volgorde van de werkzaamheden aangeven, vergt veel tijd. Achterstallig onderhoud aan de omheiningen en de verschillende huizen, kon (gedeeltelijk) gedaan worden.

Wilma heeft zich verdienstelijk gemaakt in het jongenshuis als huisouder. Dit tot groot plezier van de jongens, want in het weekend werd er iets extra bij het ontbijt gegeven. Pannenkoeken, wentelteefjes of gebakken eieren. Van de jongens mocht ze best langer blijven, maar ja, de 3 maanden zijn weer snel voorbij.

Heel mooi, dat het weerzien met de staf en werkers heel vertrouwd was, net of ze niet 9 maanden in Nederland waren geweest. Deze keer verbleven ze in een echt huis, wat minder warm werd.

De Afrikaanse fauna blijft fascineren of het nu apen, slangen, grote colons zwarte mieren of wilde honden zijn.

Freek en Wilma, heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet voor dit stukje werk in Gods wijngaard!

(Volgend jaar weer??)

