



### Wachten op de Geest (Handelingen 1: 1-8)



*Beste zendingsvrienden,*

#### Wachten

Voor veel mensen is niets zo moeilijk als wachten. Wachten tot je jarig bent. Wachten tot je aan de beurt bent. Wachten tot het over is. Wachten op een uitslag, wachten op een behandeling. Ook bij de discipelen werden geduld en wachten op de proef gesteld. Hoe vaak zegt Jezus niet: "mijn tijd of ure is nog niet gekomen?" Of wijst Hij naar de toekomst: "dan zal het zijn, of dan zal het gebeuren". En wat denk je van de verhalen van mensen die Jezus om hulp komen vragen? Met situaties waarin echt niet meer gewacht kan worden? Hij gebod hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten. Wachten lijkt iets wat erbij hoort.

#### Verwachten

Je kunt het in de bijbelverhalen lezen. Vaak zijn de verwachtingen van de discipelen hoog gespannen. Maar wat wil je. Als je iemand volgt die zieken geneest, die doven laat horen, blinden laat zien en die doden wakker maakt. Als je zo iemand volgt dan ga je toch van alles verwachten. Komt er weer een echte Koning op de troon? Met de opstanding van Jezus nemen de verwachtingen toe. Dan hoeven we toch zo lang niet meer te wachten? Het sterven en de opstanding van Jezus hebben hun verwachtingen niet getemperd. Maar eerder versterkt. Nu gaat het vast binnenkort gebeuren. Wij gaan het meemaken.

#### Verwachtingen

Jezus verlegt echter hun verwachting. "Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest", zei Hij. Hij maakt duidelijk wat ze te verwachten hebben. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Vervuld met de kracht van de Heilige Geest mogen we getuigen tot in alle uithoeken van de wereld.

E.L. Ijmer (voorzitter)

### Foundations for Farming conferentie

Matthijs Laan

Sinds 2010 trainen wij bij Dawn Trust boeren in Foundations for Farming. Foundations for Farming is ontstaan door een blanke Zimbabweaan, Brian Oldreive, die door God geroepen is om juist voor de arme mensen in Afrika een methode te ontwikkelen die de boeren kan helpen om een betere oogst te krijgen. De methode is gebaseerd op Bijbelse principes en is een geweldige manier om mensen over Gods liefde te vertellen. En te laten zien hoe belangrijk het is dat wij dankbaar zijn voor alles wat we van God ontvangen en vooral voor Gods schepping. Vanuit die dankbaarheid mogen wij trouw zijn en dat weer doorgeven, en dan mogen wij weten dat God ons ook zal zegenen.

De afgelopen jaren is Matthijs met het Dawn Trust team verschillende keren naar conferenties in Zimbabwe geweest. Daar komen allerlei verschillende organisaties die ook Foundations for Farming trainen. Dit is altijd een fijne tijd en we worden daardoor erg bemoedigd.



*Praktijkles*

Dit jaar hadden wij voor de eerste keer een driedaagse conferentie in Zambia. Sinds een aantal jaren werken Ben en Cat Frampton namens Foundations for Farming in Zambia om alle trainers hier te ondersteunen.

Wij als Dawn Trust waren uitgenodigd om deze conferentie bij te wonen. Omdat wij het belangrijk vinden dat ons hele team de visie achter Foundations for Farming begrijpt, zijn we er met het hele team heen gegaan. De conferentie vond plaats in Mkushi, zo'n drie uur van Ndola.

De eerste dag was een visie dag. Deze stond in het teken van Praise and worship en Brian Oldreive vertelde zijn verhaal hoe God hem heeft mogen gebruiken om Foundations for Farming zo ver te laten groeien dat het echt de armen in Afrika en daarbuiten mag helpen. Het is bijzonder om te horen hoe Foundations for Farming zich ontwikkelt. Op dit moment zijn er over bijna de hele wereld plekken waar Foundations for Farming is opgezet, ook in Nederland.

Op dit moment is er een groep mensen uit Amerika in Haïti om daar Foundations for Farming te onderwijzen.

Het bijzondere aan Foundations for Farming is dat het uitgaat van hele eenvoudige principes; bijvoorbeeld werken met hoge kwaliteit, op tijd, geen dingen verspillen en met vreugde je werk doen.

Het is belangrijk dat we goede rentmeesters zijn van Gods schepping en dit wordt met veel Bijbelse voorbeelden uitgelegd.

De basis voor Foundations for Farming is Jesaja 58: wij worden opgeroepen om goed voor elkaar te zorgen. Voornamelijk voor de armen en de mensen in nood. God wil dat we de armen een plek geven in ons huis, en we goed zorgen voor de mensen om ons heen (Jes. 58: 7). De Bijbel vertelt ons dat we wanneer we dit doen en het uitroepen tot God Hij antwoord zal geven en Hij ons zal helpen. Een geweldige bemoediging!

De andere twee dagen van de conferentie stonden in het teken van het delen van elkaars ervaringen. In totaal waren we met dertig mensen. Het was bijzonder om te zien dat bijna over heel Zambia mensen te vinden zijn die al Foundations for Farming onderwijzen of in het proces daarvan zijn.

Het was fijn om zo bij elkaar te zijn en we hebben een heleboel nieuwe mensen mogen leren kennen. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en getuigenissen, en het is bemoedigend wanneer je verhalen hoort hoe je mensen op een zeer praktische manier kan helpen en dat mensen God echt leren kennen door middel van Foundations for Farming. Wij mochten na deze conferentie een gezin uit het Noordwesten van Zambia een nacht bij ons thuis laten slapen, zodat ze hun reis gemakkelijk konden vervolgen. Dit gezin woont en werkt in de bush en wanneer je hun verhalen hoort, dan merken wij weer hoe

bijzonder wij gezegend zijn in ons stadsleven. Maar daarnaast is het ook een bemoediging dat iedereen in zijn eigen omstandigheden en werksituatie de mogelijkheid heeft een getuigenis te zijn voor mensen om hen heen.

We kijken terug op een fijne conferentie en we hopen dat dit soort conferenties vaker plaatsvinden waarin we elkaar kunnen bemoedigen en helpen.



*Het gezin Laan*

### **Persoonlijk familie Laan**

Het is de bedoeling dat we tot juli 2017 bij Dawn Trust blijven. We zijn aan het nadenken over de periode daarna. In het komende jaar verwachten we hier duidelijkheid over te krijgen. Bidt u met ons mee dat we hierin de wil van de Here zullen zoeken en Hij ons zal laten weten waar Hij ons heen wil leiden?

### **Zambia/Zuid-Soedan**

Van 19 april tot 18 mei zal de Zambiaanse medewerker Maximillian Katanga opnieuw naar Zuid-Soedan gaan. Net als in 2015 zal hij zondagsschoolmedewerkers en gemeenteleiders onderwijzen. Deze keer zal Maximillian ook praktisch onderwijs geven in de landbouwmethode op Gods manier. Deze in Zambia beproefde methode zou in Zuid-Soedan ook een grote hulp kunnen zijn. Bid om bewaring voor hem in dit zeer moeilijke land en dat deze inzet geestelijke en praktische vruchten zal afwerpen.

### **Midden-Oosten**

Via de zender SAT-7 worden TV-programma's uitgezonden naar verschillende landen in het Midden-Oosten. Iemand uit Iran schreef: 'Toen ik naar de programma's begon te kijken, zei ik bij mezelf: die lui zijn gek. Toch werden de uitzendingen langzaam zinnig voor mij. Ik moest toegeven dat ik altijd verkeerd gedacht en geleefd had. De waarheid kende ik toen nog niet. Nu heb ik mijzelf aan de Here Jezus overgegeven'.

#### **Let op!**

Uw bijdragen voor het werk van de familie Laan kunt u overmaken naar IBAN:

NL27 INGB 0000 2647 32 of NL67 SNSB 0958 5429 61 t.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland, met de vermelding: **DTCC Jeugdwerk Zambia.**

Alle andere giften kunnen op bovenstaande IBAN-nummers overgemaakt worden met in de omschrijving de bestemming.

**Adreswijzigingen:** W. Nelisse, Pieter Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Tel. 035-6832815

E-mail: [liebenzellmissionnl@gmail.com](mailto:liebenzellmissionnl@gmail.com) Website: [www.liebenzell.nl](http://www.liebenzell.nl)

**Opwekking Biddinghuizen 13 t/m 16 mei 2016. Bezoek onze stand op de MissionEXPO**