

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

2

mei 2014



Beste zendingsvrienden,

Vergadercultuur?

»Het lijkt er soms op dat wij zo lang willen vergaderen, totdat wij met de vaders vergaderd zijn«, merkte iemand eens op. Het leek er bij de discipelen ook op, dat ze hun kostbare tijd nog even aan een theologische discussie wilden besteden.

»Heere, zal het nu zijn of straks? We willen zo graag de kleine lettertjes lezen. Heere, hoe zit dat nu precies. Moeten wij het hier niet nog eens over hebben?«

Jesus geeft als antwoord: »Het is niet jullie zaak om te weten ...« Ga maar liever aan het werk! Met andere woorden, je hoeft niet alle ins en outs van Gods plan te kennen.

Ga maar rustig aan de slag. Je zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest overtuigt niet alleen de wereld maar ook ons. Met Zijn onweerstaanbare kracht, doven de discussies uit en gaan we Jezus voetstappen volgen.

Zijn opdracht wordt dan uitgevoerd: Lees maar wat onze zendingen doen in Gods kracht.

Uw
Jan Kamminga
Jan Kamminga

Bezoek onze stand op Opwekking

Opoffering of offer?

Johannes en Marieke Bos

»Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u gedaan heeft, is dat toch niet teveel gevraagd? ... U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat Gods wil is. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt.«

Romeinen 12:1b, 2 Het Boek

Wat zegt deze tekst over hoe we dienstbaar moeten zijn aan anderen? Wat vraagt God van ons? Ons helemaal weggijferen voor een ander en daarmee je eigenheid verliezen? Anderen gebruik van ons laten maken, zelfs als dat ten koste van onze eigen gezondheid gaat? Ik denk niet dat God dit bedoelde met het offeren van onszelf. God wil dat we met wat we zeggen, plannen en doen, Hem dienen en de eer geven.

Maakt het dan uit hoeveel we ermee verdienen? Of hoeveel carrièremogelijkheden er zijn? Of hoeveel status of positie die baan meebrengt? Nee, ons doel met werk moet zijn om God te eren met de gaven en talenten die Hij ons gegeven heeft.

In Malawi is de werkeloosheid erg hoog, zoals in veel Afrikaanse landen. Gemiddeld 70-80%. Daarom leven de meeste mensen van wat hun eigen land opbrengt. Het klinkt voor ons erg vreemd dat als je mensen vraagt of ze werk hebben, ze »nee« zeggen, terwijl ze keihard op hun velden



12 vrijwilligers leren brandstofbesparend te koken en geven dat later door aan hun dorpsgenoten.

werken om rond te komen ... Is boer zijn dan geen baan? Door de trainingen die we geven in de dorpen hopen we dat mensen mogen zien dat landbouw wel degelijk een baan met inkomen is. Waarbij we zorg dragen voor de natuur en alle middelen gebruiken die God gegeven heeft.

God vraagt niet om allemaal rijk te worden, of allemaal een baan te hebben met veel status, maar Hij vraagt ons om, op de plek die we gekregen hebben, onze talenten en gaven in te zetten.

In dit land proberen veel families één kind te sponsoren om de middelbare school af te maken en indien mogelijk nog een hogere opleiding te volgen. Aan de ene kant geeft dit een kans voor dit kind om verder te komen en een beter toekomstperspectief te hebben, maar er is ook heel veel druk op dit kind (vervolg op pag. 2)



Johannes en Marieke Bos, met Nadia, Rebecca en Lisa

E-Mail: bos_johannes@yahoo.com
website: www.maluwaministries.blogspot.com

Liebenzell Mission
Met God van mens tot mens

(vervolg van pag. 1)

om het te gaan maken. Wanneer er een betaalde baan gevonden is wil de hele familie er van mee profiteren (want zij hebben immers bijgedragen aan de opleiding en indirect aan de baan ...). Als we kijken naar onze lokale collega, mag hij bijdragen aan elke trouwerij en begrafenis in de familie tot de indirecte familie aan toe. Hij sponsort de schoolkosten voor neefjes en helpt ze aan een lening voor een klein bedrijfje, etc.

Veel jongeren echter kunnen geen werk vinden ook al hebben ze de juiste papieren in huis... er zijn gewoon niet genoeg betaalde banen ... Daarnaast kiezen veel jongeren niet de studie die ze graag willen doen, die bij hen past of die ze leuk vinden, maar meer een studie met kans op een goed betaalde baan.



Isaac plant een boom. Hij investeert op vele manieren in de toekomst van anderen

Een vriendin van mij wilde graag verpleegster worden, wat inderdaad goed bij haar zou passen, maar haar oom, die haar opleiding zou gaan betalen, wilde dat ze een managementopleiding zou doen, zodat ze een baan bij een NGO zou kunnen vinden ... Nu heeft ze haar papiertje en na een aantal jaren nog steeds geen baan. Ook vrijwilligerswerk is in Malawi een heel ander begrip dan in Nederland. Vrijwilligerswerk is werk dat je voor een ander wilt doen zonder daar iets voor terug te verwachten.... In Malawi krijgen veel mensen toelages voor elke activiteit, training die ze »vrijwillig« doen, plus geld voor eten, vervoer en overnachting. Eigenlijk een soort van tijdelijke baan zonder contract en verplichtingen. Op een dag kwam er een man naar ons huis toe. Hij was op zoek naar werk. Toen ik hem vertelde

dat we geen betaald werk hebben maar alleen vrijwilligerswerk, vroeg hij hoe vaak er vrijwilligerswerk was. Ik heb hem toen uitgelegd wat wij onder vrijwilligerswerk verstaan. Helaas was zijn interesse toen gelijk verdwenen ook al had hij ervaring op het gebied van landbouwtraining.

In de dorpen waar we werken hebben we de visie van vrijwilligerswerk ook besproken met de mensen. Als de mensen de kans krijgen getraind te worden, moeten ze ook bereid zijn deze kennis, gratis, met anderen te delen. Het moet hun eigen initiatief zijn om anderen te trainen en niet afhankelijk zijn of we hun daarvoor gaan betalen.

Het is een grote bemoediging dat de boeren die in het discipelschapstraining programma getraind zijn, ook inderdaad hun kennis met hun dorpsgenoten delen. Ze

Bezoek Zambia/collega's/projecten

Marieke van Dreuten

Het is een groot voorrecht om andere christenen te mogen bezoeken en te zien wat God in hun leven doet. Ik heb in februari de mogelijkheid gekregen om vanuit Malawi naar Zambia te reizen om daar mijn collega's, de familie Laan, te bezoeken. Het is een ervaring die ik heb toegevoegd aan de lange lijst van zegeningen die ik van God gekregen heb en waar ik Hem enorm dankbaar voor ben. Wat is het toch bijzonder dat we als kinderen van God mogen merken dat we overal broers en zussen hebben. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren toen ik een weekje bij de familie Laan doorbracht.

Het is een enorm liefdevol gezin en ik heb genoten van de lange gesprekken met Matthijs en Simone en de tijd die ik had om Jorik, Ilse, Caleb en Silas te leren kennen. Ze zijn daar zo op hun plek in Zambia. Ik blijf het bijzonder vinden hoe MK's (kinderen van zendelingen) het leven in het buitenland als gewoon ervaren en naar Nederland gaan als iets bijzonders zien. Geboren en getogen in Nederland moet ik nog



Marieke van Dreuten

E-Mail:
dancersmile@gmail.com

Sportvelden Mushili



altijd wennen aan het wereldje van de internationale scholen en de manier van leven die voor deze kinderen zo normaal is. Dat zie ik natuurlijk ook in Malawi, waar ik werk. Voor Jorik en Ilse is het de normaalste zaak van de wereld dat je op school een uniform draagt en dat iedereen Engels spreekt. Ook huiswerk is niet altijd leuk maar wel heel gewoon. Een grappige reactie van hen toen ik net kwam was: »Waarom spreekt Marieke Nederlands?« Want mensen die op bezoek komen spreken toch Engels?

Project Mushili/ Dawn Trust Community Care

Een kijkje op het project zei mij ook meer dan duizend woorden zouden kunnen doen. Toch probeer ik hier wat van mijn ver-

wondering aan u door te geven. De maïs die volgens de manier van Farming Gods Way geplant was stond torenhoog in prachtige geordende veldjes. Allerlei velden met gewassen die de gezondheid van de Zambianen ten goede komt. Grote paprika's rijp om geoogst te worden. Heerlijke grote bananen, zoals ik in Malawi ze niet kan vinden. Er stonden moringabomen, die zo belangrijk zijn voor de vitaminen en andere stoffen die het immuunsysteem versterken. En nog veel meer. Alleen de planten en bomen die er staan zijn al een enorme zegen voor de Zambianen en natuurlijk de trainingen die gegeven worden over landbouw, zodat mensen zelf dit ook kunnen gaan doen.

Maar het project bevat nog zoveel meer. De bibliotheek, de studeerplek waar studenten kunnen komen die thuis niet rustig kunnen leren en de sportplaats die kinderen en jongeren samenbrengt op een positieve manier in plaats van rondhangen en alcohol of drugs gebruiken. Maar wat mij nog het meest aansprik is de manier waarop Matthijs omgaat met de Zambianen die op het project werken. Hij bemoedigt hen en moedigt hen aan. Hij en zijn collega's zijn een stimulans voor de Zambianen om een goede werk-

krijgen er geen geld voor terug, maar wel waardering van anderen. Bovenal willen we de mensen bemoedigen door te laten zien dat we ons werk doen om God te dienen en te prijzen. Wanneer meer en meer mensen in dorpen hun talenten en kennis gaan inzetten voor anderen kan er heel veel veranderen op het platteland, ook al heeft niemand er betaald voor gekregen in de vorm van geld ... Wat we voor een ander doen is als de heerlijke geur die van het offer omhoog stijgt naar God.

In Zomba komen ook regelmatig jongeren uit het Westen, die een paar maanden vrijwilligerswerk doen in Malawi. Wat een geweldige voorbeeld voor de jongeren in Malawi! Vrijwilligers laten zien dat ze komen om anderen te dienen... Zo groeien ze verder in hun persoonlijkheid en ontwikkeling van hun gaven. Als Maluwa Mi-

nistries hebben we vrijwilligers proberen te helpen door ze mee te nemen naar de dorpen waar we werken, anderen hebben een aantal lessen Chichewa gevolgd weer anderen hebben een persoonlijkheids- en beroepskeuze test gedaan bij ons. Er is iemand drie weken bij ons geweest om illustraties te tekenen die gebruikt worden voor een handleiding en lesmateriaal voor »skills-for-life«-groepen, etc.

Binnen ons project zouden we, in de toekomst, graag iets willen betekenen voor vrijwilligers die naar Zomba/Malawi komen. We zien mogelijkheden voor vrijwilligers om mee te helpen op het gebied van landbouw, grafische vormgeving/media, toerisme, voeding en gezondheid en ondernemerschap. Er is nooit iemand armer geworden door zichzelf te geven aan de armen.



Sportteam Amano

houding te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen. Doordat ik zelf in een Afrikaans land woon zie ik hoe broodnodig dat is. Want alleen als de bewoners van een land zelf verantwoordelijkheid dragen voor ontwikkeling en perspectief ontplooiën kan een land uit de cirkel van armoede komen. God is aan het werk in Zambia. Dragen wij door gebed daaraan een steentje bij? Of misschien kunt u of jij ook nog op een andere manier betrokken zijn?

AMANO school

Tussen Ndola en Chingola in Zambia, Afrika, ligt het terrein van de Amano Christian School. Een prachtige school die kinderen van allerlei landen en culturen samenbrengt. De school is tien jaar geleden gestart om de kinderen van zendingen die in Zambia werkten een mogelijkheid te bieden op internationaal niveau onderwijs te volgen. Omdat lokale scholen meestal niet te vergelijken zijn met het niveau van het thuisland. Er wordt lesgegeven in het Engels. Er is een basisschool en middelbare school. Inmiddels is de school enorm gegroeid en wordt bezocht door kinderen uit Zambia, rijk en arm, kinderen van ondernemers uit allerlei landen

en MK's (zendingskinderen). Voor de kinderen van wie de ouders te ver weg wonen is er de mogelijkheid om doordeweeks of ook in de weekenden op school te blijven. Deze kostschool is voor veel mensen een uitkomst, omdat werk en school vaak niet bij elkaar liggen. De leerkrachten worden niet door de school betaald, maar leven zoals zendingen van support uit hun thuisland. Daarnaast is er allerlei materiaal aan de school gedoneerd, zodat het schoolgeld laag kan blijven en veel kinderen de kans hebben op goed onderwijs. Maar een school kan niet zonder genoeg personeel. Daarom deze vraag: Is dit misschien iets voor jou?

- Altijd al (eens) in het buitenland willen werken?
- Ben je een leerkracht met een hart voor kinderen van verschillende landen en culturen?
- Wil je wonen en werken in een internationale christelijke gemeenschap?

Kijk dan eens op de website van Amano Christian School:

<http://www.amanocs.org>

Een trieste gebeurtenis

Matthijs en Simone Laan

Afgelopen weken is er veel gebeurd binnen Dawn Trust Community Care.

Sinds wij hier in Zambia zijn hebben we al veel meegeemaakt. We ervaren steeds weer dat we in Afrika zijn. Er zijn leuke momenten, maar we maken ook schokkende en moeilijke dingen mee.

Enkele weken geleden werden wij geconfronteerd met het overlijden van onze vaste, algemene werker Charles Mulenga. Wij hadden tot nu toe 7 werknemers in dienst in verschillende functies.

Mushili, inlandse werkers



Charles Mulenga werkte sinds 2007 voor Dawn Trust. Hij begon als dagloner. Hij kreeg kleine taken zoals gaten graven en onkruid wieden. Hij woonde samen met nog wat andere jongeren dichtbij Dawn Trust. Zij zagen Dawn Trust als hun thuis, waren regelmatig te vinden rondom het project. Sinds 2009 kreeg Charles zijn eerste contract als algemeen werker. Toen hij begon sprak hij geen woord Engels, dus het communiceren met de zendingen ging altijd via de andere werkers die wel Engels spraken. Door de jaren heen leerde hij meer Engels spreken. Wij hebben hem kunnen helpen met een cursus Engels en 2 jaar geleden is hij zelfs weer naar school gegaan. In 2010 moesten wij hem helaas ontslaan omdat er bepaalde dingen waren gebeurd waar wij als organisatie niet achter staan en konden wij hem niet meer voor ons laten werken.

Gelukkig konden we hem helpen met counseling en zagen we echt verandering van zijn gedrag. Na een paar maanden konden wij hem opnieuw aannemen als algemeen werker. In dit jaar trouwde hij ook en kreeg hij een dochter.

Helaas is het overlijden van Charles een heel triest verhaal. Hij heeft er op een zaterdagavond voor gekozen om niet meer te willen leven. Toen wij met dit nieuws werden geconfronteerd hebben wij nog geprobeerd te helpen door hem naar het ziekenhuis te brengen, maar dit mocht niet meer baten. Dit was voor ons allemaal een enorme schok. Niemand had dit zien aankomen. Er waren geen tekenen dat het niet goed met hem ging. Tenminste niet in deze hoedanigheid.

We kunnen wel zeggen dat zijn leven in verschillende opzichten niet gemakkelijk was. Maar hij gaf aan ons en zijn familie de indruk dat hij er op een goede manier mee om kon gaan.

(vervolg op pag. 4)



Matthijs en Simone Laan met Jorik, Ilse, Caleb en Silas

E-Mail:
famlaan@yahoo.com

De echte reden weten we tot nu toe niet. Helaas zijn er veel geruchten, wat naar ons idee niet echt helpt, omdat er alleen maar met de vinger gewezen wordt naar elkaar. Hier in Zambia kan iemand nooit zonder reden overlijden. Alles heeft een reden. Zelfs al weet men de reden niet, dan wordt er wel een reden bedacht.

Zoals we al schreven was het een grote schrik voor ons. Er moesten veel dingen geregeld worden en dan merk je ook weer hoe beperkt alles hier geregeld is. We merkten dat dit een behoorlijke impact op ons had. Want waar doe je goed aan? Wat verwachten de mensen van ons? Hoe kijken de mensen nu naar Dawn Trust?

Na de begrafenis hebben we op verschillende manieren aandacht gegeven aan het overlijden van Charles. Want vooral voor de naaste werkers was dit moment heel zwaar. Er heerst woede en verdriet, maar er zijn vooral veel vragen. Wij kunnen natuurlijk niet op alles een antwoord geven, maar we merken wel dat het er-zijn-voor-elkaar grote waarde heeft.

Zelfmoord is hier not-done en wordt door veel christenen gezien als een grote zonde. (Gezegd wordt dat Zambia het hoogste percentage heeft ten opzichte van andere Afrikaanse landen.) Vooral omdat hij voor een christelijke organisatie werkte kunnen er best wel veel vragen boven komen bij de mensen om ons heen. Tot nu toe hebben we hier nog weinig van gemerkt. Maar toch vragen we ons ook af welke gevolgen dit heeft voor onze bediening.

Ook nu mogen we weten dat we alles in Gods handen mogen leggen. God weet gelukkig alles, we mogen Zijn liefde en rust ervaren in ons leven. Wij hoeven niet te oordelen over het hoe en waarom. Wij mogen weten dat Christus voor ons allemaal op deze wereld is gekomen en Hij vraagt ons om ons te bekeren en alles bij Hem te zoeken. Wij hopen dat deze situatie ons kan helpen om meer met elkaar te blijven praten over het leven en ons laat beseffen hoe belangrijk het is dat we elkaar vertellen hoe het met ons gaat zodat we elkaar kunnen blijven bemoedigen. Helaas kunnen we dit niet meer doen met Charles. Maar wij zien Gods plan in ons leven en dat van onze werkers en bidden dat we elkaar kunnen blijven bemoedigen en de wereld over Christus mogen vertellen.

God is dichtbij

Marieke van Dreuten

God is Immanuel, met ons, dichtbij ons. Vooral in de kersttijd denken we daaraan. Maar het is een realiteit voor ons dagelijks leven. Niet alleen met Kerst. Ik merk dat ik er hier in Malawi veel meer bij stil sta. Omdat ik heel direct merk dat ik God nodig heb bij alle details van mijn leven. Natuurlijk hebben we in Nederland God ook nodig, maar we merken het niet altijd direct. Een praktisch voorbeeld; in Afrika weet je nooit of je stroom hebt. Dus als ik moet koken zeg ik eerst »Dank U Here, dat ik stroom heb.« En als na maanden de douche eindelijk water geeft met een aangename temperatuur dan is het eerste wat ik doe de Here God danken. Als er weer eens geen water uit de kraan komt is de eerste die ik erom vraag de Here God. Als het water lange tijd weg-blijft ga ik natuurlijk wel naar de huurbaas om te vragen of hij de oorzaak weet. Maar ik breng alle kleine en grote dingen eerst bij God. Je leert al heel gauw meer op God te vertrouwen en minder op mensen. Omdat er hier veel minder dingen goed geregeld zijn. Een andere manier waarop ik ervaar dat God dichtbij is, is door de kinderen met wie ik optrek. Op de Pabo noemden we dat met een mooi woord »gouden momenten.« Momenten waarop kinderen laten zien wat er in hun hart omgaat en hoe zij met God bezig zijn. Toen ik met de familie Bos in de botanische tuin aan het wandelen was maakten we een grapje. We zeiden tegen Rebecca: »Heb jij die grote boom soms omgeduwd?« Waarop Rebecca verontwaardigd zegt: »Dat heb ik niet gedaan, dat heeft de Here God gedaan.« Met een vriendin had ik een leuk gesprek hierover. Zij wilde aan haar jongste

zoon Graeme vertellen dat er iemand bij hen op bezoek zou komen. Dus zij vroeg, »Wie komt er in alle landen waar wij gewoond hebben ons opzoeken?« Waarop Graeme direct antwoordt: »De Here God.« Ze heeft hem natuurlijk wel verteld wie zij bedoelde. Maar is het niet prachtig om te horen hoe kinderen met God bezig zijn, zonder dat wij dat altijd merken. Het gaat er niet om of het theologisch correct is wat ze zeggen. God is realiteit in hun jonge levens en dat is waar het om gaat.

Nog een andere manier waarop ik God dichtbij ervaar in Malawi komt doordat je hier zo openlijk gelooft. Een aantal zondagen geleden hoorde ik een paar kinderen op de campus zeggen: »God is goed.« Waarop hun vrienden antwoorden: »All the time.« Dat horen ze iedere zondag in de kerk en als ze buiten spelen, doen zij dat dus na. Als je hier naar de supermarkt gaat moet je niet verbaasd opkijken als je prachtige aanbiddingsliederen over de radio hoort. Ik kan mij soms gewoon niet inhouden en zing dan even mee. Geloofsvrijheid betekent hier dat je het overal mag laten horen. Mensen schrijven het op de minibusjes, het openbaar vervoer. En ja, de moslims doen dat ook. Want geloofsvrijheid is voor iedereen. Maar mensen staan ook open om over God te praten. Toen ik wat moest kopiëren in een winkel raakte ik met de eigenaar in gesprek over de gospelmuziek die hij draaide en waarom we bepaalde liederen zo mooi vinden. En toen ik zaterdag naar de botanische tuin ging om te wandelen en tijd met God te hebben zat daar een zondagsschoolklas die mij uitnodigde mee te zingen en te dansen. God is goed, voor altijd, voor jou en voor mij. In welke situatie u/jij ook bent »Hij is er« *God is goed, voor altijd!*

Attentie!

De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager. U kunt deze uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland. De stichting beschikt over een ANBI verklaring.

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos of fam. Laan of voor het Amanoproject of voor project Malawi, dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier. Als u via internet bankiert dan vragen wij u vriendelijk altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rekeningnummer: NL27INGB0000264732 of NL67SNSB0958542961 t.n.v.
Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen: W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl

Adresgegevens van: J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum, Telefoon/Fax 035-5435855 E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon: Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause. Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl, Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum