

# ZENDING

## in de Schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

1

februari 2014



*Beste zendingsvrienden,*

**Uitzendkrachten gezocht**

*Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u... (Joh. 20:21b) Jezus zegt dat Hij gezonden is door de Vader. Hij is de wettige vertegenwoordiger van Zijn zender. Nu zegt Jezus tegen zijn discipelen: »Je mag zeggen tegen alle volgelingen dat zij Zijn ambassadeurs zijn«. Dat is geen kleinigheid. Je mag Hem vertegenwoordigen, voor Hem optreden (getuigen). Wonderlijk is, dat Jezus op Zijn ambassadeurs blaast. Jezus zegt daarmee: »Je kunt het niet uit jezelf, je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen«. Dat is uitzendkracht. Hij geeft je de kracht ertoe. Worstel je met de vraag: waar mag ik Hem dienen en vertegenwoordigen? Oriënteer je dan eens op de website van Stichting Liebenzell Mission Nederland [www.liebenzell.nl](http://www.liebenzell.nl). Er zijn vele open vacatures. Zie ook onder »AMANO school«. Neem gerust contact op via mail of telefonisch...*

Uw

*Johannes en Marieke Bos*  
Joh Kammitga

*Na een periode van ernstige ziekte kan Jan weer een steentje bijdragen aan het werk van de zending. We danken God voor Zijn helende kracht.*

## Groei

Johannes en Marieke Bos

*Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.*

*Matteüs 13:23 NBV*

### Train the trainer

Het afgelopen jaar hebben we 12 mensen intensief getraind. Zij hebben op hun beurt weer anderen getraind en zo is de kennis doorgegeven. Het is fijn dat we konden merken dat het gewerkt heeft. Het idee om mensen te trainen die op hun beurt anderen weer trainen wordt al door velen uitgevoerd. Zolang getrainde mensen een salaris verdienen voor het werk wat er van ze verwacht wordt werkt het goed. Wij hebben de mensen die we getraind hebben gestimuleerd om de ontvangen kennis, uit liefde voor hun omgeving door te geven. We zijn blij dat we konden merken dat de 12 mensen anderen getraind hadden in de tijd dat ze ook druk waren om hun eigen velden voor te bereiden. Deze 12 boeren leven van wat hun land opbrengt.

Nu zitten we in het regenseizoen, de mais groeit. Iedereen is weer hoopvol om te zien wat de nieuwe oogst hun zal brengen. De regens zijn een beetje laat begonnen maar nu valt de regen bijna dagelijks en alles groeit goed.

De afhankelijkheid van kunstmest is erg hoog. Hier heeft men de opvatting dat je zonder kunstmest



*De mais in onze tuin groeit goed*

niet kunt oogsten. Helaas moet er voor kunstmest ook behoorlijk betaald worden; de helft van de oogst is soms nodig om de kunstmest te betalen... Dat het ook anders kan willen velen hopen, maar twijfel is duidelijk van hun gezichten te lezen. De mensen die precies volgens de training de compost hebben gemaakt zien hun mais het goed doen. Anderen die dachten dat het met wat minder mest ook wel zou lukken zien dat hun mais het minder doet. Ook mest van kippen en geiten hebben een prima resultaat. Hoop is er, maar men moet zichzelf nog overtuigen.

We bezoeken de boeren in deze tijd regelmatig om ze te stimuleren, bemoedigen, adviseren en voor ze te bidden. Het is mooi om zo het contact te laten groeien. Voor de boeren is het bemoedigend als we de moeite nemen om ze op te zoeken. Het laat hun zien dat we geïnteresseerd zijn in hun leven. Als we ze bezoeken kijken *(vervolg op pag. 2)*



*Johannes en Marieke Bos, met Nadia, Rebecca en Lisa*

**E-Mail:**  
**maluwaministries@gmail.com**

**Liebenzell Mission**  
Met God van mens tot mens



(vervolg van pag. 1)

we hoe de velden erbij staan, geven tips en luisteren naar hun ervaringen. Tot slot bidden we voor ze. Dit doen we met iedereen die we bezoeken, christen of moslim, we maken daarin geen onderscheid. We zien dat we altijd goed ontvangen worden en zijn blij met de open houding van de boeren. We blijven bidden dat moslims God mogen leren kennen en dat christenen mogen groeien in hun vertrouwen op God.

De mais op het demonstratieveld doet het goed. Ook bij ons huis is de mais nu drie en halve meter hoog. Thuis hebben we geen kunstmest toegepast, dit jaar niet en vorig jaar ook niet. Het is fijn om anderen te kunnen stimule-



ren met zo'n voorbeeld. (Het kan zonder kunstmest...) Ook de voorbeelden van de meeste van de 12 boeren zijn goed. We bidden dat het anderen mag stimuleren hun voorbeeld te volgen. Verder bidden we dat in de oogst mensen een verschil mogen zien zodat meer hoop kan groeien en mensen dankbaar zijn voor wat God hun geeft. Verder dat vanuit hun enthousiasme ze de kennis en ervaring mogen delen met anderen zodat die ook geholpen worden. In de twee gebieden waar we werken hebben de 'voorbeeldboeren' een bomenkwekerij gestart. Dat vraagt eerst veel investering in tijd; zakjes vullen met grond, zaad planten en bewateren... Na een tijd dat er niets te zien is

brengt het hoop om te zien dat de bomen gaan groeien. Maar er zijn ook moeilijkheden die de kop opsteken; iemand vergeet de deur te sluiten en de kippen genieten van de jonge sappige boomblaadjes of iemand heeft een begrafenis en komt dan niet opdagen om de bomen te bewateren.... Om iets op een hoge standaard te doen is een grote uitdaging! We realiseren ons dat constante begeleiding en bemoediging nodig is, maar wel op een manier dat we niet de verantwoordelijkheid en het initiatief de mensen uit handen nemen ... Het is een seizoen van groei en bloei, we bidden dat mensen ook tot geestelijke groei en bloei mogen komen. Geweldig toch, de mogelijkheden die God geeft!



## Getuigenis: van ... naar...

Marieke van Dreuten

*Het is mij goed nabij God te zijn.*

*Uit Psalm 73:28*

Alles gaat zo z'n gangetje. Dat is hoe ik mijn werk op dit moment zie. De MK's (Mission Kids) doen goed hun best en vooral de jongste twee gaan heel graag naar Nederlandse les. Op de Baptist school is het wel een beetje zoeken naar wat moet ik wel doen en wat niet. Maar ik raak inmiddels aardig gewend aan de Afrikaanse afwachtende houding.

En op zo'n moment denk ik, hoe heeft God mij toch ooit naar deze plaats geleid? Hij weet precies waar wij passen. Maar Hij weet ook wat wij nodig hebben om daar te komen. Ik heb net nog naar een preek geluisterd via internet waarin de spreker vertelt dat kleine beslissingen in ons leven leiden tot de verhalen die we nu vertellen. Als ik terugkijk

*Mooi Malawi*



*Marieke van Dreuten*

**E-Mail:**  
dancersmile@gmail.com

op mijn leven dan zie ik dat God mij steeds heeft voorbereid op dat wat Hij voor mij in petto had. En daarom weet ik dat de dingen van vandaag ook niet zomaar gebeuren, maar dat God ze gebruikt om mij verder te helpen op de weg die Hij voor mij heeft.

Toen ik een tiener was vroeg een dochter van zendingen uit België of ze bij ons mocht logeren. Ze wilde namelijk graag naar een concert van een Duitse gospelband die bij ons in de stad kwam. Ik was nieuwsgierig, want ik was nog nooit met leeftijdsgenootjes naar een concert geweest. Dus ik zei: »Je bent welkom, maar dan wil ik wel mee«. Tijdens dat concert zag ik de onderlinge vriendschap van de bandleden en mijn interesse was gewekt. Zo'n vriendschap wilde ik ook kennen. Ik denk een jaar of twee later deed ik mee aan een knutselwedstrijd en won kaartjes om met een hele groep vrienden naar een van hun concerten te komen. Via fanmail bleef ik met hen in contact en hoorde over het More of God-camp (meer van God-camp) dat deze band in Duitsland organiseerde. In 2003 ging ik voor het eerst naar het kamp in Duitsland. Ik was zo geraakt door wat God daar deed en de vriendelijkheid van de leiders van het kamp dat ik vijf jaar lang terug kwam op het kamp. En het maakte dat ik echt verliefd werd op het Zwarte Woud. Na die vijf jaar op het

kamp wilde ik niet alles meteen loslaten. Ik bleef in contact met Simon en Anika die het kamp geleid hadden. Ik heb sindsdien elk jaar bij hen gelogeerd. Afgelopen zomer besefte ik hoe kostbaar deze vriendschap is geworden. Alleen deze vriendschap was al het hele proces van meer dan vijftien jaar waard.

Maar het heeft er ook toe geleid dat ik interesse heb ik Duitsland, de Duitse taal en Duitse mensen. Als God dat niet zo geleid had was ik zeker niet geneigd geweest om met een overwegend Duitse zendingenorganisatie weg te gaan. Dan had ik geen Duits gesproken en was het voor mij niet mogelijk geweest om naar het voorbereidingsseminar te gaan voordat ik naar Malawi ging. En hier ben ik dan in Malawi. Ik heb een heleboel Duitse collega's en mag voor de Baptistengemeente hier de twee Duitse vrijwilligsters begeleiden. Gods wegen zijn uniek, bijzonder, humoristisch en avontuurlijk. En ik kan haast niet wachten om te weten hoe Hij mij verder zal leiden.

Hebt u al wel eens terug gekeken op uw leven en gedacht: hoe ben ik eigenlijk hier terechtgekomen? Ik weet zeker dat ieders verhaal zo uniek en bijzonder is, dat het goed is om het af en toe eens te kunnen delen en een ander er mee te bemoedigen. Want onze God is groot en met onze levens mogen we Hem grootmaken.

# Een nieuwe start

Matthijs Laan

Kuilen in de weg, temperaturen van 40 graden, fikse onweersbuien, muggenbeten, ruimte, schooluniformen, zelf brood bakken, vroeg ons bed uit ... we zijn weer terug in Zambia!

Na vijf maanden Nederland was het een echt thuiskomen. De kinderen genieten er erg van dat ze hun eigen spulletjes weer hebben en hier weer met hun vriendjes kunnen spelen. Jorik en Ilse zitten inmiddels weer op school en hebben het erg naar hun zin. Ze zijn weer helemaal ingeburgerd en volgens de »juffen« is het net of ze »niet zijn weggeweest«. Caleb is weer lekker veel aan het buiten spelen. En ook Silas heeft het hier prima naar zijn zin. Hij lijkt geen last te hebben van de warmte en het is een rustig en vrolijk kereltje. Het werk bij Dawn Trust Community Care hebben we ook weer opgepakt. Omdat we er vijf maanden uit waren duurde het wel even voordat we weer volledig in het werk zaten. Dit heeft altijd even wat tijd nodig. Het is mooi om te zien hoe de Zambiaanse werkers zichzelf ontwikkeld hebben en zich verder in het project hebben verdiept en vooral hun verantwoordelijkheid nemen en zichzelf veel meer identificeren met het werk.

## Jongerenwerk

Het is geweldig om te zien dat Humphrey Bwalya, onze jongerenwerker, tijdens ons verlof veel programma's zelf heeft georganiseerd. Daarnaast had hij de verantwoordelijkheid om het geld te besteden wat wij ontvangen van de mijnen. Dit geld mogen wij besteden voor jongeren die niet naar school kunnen of geen geld hebben om hun opleiding te betalen.

Hij vond het erg spannend om deze taak op zich te nemen. De reden hiertoe is dat hij niet gewend was om op deze manier met geld om te gaan. Daarnaast is er altijd druk van buiten. Wat zullen anderen wel niet denken? Maar

het is geweldig om te zien hoe hij hier mee omgegaan is en dat het geld op een goede manier is besteed. Ik heb veel van mijn taken die ik overgedragen heb daardoor niet teruggenomen. Hierdoor heb ik meer tijd voor andere dingen. Een van de dingen waar we ons dit jaar graag op willen richten is om meer tijd vrij te maken om discipelschap te doen met jongeren. Een van de jongeren waar wij veel tijd mee doorbrengen is Arthur. Hij is terug in Ndola en is een opleiding begonnen. Hij heeft veel begeleiding nodig in zijn dagelijks leven. Wij proberen er voor hem te zijn en de dagelijkse



dingen met hem door te nemen. Het duurde even voordat er weer vertrouwen was tussen hem en ons, maar gelukkig durft hij weer open tegen ons te zijn. Wilt u met ons meebidden dat Arthur een diepere relatie met Jezus mag krijgen en ook mag ervaren dat hij gedragen wordt door Hem? We hopen dat hij meer en meer mag beseffen dat hij niet afhankelijk is van mensen, maar dat de keuzes die hij maakt samen met God gemaakt mogen worden. Verder hopen we dit komend jaar de doelen van Dawn Trust Community Care voor de komende 5-10 jaar uit te werken. Dit zal een grote klus worden, maar wel noodzakelijk. Bid met ons mee dat we de wijsheid mogen krijgen waar DTCC zich op moet richten.

## Landbouw

Op 18 maart hopen we weer een veldgad te organiseren voor de

*Matthijs en Simone Laan met Jorik, Ilse, Caleb en Silas*

E-Mail:  
famlaan@  
yahoo.com



boeren. We zijn heel benieuwd hoeveel mensen er dit jaar weer op af komen.

Het is in elk geval geweldig om te zien hoe God onze velden zegent. Onze werkers Alex Mabimbi, Davies Lukama, Charles Mulenga en Edwin Chama werken erg hard om de velden op een goede manier te verzorgen. Het blijft altijd bijzonder om te zien hoe mooi de maïs en soja groeit wanneer je er ook goed voor zorgt. God zorgt echt. Daarnaast krijgen we regelmatig bezoekers. Mensen zijn erg onder de indruk wat er plaatsvindt en hebben een heleboel vragen.

We hebben dit jaar een klein veld met maïs (39 meter bij 16 meter). Dit veld is ongeveer een kwart van wat we normaal gesproken doen. Uit onderzoek is gebleken dat met goed management met de opbrengst van dit veld een familie met 6 mensen een jaar lang kan eten. Dit is voor veel Zambianen bijna niet voor te stellen, ze denken dat hoe groter het veld hoe beter. Maar wanneer je er geen tijd insteekt moet je ook niet verwachten dat de opbrengst goed is. Zelfs onze werkers vragen zich hardop af of dit mogelijk is. Ze hebben allemaal een veld voor zichzelf van deze grootte. Hoeveel vertrouwen heb je dan?

Wij zijn dankbaar om weer terug te zijn in Zambia. We mogen ervaren dat God voor ons zorgt en dat Hij laat zien dat wij op de goede

plek zijn op dit moment.

Na vier jaar hier te zijn geweest en een verlof van 5 maanden in Nederland, voelt het echt alsof we aan een nieuwe start begonnen zijn. Diepere relaties en nieuwe kansen ...



# Liebenzell Mission wereldwijd



## Zambia ■

### AMANO school

Michaël en Bärbel Pflaum werken al 28 jaar in Zambia, waarvan 14 jaar als veldleider van het Zambia team. Tijdens de wekelijkse gebedsbijeenkomst op de Missionsberg in Bad Liebenzell met de medewerkers en studenten hebben we opnieuw afscheid genomen van de Pflaums. Michaël heeft een jaar verdere toerusting genoten op de ›Colombia International University‹ in Amerika. Nu gaan ze terug naar de AMANO school in Chingola om daar samen met de inheemse leerkrachten en medewerkers de kinderen een degelijke opleiding, goede waarden en



het christelijk geloof mee te geven. In zijn afscheidwoord benadrukte hij, dat zij hun opdracht willen zien onder het begrip »Servant leadership« (dienend leiderschap). Hoe goed is het dat Liebenzell Mission medewerkers heeft, die zich tientallen jaren van hun leven inzetten voor andere mensen en de taal en cultuur zeer goed kennen.

De Chr. Geref. Kerk (Pniël) in Hilversum houdt al jaren collectes voor dit doel. En de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Opperdoes heeft voor het jaarproject 2013/2014 eveneens de AMANO school uitgekozen. Er worden allerlei acties gevoerd, waaronder een bingoavond in oktober 2013, die € 325,50 opbracht. Vóór de pauze verzorgden Wim en Meta Nelisse (LMN) een presentatie over de AMANO school. Vorig jaar kon Liebenzell Mission Nederland hiervoor €1.577 bijdragen..

Er zijn nog steeds vacatures voor o.a. basisschoolleerkrachten, leerkrachten middelbaar onderwijs, huisouders voor het internaat, vaklieden voor zowel de bouw als het onderhoud en een chef(fin) kok voor in de keuken. Een goede beheersing van de Engelse taal is een vereiste.

### God kan het!

Johannes Schaber (zendeling in Zambia) schreef het volgende: »De levensgeschiedenis van Kennedy, een eerstejaars student van de Fiwale Hill Bijbelschool (Jan Kamminga is hier jaren aan verbonden geweest) heeft mij getroffen en bemoedigd om God steeds weer opnieuw te vertrouwen. Kennedy is zonder moeder en vader opgegroeid in het gezin van zijn tante met negen andere kinderen. De stiefvader was een alcoholist. Steeds weer bemerkte Kennedy dat hij ›maar‹ een stiefkind was. Duidelijk slechte vooruitzichten voor een jongen! Maar een kerk in de stad Luanshya werd zijn ›thuis‹. Daar was hij overdag. Het jeugdwerk bewaarde hem voor de afgrond. De christenen in deze kerk werden voor hem als vaders en moeders in het geloof. Kennedy werd gevraagd om in het jeugdwerk en de zondagsschool mee te helpen.

Toen we drie jaar geleden een zendingsprogramma in deze kerk verzorgden had hij een lang gesprek met mijn vrouw Sabine en gaf de wens te kennen naar een Bijbelschool te gaan. Ja, en nu studeert hij bij ons aan de Bijbelschool. God kan het! God kan in het leven van mensen die veranderingen bewerken, die hen zelf en anderen ten goede komen. God kan het! Hij heeft alles in de hand.«

### Duitsland ■

Dat God alles in de hand heeft, heeft Liebenzell Mission aan het eind van het jaar met betrekking tot de giften ook ervaren. Begin december was er nog een groot bedrag nodig, maar binnen vier weken ontving LM 2,8 miljoen euro aan giften. Er kan weer blij en opgelucht ademgehaald worden. Dankt u met ons de Here God voor dit wonder en Zijn verzorging?

Als bestuur van Stichting Liebenzell Mission Nederland willen wij u hartelijk danken dat u het werk van onze zendingen

met gebed begeleid en financieel ondersteund hebt.

Voor 2014 hebben we opnieuw de voorziening van onze God nodig. Misschien wil Hij u daarbij inschakelen. Bidt u a.u.b. voor het werk van Liebenzell Mission.

### Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause. Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl, Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Sloopbeek, Hilversum

## Attentie!

**De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager. U kunt deze uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland. De stichting beschikt over een ANBI verklaring.**

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos of fam. Laan of voor het Amanoproject of voor project Malawi, dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier. Als u via internet bankiert dan vragen wij u vriendelijk altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Rekeningnummer: NL27INGB0000264732 of NL67SNSB0958542961 t.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

**Adreswijzigingen:** W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl

**Adresgegevens van:** J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum, Telefoon/Fax 035-5435855 E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl