

ZENDING

in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

3

oktober 2013



Beste zendingsvrienden,

›Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?‹ (Jesaja 6:8)

Deze vraag komt van de Here tot Jesaja nadat hij de heiligheid van de HERE der heerscharen gezien heeft. De Here heeft zijn onreine lippen aangeraakt. Zijn ongerechtigheid is geweken en zijn zonde verzoend. Hoort u ook die stem van God? Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? Het is een open vraag. Geen dwang of bevel. Misschien zegt u: ›Ik ben niet goed of bekwaam genoeg.‹ God stelt hier geen andere voorwaarde dan een bewogen hart voor onze naaste. U hoeft niet te wachten op een aangetekende brief uit de hemel. Het is een keuze en die keuze is aan u. En u mag gaan ›in de Naam van ...‹ Uw hand op de schouder van een ander is Gods hand. Uw woorden zijn Gods woorden. Uw oren zijn Gods oren. Met een bewogen hart spreekt God: ›Wie zal Ik zenden?‹ ... het is even stil ... Jesaja zegt: ›Hier ben ik, zend mij!‹ ... het is weer even stil ... Wat zegt u?

Uw

Wim Nelisse

P.S. Let op de Uitnodiging op pagina 4

Wat is armoede?

Marieke Bos

Een kijkje in de keuken van Maluwa Ministries in Malawi ... *Maluwa betekent bloem; we willen mensen helpen tot bloei te komen ...* Wat betekent dat voor hoe we willen werken...?

Wat is armoede? Armoede is de onmogelijkheid jezelf te kunnen helpen ...

Vanuit christelijk perspectief, uitgaande van deze definitie, is iedereen arm. We hebben het allemaal nodig gered te worden door Jezus om weer in een goede relatie met God te komen. God vraagt ons Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf. Dat betekent dat Jezus al deze relaties wil herstellen; met God, met de ander en met onszelf. God gaf ons de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor Zijn schepping, maar na de zondeval is de schepping uitgebuit en was niet in staat om deze zorg naar behoren uit te voeren. Ook onze relatie met Gods schepping heeft herstel nodig. Willen we leren om uit armoede te komen dan is het belangrijk Jezus te leren kennen en zijn reddende hand aan te nemen. De bijbel geeft ons principes en richtlijnen hoe we met God, met onszelf, met elkaar en Zijn schepping om moeten gaan.

Vanuit werelds perspectief ben je arm wanneer je niet zelf-redzaam bent en voor je overleven afhankelijk bent van anderen. Armoede



Man met brandhout

wordt meer gezien als een gebrek aan middelen (geld, voedsel) en diensten (onderwijs, gezondheidszorg). Armoede is hier meer een ongelijke afhankelijkheidsrelatie waarin de gever macht heeft over de ontvanger. Dit kan de ontvanger het gevoel geven: Ik kan niets, ik heb overal hulp bij nodig, ik heb niets vergeleken met anderen... Willen we leren uit de armoede te komen dan moeten we mensen leren zien: wat kan ik, hoe kan ik wat ik kan gebruiken om mezelf te helpen en wat heb ik dat ik kan gebruiken mijn leven te verbeteren.

Wat is hulp/helpen gezien vanuit ›rentmeesterschap‹?

We helpen mensen uit de armoede wanneer ze God leren kennen en zien dat wat God ons leert relevant is voor ons alledaagse leven. Onze uitdaging in ons werk is (vervolg op pag. 2)

Liebenzell Mission
Met God van mens tot mens



(vervolg van pag. 1)

hoe je mensen in beweging kunt krijgen zonder dat het krijgen van geld of goederen daarvoor de motivatie is ... We willen zoveel mogelijk gebruik maken van middelen die boeren in hun gebieden al hebben en hen helpen die zo te gebruiken dat ze ermee hun



Compost maken

Stoof bouwen

Een paar voorbeelden uit het werk van Maluwa Ministries zijn: **Compost maken van gras, plantenresten en mest...**

Hoe het was: De geiten struinen rond...weg mest! Het veld gaat in de fik... weg compost materiaal en bedekking van de grond!

Hoe het is: 12 boeren zijn intensief getraind en hebben zelf ongeveer 200 andere boeren getraind in het maken van compost. Deze boeren besparen flink op de kosten van kunstmest...

Hoe het hopelijk zal worden: We hopen dat in de gebieden waar we werken het aantal boeren gaat groeien die het maken van compost en Foundations for Farming toepassen. We hopen dat het Ma-

luwa gebied een training/model plaats zal worden waar later boeren uit andere gebieden getraind kunnen worden...

Fuel-saving cookstoves (brandstofbesparend koken), te maken van 30 bakstenen en modder...

Hoe het was: Mensen koken op open vuur en gebruiken veel brandhout. Veel bomen zijn gekapt en brandhout is schaars. Brandhout vinden kost veel tijd en/of geld.

Hoe het is: 12 boeren en een groep van ongeveer 40 vrouwen zijn getraind in het maken van een brandhout besparende stoof. Een behoorlijk aantal van deze groep en ook anderen uit hun dorpen hebben een stoof gebouwd in hun keuken en ze besparen nu 2/3 van hun brandhout door op de nieuwe manier te koken.

Hoe het hopelijk zal worden: We hopen dat in de twee gebieden waar we werken elke compound een nieuwe stoof bouwt en bewuster omgaat met hun brandhout. Ook wordt er in elk gebied een bomenkwekerij opgezet, zodat

levenssituatie kunnen verbeteren. Zo worden dingen die eerst weggegooid of verbrand werden opeens waardevol. Als mensen enthousiast worden over de mogelijkheden die ze zelf hebben, met hun eigen middelen dan zullen ze de boodschap ook eerder delen met anderen.



Johannes en Marieke Bos, met Nadia, Rebecca en Lisa

Een droom die werkelijkheid wordt

Marieke van Dreuten

Op het moment van schrijven is het bijna een jaar geleden dat ik in het vliegtuig stapte om naar Malawi te gaan. Wat heeft God veel gedaan in het afgelopen jaar en wat heb ik veel mogen leren. Ik heb meer geleerd over het lesgeven en het leven in een andere cultuur. Ik heb ook heel veel bijzondere en lieve mensen mogen leren kennen uit allerlei landen en culturen. Want Zomba is echt een ontmoetingsplaats van mensen uit verschillende landen. Nu ik »even« in Nederland ben merk ik dat ik anders naar allochtone Nederlanders kijk. Nu ik een andere cultuur ervaren heb, merk ik dat het veel gemakkelijker is om



Marieke van Dreuten

E-Mail: dancersmile@gmail.com

Nadia krijgt les en Rebecca kijkt toe

van mijn naaste te houden, dan voor die tijd. Ik kan hen nu beter begrijpen.

Deze twee maanden in Nederland zijn ook een mooi moment om mijn visie opnieuw te bekijken en te verdiepen. Lesgeven aan de kinderen van zendelingen is al vanaf mijn tienertijd mijn droom geweest. En in het afgelopen jaar dat ik Nadia en Rebecca Bos mocht lesgeven heeft God mijn droom ook bevestigd. Mijn leven heb ik aan God gegeven om te dienen in Zijn Koninkrijk. Dat is nu heel concreet geworden in het dienen van Mission Kids (MK's) zoals de kinderen van zendelingen genoemd worden. Een paar weken geleden heb ik een week een cursus mogen volgen bij de WEC in Engeland. Daar heb ik van een aantal heel ervaren en enthousiaste MK werkers les gehad en ook van een aantal MK's zelf. Mijn passie om met MK's te werken is nog groter geworden. Waarom nou MK's en niet gewoon

in Nederland voor de klas staan? MK's zijn natuurlijk heel gewone kinderen, maar zij maken wel buitengewone dingen mee in hun leven. Zo groeien ze op in een andere cultuur dan die van hun ouders. Ze spreken meer dan één taal, hebben vrienden uit allerlei landen en culturen en maken het zendingswerk van heel dichtbij mee. Eén van de eerste vragen die je iemand stelt als je iemand niet kent is voor hen meteen een van de moeilijkste vragen »Waar kom jij vandaan?«

Als ik Nadia vraag »wat is jouw land?« dan zegt ze »Malawi«. Als je haar vraagt of ze later met iemand uit Malawi wil trouwen dan zegt ze »nee, ik wil met een Nederlander trouwen«. Nu is ze natuurlijk nog maar 7, maar het geeft aan dat ze bij beide landen hoort.

MK's zijn in hun paspoortland een buitenlander en in het land waar ze wonen ook. Van alle culturen waar ze mee opgroeien maken



men in de regentijd brandhout en fruitbomen kan gaan planten bij hun huizen.

Zo en op veel andere manieren zien boeren wat God hen al gegeven heeft. Ze kunnen dingen zelf doen, zonder afhankelijk te zijn van de 'blanke'. Als ze zien wat God geeft kunnen ze Hem daarvoor de eer geven! De relatie met God groeit, met zichzelf (groei in zelfvertrouwen), met elkaar (doorgeven van wat ze ervaren hebben) en met de natuur (geen uitbuiting van de natuur). Zo kunnen mensen uit armoede komen en tot hun doel komen om God te prijzen...

Geweldig toch, de mogelijkheden die God geeft!

Meer lezen over het werk van Maluwa Ministries: www.maluwaministries.blogspot.com
Leestip over armoede ... Boek: ›When helping hurts: How to alleviate poverty without hurting the poor ... and yourself«, 2009

ze hun eigen cultuur. Daarom worden MK's ook wel Third Culture Kids genoemd, Derde Cultuur Kinderen. Alle kinderen die een belangrijk deel van hun jeugd buiten het land van hun ouders opgroeien zijn TCK's. Er zijn wereldwijd heel veel TCK's, omdat ouders om veel verschillende redenen met hun kinderen in het buitenland verblijven. »De wereld wordt steeds kleiner«, zegt men wel eens. Het wordt steeds gemakkelijker om te reizen en met mensen over de hele wereld contact te hebben. Omdat er nu zoveel TCK's zijn wordt er ook veel onderzoek naar gedaan en over geschreven. Wat voor zendingorganisaties heel goed is, omdat je als organisatie niet alleen de ouders uitzendt maar ook de kinderen. Hoe beter we weten door welke processen onze MK's heengaan, hoe beter we ze kunnen voorbereiden en begeleiden. En dat is mijn verlangen om te doen. Maar ik ben maar een heel

Caleb, Matthijs, Ilse, Jorik en Simone Laan

E-Mail: famlaan@yahoo.com



klein schakeltje in de grote kring van mensen die betrokken zijn bij de zendingen en hun kinderen. Voor mensen die meer willen weten over MK's raad ik de website www.mkfocus.nl aan. Daar staat veel informatie op en links naar nog meer informatie. Op 13 september ben ik weer vertrokken naar Malawi. Het komende schooljaar ga ik de Nederlandse lessen geven aan Nadia Bos en de kinderen van de familie Klopstra. De familie Klopstra woont en werkt ook in Zomba. Voor Nadia is het dan erg leuk dat ze niet meer als enige aan een tafeltje zit te werken. Drie ochtenden in de week ga ik ook op de Zomba Baptist School werken. Daar ga ik het Engelse leesonderwijs opstarten en de leerkrachten begeleiden. Daarnaast blijf ik danslessen geven en helpen in de zondagsschool. Ik zie uit naar een boeiend jaar waarin ik nog meer afhankelijkheid van God zal leren.



Verlof in Nederland

Matthijs Laan

We zijn alweer twee maanden in Nederland. De eerste weken stonden in het teken van 'settelen' in Nederland en om weer te wennen aan het Nederlandse leven. Dit viel gelukkig aardig mee. We zijn snel weer gewend en genieten er erg van. Gelukkig hebben we nog een weekje vakantie mogen vieren in Nederland.

Als we terugkijken op de eerste periode van ons verlof, dan zijn we vooral erg dankbaar. De kinderen hebben zich snel aangepast aan de nieuwe omgeving. In Amersfoort wonen we in een kindvriendelijke wijk, waar de kinderen gemakkelijk buiten kunnen spelen en waar genoeg speeltuintjes zijn. Dat is wel nieuw voor onze kinderen. In Zambia moeten we 3-4 uur rijden om een echte speeltuin te bezoeken.

Op 29 augustus zijn wij de trotse ouders geworden van Silas. We zijn heel dankbaar dat alles tot nu toe erg goed gaat en dat Silas en Simone gezond zijn. Wij ervaren Gods hand hier duidelijk in. Jorik en Ilse zijn begin september met school begonnen. Ze zitten op de Regenboog in Amersfoort. Ilse zit in groep 2 en Jorik is in groep 4 begonnen. Het was natuurlijk in het begin wel erg spannend voor ze. Ze hadden veel vragen: 'Wat doe je hier allemaal op school, bij wie kom ik in de klas, enz'. Maar na drie weken kunnen we zeggen dat ze aardig gewend zijn geraakt op school. Over het algemeen vinden ze het erg leuk en hebben ze zelfs al verschillende speelafspraken gehad. Ze vinden het erg leuk om met de fiets naar school te gaan,

(vervolg op pag. 4)



(vervolg van pag. 3)

dit is iets wat in Zambia niet kan. Wel moeten we wennen aan de kou en de regen, maar als echte Nederlanders gaan we ervanuit dat we daar wel aan gaan wennen.

Matthijs is begin september begonnen met een studie aan Bijbelschool de Wittenberg. Hij volgt daar de module 'jongeren en jongerencultuur'. Deze opleiding is bedoeld om opgeleid te worden als christelijk jongerenwerker. Matthijs hoopt door deze module te volgen meer kennis te krijgen om zijn werk in Zambia te kunnen doen. Het is tot nu toe erg leuk en leerzaam. Elk tweede weekend op vrijdag en zaterdag volgt hij lessen en de rest van de tijd zal hij zich met huiswerk bezig moeten houden.

Matthijs werkt ook nog ongeveer 2-3 dagen in de week bij de Amerpoort als verpleegkundige met verstandelijk gehandicapten. Het is geweldig dat er toch een mogelijkheid was om te gaan werken als oproepkracht.

De komende periode hopen wij daarnaast verschillende presentaties in onze eigen kerk en daarbuiten te geven om over ons leven en werk in Zambia te vertellen. Wij hebben hier erg veel zin in, vooral om getuige van Christus te mogen zijn. Om mensen te laten zien hoe God aan het werk is in de wereld en hoe Hij mensen wil gebruiken voor Zijn Koninkrijk.

Mocht u graag willen dat wij bij uw kerk, huisgroep, of andere gelegenheid komen vertellen dan kunt u contact opnemen met onze TFC of met ons. (tfclaan@gmail.com)

Tot 9 december blijven we nog in Nederland, om daarna voor 2-3 jaar weer naar Zambia te vertrekken om daar verder te gaan werken binnen ons project DTCC. We hopen nog even te kunnen blijven genieten van onze familie en vrienden in Nederland om straks vol energie



MISSION-NET

Mission-Net 2013: Transforming our world

Van 28 december 2013 tot 2 januari 2014 organiseert Mission-Net een Europees congres voor jongeren tussen de 16-30 jaar. Het thema is 'Work in Progress'.

Deelnemen betekent: ontmoetingen met veel verschillende nationaliteiten en culturen; aanbidding tot God; het ontdekken van Gods visie voor de wereld en voor jouw leven; gevormd worden door een wereldwijde kijk op zending. Hoe kan jij onderdeel zijn van Zijn plan? Mis dit niet!

Aanmelding vóór 15 oktober 2013 via
www.register.mission-net.org

€ 199,- per persoon. Na 15 oktober € 229,-
(excl. reiskosten)

Locatie: Messe Offenburg, Schutterwälder Straße 3,
77656 Offenburg, Duitsland

Financiële veranderingen

1. Nederland stapt over op IBAN. Velen van u zullen al acceptgiro's hebben ontvangen waarop u bij betaling uw IBANrekeningnummer dient in te vullen. Dit kunt u vinden op het dagafschrift wat u van uw bank ontvangt. Het is even wennen, maar het wijst zich vanzelf. Vanaf 1 februari 2014 moeten de internationale bankrekeningnummers worden gebruikt en worden de 'oude' acceptgiro's niet meer verwerkt.
2. Wanneer u besluit om uw gift via een lijfrenteschenking aan onze stichting te doen toekomen, dan is met ingang van 2014 de tussenkomst van een notaris niet meer nodig. U kunt dan zelf een schenkingsovereenkomst downloaden via de website van de Belastingdienst om de lijfrenteschenking vast te leggen. De voorwaarden voor een lijfrenteschenking zijn: De gift staat voor (minimaal) vijf jaar vast en u geeft ieder jaar hetzelfde bedrag. U kunt deze bedragen volledig aftrekken via de inkomstenbelasting. Voordelig geven dus! Het blijft mogelijk om de jaarlijkse schenking in termijnen te voldoen.
3. Indien u periodiek wilt bijdragen is de voordeligste manier nog steeds om uw bank te machtigen regelmatig een bedrag over te maken aan de stichting. (Graag wel laten vermelden voor wie of wat de bijdrage is bestemd).

Uitnodiging Zendingsmiddag

Zaterdag 9 november in een van de zalen van de Westerkerk, Lingsstraat 10, 3812 GB Amersfoort
Inloop vanaf 13.30, officieel programma begint om 14.00.

Matthijs en Simone Laan zullen verslag doen van hun tijd in Zambia.

Er zal volop gelegenheid zijn om hen te ontmoeten.

Ook uit andere landen waar zendelingen van Liebenzell Mission werken, o.a. Malawi zult u informatie ontvangen.

We zien er naar uit u te kunnen begroeten.

Attentie!

**De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager.
U kunt deze uitsluitend gebruiken voor het overmaken van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland.
De stichting beschikt over een ANBI verklaring.**

Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos of fam. Laan of voor het Amanoproject of voor project Malawi, dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier. Als u via internet bankiert dan vragen wij u vriendelijk altijd tevens uw adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Rekeningnummer: NL27INGB0000264732 of NL67SNSB0958542961 t.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum

Adreswijzigingen: W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl

Adresgegevens van: J. Kamminga, Ruitersweg 26, 1211 KW Hilversum, Telefoon/Fax 035-5435855 E-Mail: jan.kamminga@hetnet.nl

Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause.

Redactie: Jan Kamminga, Wim en Meta Nelisse. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P.Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815, E-Mail: liebenzellmission@chello.nl, Internet: www.liebenzell.nl, Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Drukkerij Slootbeek, Hilversum