

# ZENDING

## in de schijnwerpers



Stichting Liebenzell Mission Nederland

1

december 2003 / januari 2004



### Beste zendingsvrienden,

*Een veelgestelde vraag bij quizzen is: »Wat zou je doen als je deze*

*quiz won en ervandoor mocht gaan met dit grote bedrag?»*

*Het is voor veel mensen niet moeilijk om aan te geven, hoe ze dit bedrag zouden besteden.*

*Natuurlijk is het wel een hele opgave om dit bedrag niet al te ikericht te verdelen. Het geeft in ieder geval een sensationeel gevoel, één keer in je leven royaal te kunnen uitgeven.*

*Hoe vaak denken we niet: wat zouden we niet allemaal kunnen doen als we deze middelen of dat geld ter beschikking hadden.*

*De discipelen van de Here Jezus stonden voor hetzelfde probleem. Er waren meer dan 5 000 mensen. Die moesten allemaal gevoed worden. Wat hadden ze ter beschikking?*

*Slechts 5 broden en 2 vissen.*

*Toen ze echter het weinige dat ze hadden in Gods handen legden, beleefden ze een groot wonder. Het werd ineens genoeg voor velen. Hierom gaat het altijd weer: Het weinige dat we hebben: ons lichaam, tijd en krachten in Gods hand te leggen. Wonder boven wonder, ondanks onze zwakheden, maakt Hij er meer van.*

*Hij zal zorgen dat het genoeg is. Hij is de Gever van leven en overvloed. Geef alles maar aan Hem!*

Uw  
  
Jan Kamminga



## Tradities in Micronesië moeilijk te doorbreken.

Peter Vaas

**GUAM.** Bij één van de stafleden van de PIBC op Guam is enkele weken geleden een zoon geboren. Het is hun vierde kind. Zijn zus die zelf geen kinderen heeft wil deze zoon adopteren. Het is traditie in Palau, dat iemand die kinderloos is een kind van een broer of zus adopteert.

Dit staflid wil zijn zoon houden, ook al twijfelt hij niet aan de goede zorgen van zijn zus. Zij wil binnenkort dit kind op komen halen en dat kan wel eens een heel moeilijke confrontatie worden. Zo kunnen diepe wonden in families

Peter in de werkplaats

Foto: Peter Vaas

ontstaan. Veel mensen in Micronesië zijn weinig enthousiast over deze traditie, maar het is niet gemakkelijk hiermee te breken.

Peter Vaas is per 1 oktober j.l. verhuisd naar een klein appartement niet ver van de Bijbelschool. Na een jaar in de studentenverblijven op het terrein van PIBC gewoond te hebben was hij wel toe aan wat privacy. Hij heeft nu onder andere een eigen keuken (vervolg op pag. 2)

**Liebenzell Mission**  
Met God van mens tot mens

(vervolg van pag. 1)

met koelkast. Toch zal hij het nauwe contact met de studenten wel missen. Hij heeft veel geleerd over Micronesiërs en hun cultuur en ook over zichzelf.

»Ik verloor sneller mijn geduld dan ik had gedacht. Culturele verschillen en een verschil in leeftijd maakte het niet altijd gemakkelijk en daarom ben ik erg blij en dankbaar met dit appartement.

De eerste helft van oktober viel wel een beetje tegen want we hadden vaak geen water. Je kunt bijvoorbeeld het toilet niet doortrekken, douchen, afwassen of je kleren wassen.

De twee studenten die onder mijn leiding hun werkstudie doen zijn

**U kunt Peter financieel ondersteunen via onze stichting onder vermelding van »Peter Vaas«.**

Mac en Philemon en komen van Yap. Het zijn erg aardige jongens. Mac moet ik wel wat aanmoedigen om te zorgen dat hij voldoende uren werkt.

Ik heb twee kasten gemaakt die op slot kunnen. Er verdwijnt regelmatig gereedschap. Het geleende wordt niet teruggebracht of het raakt zoek. Nu gaat het gereedschap achter slot en grendel en kan het alleen met mijn toestemming gebruikt worden.

Het brandalarmstelsel heb ik ook weer kunnen maken en nu maar hopen dat het 's nachts niet zomaar afgaat.

Mijn studies gaan goed. Kerkgeschiedenis vind ik het meest interessant.

Nederland komt nu ook regelmatig in onze studieboeken voor. Geschiedenis vanuit christelijk oogpunt is toch wel heel anders dan gewone geschiedenis. Je ziet hoe God telkens weer mensen aanraakte en hoe zij probeerden de kerk te hervormen. Wat daarbij steeds weer terugkwam was dat men terugging naar de Bijbel en daaraan moeten we onszelf ook vandaag regelmatig herinneren. Vanaf deze plaats wil ik u bedanken voor uw gebed, inzet en steun. God zegene u allen.«

Peter Vaas, PIBC, P.O. Box 22619, GMF, Guam 96921, USA, E-mail: [petervaas99@hotmail.com](mailto:petervaas99@hotmail.com)

## Missioncamp 2003 Frankrijk

Rogier Havelaar en Kirsten van Haften

**Een groep van ongeveer 30 mensen vertrok 26 juli j.l. vanuit Nederland naar Normandië om daar twee weken enkele zendelingen en gemeenten te bezoeken. Hieronder volgt een impressie van de belevenissen van twee deelnemers aan dit Missioncamp 2003 o.l.v. Robbert Spielman.**

Zondagmorgen werd de groep opgesplitst om de diensten in de verschillende gemeenten te bezoeken. Wij gingen naar Coutances, een gemeente met ongeveer 25 leden. Door de aanwezigheid van onze groep werd de gemeente bijna verdubbeld en zat het kleine zaaltje bomvol. Een geweldige bemoediging voor de voorganger en zijn gemeente.

Er was gelegenheid om mijn getuigenis te geven, waarna we samen nog een lied zongen. Ondanks dat we het Frans slecht konden volgen was het bijzonder om daar te zijn.

De volgende dag hebben we folders verspreid. Eén folder was een uitnodiging voor de evangelisatieavond en de andere ging over de Bijbel. De brievenbussen in de Franse dorpjes zitten verstopt tussen hagen en achter hekken. Het was een hele klus. Som-



*Deelnemers aan het Missioncamp tijdens het mime-spel.*

*Foto: A. Hengerer*

mige huizen liggen wel 10 minuten lopen van elkaar vandaan.

De laagdrempelige evangelisatieavonden worden »Soirée Internationale« genoemd omdat het praten over God en het geloof in de Franse cultuur een taboe is. Als groep werkten wij (via een tolk) mee door het zingen van liederen, getuigenissen, mimestuk en een toespraak.

Er kwamen voornamelijk bekenden van gemeenteleden en dan te bedenken dat we met 42 graden Celsius 8000 folders hebben verspreid! Toch vragen burens, kennissen en vrienden die Jezus niet kennen, hoe de avond was en dit geeft de zendelingen en gemeenteleden een kans om over hun geloof te praten. Een indirecte manier van evangelisatie. Voor de

Franse christenen is het een bemoediging dat deze avonden nog steeds mogelijk zijn in een regio waar minder dan 1% van de bevolking Jezus Christus persoonlijk kent.

In het dorpje Vivier sur mer waren op de evangelisatieavond voor het eerst in 5 jaar enkele mensen die Jezus nog niet kenden. Al 40 jaar lang probeert men hier een gemeente te stichten en nu lijkt er toch een kleine opening te zijn. Deze regio kent het hoogste percentage alcoholisme, incest en occultisme van Frankrijk. Het is geweldig om te zien dat God doorgaat met Zijn werk waar mensen het zouden opgeven.

Naast het »werk« was er natuurlijk ook genoeg ruimte voor ontspanning en plezier en het maken van uitstapjes in de omgeving. We mochten met elkaar bijbelstudies houden en hadden op de camping waar we stonden, gesprekken over wat wij aan het doen waren. We hebben samen gebeden en Avondmaal gevierd.

Wij willen u vragen om te bidden voor de zendelingen die namens Liebenzell Mission in Frankrijk werken. Het is belangrijk dat het uitgestrooide zaad opkomt en God nieuwe bezoekers regelmatig in de gemeenten brengt.

Volgend jaar zal D.V. weer een Missioncamp in Frankrijk plaatsvinden. Iedereen kan deelnemen!

**Meer informatie kunt u t.z.t. vinden op de website van de stichting.**

# Verschillende opgaven in Zambia

Erna Weimar

**Hoewel ik nu weer ergens anders woon, de taal anders is, en ook de collega's anders zijn, ben ik toch graag in Mkushi.**

Hier ben ik hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de apotheek van de Tusekelemo kliniek. Er zijn ook nog talloze andere opgaven. Zo help ik bijvoorbeeld mee als operatiezuster, of hou ik in de gaten dat de was schoon is, de gebouwen schoongemaakt worden en dergelijke.

Ook ben ik het aanspreekpunt voor die patiënten die hun hart eens willen luchten.

Onlangs ben ik begonnen verschillende boerderijen te bezoeken. Op grote boerderijen zijn soms wel 1000 medewerkers. Onder hen zijn ook veel zieken. Zo behandel ik soms op één dag 62 mensen.

Ieder bezoek aan een boerderij wordt met een korte bijbellezing en gebed begonnen.

Dan geven we voorlichting over longontstekingen en de gevolgen daarvan. Ik heb de indruk dat de mensen hier zeer dankbaar voor zijn. Het tweede doel voor dit jaar, naast de bezoeken aan de boerderijen is, niet te vergeten, het nog onbereikte noordelijk gelegen Nabwalya-dal.

Dit dal kan alleen bezocht worden als de rivieren laag staan. De



*Erna Weimar bekommert zich om een zieke baby.*

*Foto: Kurt Schwanke*

voorbereidingen voor de eerste kennismakingsbezoeken zijn in volle gang.

Bidt u a.u.b. met mij mee, dat God daar een deur opent voor het Evangelie en de dienst aan de naaste.

Erna Weimar voltooide de opleiding aan de Bijbelschool en trad toe tot de »Schwesternschaft« van Liebenzell Mission. Zij werkte o.a. als verpleegster, in het gemeenschapswerk, volgde de opleiding tot verloskundige in Engeland. 1982–1986 medisch werk in Papoea Nieuw Guinea, 1988–1991 in Niger; sinds augustus 1992 in Zambia in de leiding van de kliniek in Mungwi, daarna als medewerkster in het ziekenhuis in Kalene, sinds begin dit jaar in Mkushi.

**Giften, die aftrekbaar zijn voor de belasting, kunt u overmaken op één van onderstaande rekeningen.**

## **Wilt u a.u.b. duidelijk de bestemming van uw gift vermelden?**

**Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.**

**Giro: 264732**

**Bank: 95.85.42.961**

**T.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum**

### **Adreswijzigingen:**

W. Nelisse, P. Postlaan 6

1222 LJ Hilversum

Telefoon/Fax 035-6832815

E-mail: stgliebenzellmissionned@filternet.nl

Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

### **Adresgegevens van:**

J. Kamminga, Ruitersweg 26

1211 KW Hilversum

Telefoon/Fax 035-5435855

E-mail: jan.kamminga@hetnet.nl

## **Aids-wezen in Malawi**

Malawi behoort tot die landen waar de ziekte aids het hevigst woedt. Men gaat er vanuit dat een vierde gedeelte van de 11 miljoen Malawiërs met het dodelijk virus is besmet. Vooral jonge mensen lopen het gevaar zich te besmetten en het virus aan anderen door te geven.

Nu al sterven in dit land iedere dag ca. 140 personen aan aids. Het diepst getroffen worden wel de kinderen die als half- of volledig wees verder moeten leven. Schattingen geven aan dat in het jaar 2010 het aantal wezen tot meer dan 1,5 miljoen zal zijn opgelopen.

Liebenzell Mission wil daarom de hulp aan aids-wezen uitbreiden in deze Oost-Afrikaanse staat.

Johannes en Veronika Urschitz (Foto) zijn de leiders van dit werk in het gebied van stamhoofd Songa. Zij verzorgen



met medewerking van de inheemse bevolking in zeven dorpen ruim 500 kinderen.

De kinderen worden in pleeggezinnen ondergebracht. De pleeggezinnen ontvangen ondersteuning in de vorm van levensmiddelen en zaaigoed. Ook andere behoeftige kinderen worden ondersteund.

Er zullen kinder- en jongerenkringen gevormd worden, zodat de jeugd waarden en normen meekrijgt, die aan de bijbel ontleend zijn. Alleen op deze manier is het aids-probleem op de lange duur op te lossen.

Een kleuterschool voor de kleintjes en ook een middelbare school met internaat werden dit voorjaar geopend.



## Liebenzell Mission wereldwijd

**Botswana** ■ Tim en Ulrike Schubert met hun kinderen zijn sinds twee jaar in Botswana. Tim is als piloot tussen de 30 en 40 uur per maand in de lucht. Hij is dan onderweg om zieken en gewonden naar ziekenhuizen in Francistown of Gaborone te transporteren.

Dat die vluchten nogal riskant kunnen zijn toont het onderstaand bericht.

»Ik moest een zwaar gewonde man uit Ghansi halen en naar Gaborone brengen. De man was bewusteloos toen we hem in het vliegtuig droegen. Vanwege hoofdverwondingen werd ik genoodzaakt laag te vliegen. Toen ik ongeveer halverwege was werd de man zeer onrustig en sloeg met zijn armen om zich heen. De verpleegster probeerde met alle macht hem vast te houden en te kalmeren. Zijn schaafwonden begonnen weer hevig te bloeden. Na korte tijd was het laken met bloed doordrenkt. De man kreeg het voor elkaar uit de riemen te komen. Omdat ik koers moest houden, kon ik de verpleegster maar weinig assisteren. Met één hand aan het stuur probeerde ik een kalmeringsmiddel op te sporen. Zo dicht aan de grond is de luchtstroom turbulent, en het was niet eenvoudig, de naald in de ampul te steken. Met de poging, om de naald in de ader van de patiënt te krijgen verloor de verpleegster de helft van het middel. En het was de laatste ampul! Ik bad en bad,

dat de Here Jezus de man toch rustig zou mogen maken. In de C-210 hebben wij niet veel plaats en de voeten van de patiënt stootten bijna tegen de besturingsknuppel. Eén krachtige stoot tegen zo'n knuppel had een groot probleem kunnen veroorzaken.

Maar de Here Jezus heeft ons bewaard en alles is goed afgelopen. Dat in de afgelopen 20 jaar nog geen ernstig ongeval bij onze »Flying Mission« is gebeurd, schrijven wij niet toe aan ons kunnen, maar aan Gods bewaring en ingrijpen.«

**Burundi** ■ In juli leverden rebellen en regeringstroepen in de hoofdstad Bujumbura hevige gevechten. Rebellen die de nieuwe president niet willen erkennen, hoewel hij tot hun volksgroep behoort, vuurden granaten af, waarna het leger helikopters inzette. Jürgen en Monika Wiegel moesten met hun twee kinderen de zwaarste



aanvallen sinds hun eerste uitzending, 10 jaar geleden, meemaken. We danken God voor de bewaring van onze zendingen en bidden verder voor de situatie in dit land. We bidden voor onze partnerkerk en al die mensen die zo onnoemelijk veel moesten lijden in deze burgeroorlog.

Door de oorlog zijn er veel arme weduwen in Burundi. Monika is begonnen regelmatig met deze vrouwen samen te komen. Zij krijgen dan allereerst iets te eten. Daarna wordt een bijbellezing gehouden waarover de vrouwen met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Monika bericht: »Ongeveer de helft van deze vrouwen is gelovig. Onze wens is dat er nog meer van dit soort groepen zullen ontstaan, waar weduwen in het geloof gesterkt worden en troost en hulp ervaren door de gemeenschap en het delen met elkaar.

Wilt u ook bidden dat de huisbezoeken die ik gezamenlijk met inheemse vrouwen maak gezegend zullen worden?«

**Zambia** ■ Gebedsonderwerp. Het eerste multifunctionele gebouw van de internaatsschool Amano (wijsheid) kan ondanks ijverige inzet van de bouwvakkers tot januari 2004 niet in gebruik genomen worden. De afwerking van de binnenbouw zal nog geruime tijd in beslag nemen. In Amano zullen zowel weeskinderen als ook kinderen van zendingen onderwezen worden. Door de bouw van deze school hoeven de kinderen dan niet meer naar het zeer verafgelegen Sakeji, waar in het verleden veel grensincidenten plaats vonden. Bidt u om een voorspoedige afbouw van dit project en een goede start.

Voor de studenten aan de Bijbelscholen in Zambia kunt u nog steeds uw bijdrage overmaken.

### Colofon

Giften die voor projecten binnenkomen worden voor het aangegeven doel bestemd. Als er meer binnenkomt dan nodig is zullen de giften aan gelijksoortige projecten worden toegevoegd. Directeur: Detlef Krause. Redactie: Jürgen Th. Müller, Monika Weinmann, Wim Nelisse, Jan Kamminga, Armin Jans. Stichting Liebenzell Mission Nederland, W. Nelisse, P. Postlaan 6, 1222 LJ Hilversum, Telefoon/Fax 035-6832815, E-Mail: stgliebenzellmissionned@filternet.nl, Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

Vormgeving en opmaak: Grafisch Atelier Arnold, Dettingen. Druk: Huisdrukkerij Liebenzell Mission, Bad Liebenzell.